

Is mijn Ramadan succesvol geweest?



Vrijdagpreek van 8 juli 2016

Bismillahi Rahmani Arrahiem,

Onderwerp van vandaag is: Is mijn Ramadan succesvol geweest?

Allah swt zegt in soerah al-Maa'idah vers 27 het volgende:

(..) Allah aanvaardt slechts (de daden) van de godsvruchtigen (of mensen die hoog bewust zijn van Allah swt).

Als de daden van een dienaar geaccepteerd worden door Allah swt dan behoort deze persoon tot de succesvollen in tegenstelling tot de persoon waarbij de daden niet geaccepteerd zijn. De maand Ramadan is een maand die bedoeld is om de ziel te trainen om nee te zeggen tegen zichzelf. Hiermee ontwikkelt en reinigt een gelovige zijn ziel. Daarnaast brengt de maand Ramadan de oprechte gelovige op een hoger niveau van Imaan, dit wil zeggen dat iemand bewuster gaat leven binnen de kaders van Allah swt. Tevens stond de maand Ramadan in het teken van het verrichten van goede daden. De vraag die nu gesteld kan worden, is mijn maand Ramadan succesvol geweest en zijn mijn daden geaccepteerd? Deze vraag kan beantwoord worden aan de hand van de volgende drie punten.

1. Je verrichtte vóór de maand Ramadan zondes. In de maand Ramadan heb je afstand genomen van deze zondes en heb je berouw getoond. Heb je na de maand Ramadan nog afstand genomen van deze zondes? Of ben je gelijk na de maand Ramadan teruggekeerd op je oude en slechte gewoontes? Is het antwoord ja, dan kan je stellen dat je je doel niet hebt bereikt en dat je daden niet zijn geaccepteerd door Allah swt. Stel dat je afstand hebt genomen van dit slechte pad, dan kun je stellen dat je jouw doel hebt bereikt.

2. In de maand Ramadan heb je veel goede daden verricht. Je bent met volle inzet aan de slag gegaan om het contact en de relatie met Allah swt te versterken. Ben je na de maand Ramadan nog actief bezig om dit bijzondere contact en deze relatie te versterken, middels zowel het verrichten van goede daden als het verrichten van daden van aanbidding? Luidt het antwoord op deze vraag bevestigend, dan kun je stellen dat je Ramadan succesvol is geweest. Tevens is het ook belangrijk om bewust te zijn van het feit dat de daden die we verrichten voor ons zelf zijn, Allah swt kent geen behoeften en Allah swt is Rijk. Allah swt zegt in surah Loeqmaan vers 12 het volgende:

En voorzeker, Wij gaven de wijsheid aan Loeqmaan (zeggende): "Wees Allah dankbaar." En wie dankbaar is, is slechts dankbaar voor zichzelf. En wie ondankbaar is, waarlijk, Allah is Rijk (Vrij van alle behoeften), Meest prijzenswaardig.

Tevens zie je dat de succesvolle persoon continu vrees kent en zich afvraagt of zijn daden geaccepteerd zijn door Allah swt. Vrees hebben voor het feit dat de daden niet geaccepteerd zijn is een gezonde en motiverende factor voor deze persoon om ten alle tijden zich volledig in te zetten om goede daden te verrichten. Dit is zeker een zeer belangrijke eigenschap om zo te kunnen behoren tot de succesvolle. Allah swt zegt hierover in surah al-Moe'minoen vers 60 het volgende:

En degenen die geven wat zij (kunnen) afdragen, terwijl hun harten sidderen, omdat zij tot hun Heer zullen terugkeren.

Aicha, de vrouw van de profeet Mohammed vzmh, stelde een vraag over dit vers aan de profeet. Ze vroeg aan de profeet wie Allah swt hiermee bedoelt. Ze vroeg zich af of Allah swt in dit vers refereert naar mensen die zondigen waardoor ze een bepaalde vrees kennen bij de terugkeer naar Allah swt. De profeet Mohammed vzmh antwoordde dat Allah swt hier mensen bedoelt die zich op het pad van Allah swt bevinden en die goede daden verrichten, maar vrees hebben en zich afvragen of deze daden geaccepteerd zullen worden.

3. In de maand ramadan heb je jezelf getraind en je hebt veel goede daden verricht. Je kunt het zien als een boom die we hebben geplant in de maand Ramadan. We hebben gedurende de dagen van de Ramadan deze boom goed verzorgd, zo hebben we water gegeven en hebben we er alles aan gedaan om deze boom vruchtbaar te maken. Na de maand Ramadan geeft deze boom je ontzettend veel vruchten. Deze vruchten kun je symbolisch zien als goede daden. Ben je na de maand Ramadan actief bezig om goede daden te verrichten, dan kan je stellen dat je maand Ramadan succesvol is geweest en dat je de doelen hebt bereikt.

Beste broeders en zusters, laten we ervoor zorgen dat we de verandering die we teweeg hebben gebracht in de maand Ramadan doorzetten en laten we niet terugvallen in oude gewoontes.

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh.