

Ons karakter op de weegschaal van de Islam

Vrijdagpreek van 30 december 2016

Bismillahi Rahmani Arrahiem,

Onderwerp van vandaag is: Ons karakter op de weegschaal van de Islam

De Profeet vzmh verklaarde eens: “Ik ben slechts gezonden om een edel karakter te perfectioneren.”

Deze uitspraak maakt duidelijk dat één van de doelen van de missie van de Profeet vzmh was om moreel karakter te verheffen en te perfectioneren, zowel van het individu als van de gehele maatschappij.

Wanneer we kijken naar de definitie van het begrip ‘karakter’, dan zien we dat dit het geheel van persoonskenmerken betreft, die grotendeels aangeleerd zijn. Het is het innerlijk, hetgeen wat iemand in zijn oprechtheid kenmerkt. Dit blijkt uit oprechte handelingen van een mens tegenover al zijn medemens.

Het niveau van geloof of Imaan kan ook worden afgemeten aan het niveau van het karakter van de mens. Goede karaktereigenschappen vormen de basis van geloof en de grondslag om het geloof goed te kunnen praktiseren. Een goed karakter betekent ook dat het gaat om een stabiele en constante gesteldheid waarin geen dubbele persoonlijkheid aanwezig is. Het kan namelijk duiden op hypocrisie wanneer men zich voordoet als iemand met nobele karaktereigenschappen, terwijl dit door de betreffende persoon alleen voor de buitenwereld wordt gedaan.

Metaforisch dient een gelovige net zoals de zon te zijn. Hij moet in staat zijn om zijn directe en indirecte omgeving, dus alle medemensen en alle wezens, te verlichten en hen te voorzien van vitamines. Een gelovige moet in staat zijn vanuit zijn oprechtheid mensen op te vrolijken en zich vertrouwd te laten voelen in zijn gezelschap.

Een bekende Franse Filosoof die zich decennia terug heeft bekeerd tot de Islam heeft de volgende zin uitgesproken die zeer schokkend is, maar tegelijkertijd ook een zin die ons in deze tijd flink wakker zou moeten schudden.

Hij heeft gezegd: “Alle lof zij aan God voor zijn grootste gunst, namelijk de Islam, en voor het feit dat Hij mij heeft kennis laten maken met de Islam vóórdat Hij mij kennis heeft laten maken met de huidige moslims.” Deze filosoof heeft jarenlang de Islam bestudeert. Zo heeft hij de koran bestudeert, kennis gemaakt met de prachtige levenswijze van onze profeet Mohamed vzmh en zijn karaktereigenschappen. Deze man heeft in deze diepgaande studie heel veel nieuwe dingen geleerd en is tot grote inzichten gekomen. Allah swt heeft deze man begunstigd met Zijn leiding. Vervolgens besloot deze man om rond te reizen en kennis te maken met de praktijk van de Arabieren en Moslims met als doel nog meer te leren over zijn nieuwe levensovertuiging en een hoger niveau van geloof te bereiken. Toen hij de eerste moslims had leren kennen, kwam hij gauw tot de conclusie dat er een wereld van verschil aanwezig kan zijn tussen ‘de Islam’ en ‘de Moslim’. Helaas, helaas, helaas!! Hij leerde moslims kennen die logen, bedrogen, ruzie maakten, oneerlijk gedrag vertoonden etc. Direct op dat moment wendde hij zich tot Allah swt en dankte Hem swt voor Zijn leiding en voor het feit dat Hij swt hem voldoende tijd heeft geschonken om de Ware Islam te leren kennen.

Zie vandaag de dag, ultimo 2016, het resultaat van onze daden in Europa. We zullen niet in details treden, maar iedereen kent de feiten. Als we ons karakter, dus de feiten en uitkomsten van onze handelingen op de

weegschaal van de Islam zouden zetten, dan zouden wij hier zeker van versteld staan.

Wij dienen ons bewust te worden van het feit dat wij moslims allemaal ambassadeurs zijn van de Islam. De eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat veel van ons deze functie en grote verantwoordelijkheid heeft verwaarloosd.

Als onze medemensen negatief tegen de Islam aankijken, dan is dit helaas ook op basis van feiten. Die moeten we onder ogen zien. Uiteraard blijft het ten alle tijden belangrijk om deze mensen – die een negatief beeld hebben over de Islam – bewust te maken dat de Islam 100% het tegenovergestelde predikt dan naar wat de ‘zondige moslim’ handelt.

Het blijft van levensbelang om onze kinderen thuis en in de moskee op te voeden tot goede mensen en gelovigen van hoog niveau. De moskee is niet een plek waar een persoon omgetoverd wordt tot engeltje. Uiteindelijk dient iedere moslim zich zelf te blijven inspannen om een goed mens te worden en geloofszaken niet te licht op te vatten. We zien dat onze geliefde profeet Mohammed vzmh zichzelf gedurende zijn hele leven ook enorm heeft ingespannen en zijn karaktereigenschappen heeft ontwikkeld. Hierover zegt Allah swt in de koran het volgende in soerah Al-Qalam verzen 3 en 4:

3. En voorwaar, voor jou (o Mohammed) is er zeker een Beloning zonder einde.

4. En voorwaar, jij beschikt zeker over een geweldig karakter.

Het doel van deze preek is niet om de moslims te demotiveren. Maar soms is het belangrijk om onszelf te confronteren met de feiten en eerlijk te zijn tegen onszelf. Het advies is daarom: wees hiervan bewust, laten we werken aan ons karakter en laten we ons karakter op de weegschaal van de Islam ons weer een glimlach op ons gezicht laten geven.

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh.