

Ons karakter op de weegschaal van de Islam – deel III

Vrijdagpreek van 13 januari 2017

Bismillahi Rahmani Arrahiem,

Onderwerp van vandaag is: Ons karakter op de weegschaal van de Islam - deel III

Deze preek staat wederom in het teken van goede karaktereigenschappen. Inmiddels is dit deel III van de reeks. Dit onderstreept het belang van dit onderwerp.

Allah swt zegt in de koran in soerah 'Ar-Ra'd' vers 11 het volgende:

[...] Voorwaar, Allah zal (de goede toestand van) een volk niet veranderen, totdat zij het zelf veranderen.

Als een persoon zich op een goede weg begeeft, zal Allah swt deze toestand niet veranderen, totdat de persoon zelf zichzelf naar het slechte leidt.

Dit betekent ook dat een persoon die zich op het slechte pad begeeft, de persoon uit eigen initiatief het goede pad dient op te zoeken. We leren vanuit de Islam dat een reactie van Allah swt de actie van de mens volgt. Allah swt heeft de mens namelijk begunstigd met de vrijheid om deze keuze te maken.

Een gelovige persoon die oprecht wil veranderen en zijn karakter wil verbeteren, dient zichzelf en zijn ziel te evalueren. Sta stil bij je elf en wees eerlijk tegen jezelf.

Vervolgens begint het proces van verbeteren van het karakter met allereerst het erkennen van je fouten. Wees ervan bewust dat je fouten maakt en geef dit ook toe. Dit maakt het namelijk mogelijk en makkelijker om deze fouten te vermijden. Iemand die oneerlijk is en zegt dat hij bij een zonde niet fout is geweest, dus ontkent, zal de fouten niet kunnen corrigeren, omdat hij hier niet aan toegeeft. Immers, alleen als de diagnose gesteld is en een ziekte vastgesteld is, kan deze effectief worden bestreden met medicijnen.

Allah swt zegt in soerah An-Nadjm verzen 31 en 32:

31. [...] En (opdat) Hij degenen die het goede verrichten zal belonen met het Goede (d.w.z. met het Paradijs).

32. (Dat zijn) degenen die de grote zonden en de verdorvenheden vermijden, behalve de kleine fouten (die zij soms begaan). Voorwaar, jouw Heer is Overvloedig in de Vergiffenis. Hij kent jullie het best, toen Hij jullie uit aarde schiep en toen jullie foetussen in de buiken van jullie moeders waren. Dus prijs julliezelf niet (door te zeggen dat jullie godsvruchtig zijn). Hij (Allah) kent degenen die hoogbewust zijn van (Hem).

Een gelovige is continu bezig met het verbeteren van zijn karakter. Hierbij zoekt hij continu ook de ondersteuning van Allah swt. Een aantal keer per dag, minimaal 17 keer als het goed is, reciteren wij soerah Al-Fatihah vers 5 waarin we Allah aanroepen met het volgende:

U Alleen aanbidden wij, en U Alleen vragen wij om hulp.

In de overleveringen van de profeet Mohamed vzmh lezen wij dat een metgezel de profeet vzmh heeft horen zeggen: "(O Mensen) Pas op! Er is een stuk vlees in het lichaam en als het goed wordt, dan is het hele lichaam goed en als het slecht wordt, dan wordt het hele lichaam slecht en dat stuk vlees is het hart!"

Ook lezen we in een andere overlevering dat de profeet Mohamed vzmh heeft gezegd:
"Allah de Verhevene kijkt niet naar jullie lichamen en Hij kijkt niet naar jullie uiterlijk, maar Hij kijkt naar jullie harten."

Kortom: wanneer een gelovige zoekt naar een gezond evenwicht op de weegschaal van de Islam, dient een mens te streven naar een gezond hart. Dit kun je ontwikkelen door goed te zijn en goed te doen.

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh.