

Rituelen behorende bij het offeren



Vrijdagpreek van 9 september 2016

Bismillahi Rahmani Arrahiem,

Onderwerp van vandaag is: Rituelen behorende bij het offeren.

Allah swt zegt in soerah Al-Haddj vers 32 het volgende:

Dat (is de ware godsvrucht). En wie de Rituelen van Allah eert, waarlijk, dat is dan door het godsvrucht (dat zich) in de harten (bevindt).

Vandaag wordt in de vrijdagpreek stilgestaan bij het bijzondere ritueel van het offeren. Het offeren is een daad van aanbidding en leidt er toe dat je als gelovige dichter bij Allah swt en Zijn tevredenheid komt te staan.

Het is aangegeven in een hadith van de profeet Mohammed (vzmh) dat één van de metgezellen aan de profeet Mohammed (vzmh) heeft: **"O, profeet van God, waar komt dit gebruik vandaan?"** Hij antwoordde: **"Het is de soennah van jouw voorvader Ibrahim (vzmh) en een herdenking aan zijn eer".**

'Ied oel adha' kenmerkt zich door het offer (udhiyah). Het is in nagedachtenis van het historische offer dat de profeet Ibrahiem (vzmh) maakte voor zijn zoon Isma3iel.

Het doel van het offeren is dat een gelovige zijn vroomheid, zijn godsbewustzijn (taqwa), zijn gehoorzaamheid en zijn onderwerping aan Allah's geboden verder brengt en ontwikkelt. Allah swt zegt hierover in soerah Al-Haddj vers 37:

Het is niet hun vlees of hun bloed dat Allah bereikt, maar het is jullie godsvrucht dat Hem bereikt. Zo heeft Hij hen dienstbaar gemaakt aan jullie opdat jullie de Grootheid van Allah zullen prijzen, omdat Hij jullie geleid heeft. En verkondig verheugende Tijdingen aan de weldoeners.

Voorts is bij het offeren van belang dat degenen die financieel gezien voorspoedig genoeg zijn, een dier offeren en een deel van het vlees schenken aan hun naasten en degenen die minderbedeeld zijn. Met het delen worden de harten van mensen nader tot elkaar gebracht. Daarom is het ook van belang dat een gelovige de juiste intentie aanneemt waarbij hij de tevredenheid van Allah swt nastreeft.

Voorts is van belang om te melden dat het offeren geen Islamitische verplichting is, maar wel een zeer sterk aanbevolen daad. Deze sterk aanbevolen daad geldt alleen voor moslims die financieel in staat zijn een offer aan te schaffen.

Nu volgen een aantal praktische zaken ten aanzien van het offer:

- Het tijdstip waarop het offer gebracht mag worden is na het el Eid-gebed tot de tweede dag na het offerfeest.
- De dieren die geofferd kunnen worden zijn een ram, geit, rund of kameel. Het rund en een kameel kan gezamenlijk met in totaal 7 personen worden geofferd. Een ram dient minimaal 6 maanden oud te zijn, een geit 1 jaar, een rund 2 jaar en een kameel 5 jaar.

- De offers mogen geen mankementen bevatten. Ze mogen bijvoorbeeld niet blind, mank, mager, ziek of oud zijn. Dit heeft ook te maken met gezondheidsredenen.
- Het is sterk aanbevolen om het offer te delen in 3 delen, één derde zelf consumeren, één derde doneren aan behoeftigen en één derde verdelen onder familie, burens en vrienden.

Beste broeders en zusters, laten we met het offeren onze vroomheid, onze godsbewustzijn (taqwa) en onze gehoorzaamheid verder brengen. Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh.