

Vergelijking tussen huidige jongeren en jongeren uit het verleden



Vrijdagpreek van 17 juni 2016

Bismillahi Rahmani Arrahiem,

Onderwerp van vandaag is: Vergelijking tussen huidige jongeren en jongeren uit het verleden

Allah swt zegt in soerah An-Noer verzen 36 en 27 het volgende:

36. (Dit Licht bevindt zich) in huizen (d.w.z. in moskeeën) waarvoor Allah Toestemming geeft om deze te verheffen (d.w.z. te eren) en Zijn Naam daarin te gedenken. Hierin (d.w.z. in de moskeeën) wordt Hij (Allah) verheerlijkt in de ochtend en de namiddag.

37. Mannen die niet door handel, noch verkoop afgeleid worden van het gedenken van Allah, en (van) het onderhouden van het gebed en (van) het afdragen van de Zakaat. Zij vrezen een Dag waarop de harten en het zicht zich zullen omdraaien..

Als we een vergelijking maken tussen de huidige jeugd en de jeugd uit onze bekende geschiedenis, dan constateren wij een enorm groot verschil in verschillende zaken.

Als we naar moskee komen, dan zien we dat er veel jongeren aanwezig zijn. De gemeenschap lijkt hiermee sterk en zeer actief. Dit geeft mensen ook een geruststellend gevoel. Echter, zien we ook dat een groot deel van deze jongeren zich jammer genoeg duidelijk op het verkeerde pad bevinden, het pad waar Allah swt en zijn boodschapper Mohamed vzmh ons voor waarschuwen.

Wij zijn uiteraard zeer tevreden met de jongeren die wel actief participeren en actief bezig zijn met het geloof. Allah swt heeft over deze jongeren gezegd in de koran dat zij mannen zijn die zich niet laten afleiden door wereldse zaken als handel en onnozele zaken. Dit zijn jongeren die standvastig blijven en proberen een constant en serieus leven te leiden.

Deze jongeren die wel actief participeren in het geloof, zijn zij die bewust zijn van Allah swt en de Dag der Verantwoording en Hem swt tevreden willen stellen. Het zijn de jongeren die bang zijn voor de straf van Allah swt en hopen op de beloning van Allah swt.

Heel vaak horen wij het argument dat jongeren zich in de puberteitsfase kunnen bevinden en dat het dus te begrijpen is dat zij zich in bepaalde levensfasen bevinden op het verkeerde. Dit is absoluut geen legitiem argument.

Als we een vergelijking maken van de huidige jeugd met de jeugd van vroeger, dan zien we dat de jongeren vroeger een veel sterkere Islamitische identiteit hebben meegekregen met als gevolg dat hun gedrag en karakter goed was. Een belangrijke vraag is: waar gaat het mis in de huidige tijd?

Antwoord op deze vraag is dat de jeugd vroeger een juiste balans hebben weten te vinden tussen vrije tijd en serieuze activiteiten. Tegenwoordig gaat de tijd van onze jongeren volledig op aan vrije tijd activiteiten.

Daarnaast is een groot verschil tussen de huidige jongeren en de vroegere jongeren het gebrek aan kennis tegenwoordig. De jongeren vroeger investeerde veel van hun tijd in het zich ontwikkelen en opname van kennis.

Kortom; het advies aan de huidige jongeren is: Besteed jullie kostbare tijd nuttig en aan nuttige zaken, ontwikkel jullie zeer waardevolle Islamitische identiteit, investeer in kennis, probeer een goede balans te vinden tussen serieuze activiteiten en vrijetijdsactiviteiten en probeer hoog bewust te worden van Allah swt en de dag waarop je verantwoording moet afleggen over je daden en gedrag.

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!
Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh.