

Vermijden van slechte zaken in de Ramadan

Vrijdagpreek van 10 juni 2016

Bismillahi Rahmani Arrahiem,

Onderwerp van vandaag is: Vermijden van slechte zaken in de Ramadan.

Allah swt zegt in soerah Al-Baqarah vers 183 het volgende over het doel van het vasten:

O jullie die geloven, het vasten is jullie voorgeschreven, zoals het voorgeschreven was aan degenen vóór jullie, opdat jullie bewust worden van Allah.

De maand Ramadan is een maand die bedoeld is om de ziel te trainen om te leren nee te zeggen tegen jezelf. Hiermee ontwikkelt en reinigt een gelovige zijn ziel. Daarnaast brengt de maand Ramadan de oprechte gelovige op een hoger niveau van imaan, dit wil zeggen dat iemand bewuster gaat leven binnen de kaders van Allah swt.

Daarom worden de gelovigen geadviseerd om in het bijzonder deze maand goed te benutten, omdat het een grote gunst is van Allah swt. De gelovigen worden geadviseerd om weg te blijven van slechte zaken, of het nou gaat om roddelen, slechte gesprekken of slechte daden; de gelovige wordt geadviseerd zijn Ramadan niet te laten besmetten en te laten vernietigen hierdoor. En natuurlijk is het zo dat het vermijden van slechte zaken een grote inzet en gepaste geduld vereist.

Vasten in de maand Ramadan houdt absoluut niet in dat een gelovige zich alleen onthoudt van eten en drinken. De maand Ramadan is juist zo bijzonder, omdat het de gelovige aanspoort, motiveert en extra inspireert om te leren nee zeggen tegen alle zaken die Allah swt ontevreden kunnen maken.

Hierover heeft de profeet vzmh onder andere het volgende gezegd:

De Profeet zegt in een Hadieth Qoedsiy dat Allah zegt: **“Alle daden van de zoon van Adam (de mens) zijn voor hem, behalve het vasten, dat is voor Mij en Ik geef er beloning voor. En het vasten is een bescherming (tegen het begaan van zonden en het hellevuur). Als iemand van jullie op een dag vastende is, laat hem dan niet schelden en laat hem zijn stem niet verheffen. Als iemand hem dan uitscheldt of hem bevecht, laat hem dan zeggen: „Ik ben een persoon die vastende is.”**

De profeet vzmh heeft ook gezegd: **“Wie valse spraak en het handelen ernaar niet opgeeft, Allah heeft het niet nodig dat hij zijn eten en drinken laat staan.”**

Een metgezet van de profeet heeft in lijn hiervan ook het volgende gezegd: **“Het vasten is niet slechts het opgeven van je eten en drinken, echter gaat het ook om het opgeven van liegen, valsheid en ijdel gepraat.”**

Het is momenteel nog de beginfase van de Ramadan. Daarom is het advies aan alle aanwezigen om zichzelf bewust te maken van de grote gunst van de Ramadan en dit belangrijk leerproces. We moeten onze kansen aangrijpen en door grote inzet en geduld slechte zaken vermijden en Allah swt tevreden stellen.

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh.