

# Vorbereiding op de ontmoeting met Allah swt

Vrijdagpreek van 27 mei 2016

Bismillahi Rahmani Arrahiem,

Onderwerp van vandaag is: Vorbereiding op de ontmoeting met Allah swt.

De waarheid die de mensheid in zijn algemeenheid kent is de dood. Een gelovige is een persoon die zich gedurende het leven, dus vóór de dood, op een zeer zorgvuldige wijze voorbereid op de dood en de ontmoeting met zijn Heer op de dag des oordeels. De gelovige doet zijn best om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de ontmoeting met zijn schepper, Allah swt.

Allah swt zegt in de koran in soerah Al-Hashr vers 18:

**O jullie die geloven, vrees Allah en laat iedere ziel kijken naar wat zij vooruit heeft gezonden voor morgen. En wees bewust van Allah, waarlijk, Allah is op de hoogte van dat wat jullie (in het verborgene) doen.**

Over het tijdstip van de ontmoeting zegt Allah swt het volgende in soerah al-A'raaf vers 34:

**En voor iedere gemeenschap is er een (vastgesteld) tijdstip. En wanneer haar (vastgestelde) tijdstip is aangebroken, kunnen zij het (tijdstip) voor geen moment uitstellen, noch kunnen zij het vervroegen.**

Allah swt maakt ons hier duidelijk dat er absoluut geen uitstel mogelijk is zodra iemand zijn tijd is gekomen. Allah swt spreekt in de koran ook over de toestand van bepaalde mensen na overlijden in het 'tussenleven' en hun reactie op de aanvang van de ontmoeting met Allah swt. Allahs wt zegt in soerah al-Moe'minoen verzen 99 en 100:

**99. Totdat de dood tot één van hen komt, (en) hij zal zeggen: "Mijn Heer, laat mij terugkeren.**

**100. Zodat ik goede daden kan verrichten voor datgene wat ik nagelaten heb." Nee! Voorwaar, het is slechts een woord dat hij uitspreekt en achter hen is er een Barzakh (dat wil zeggen de verblijfplaats tussen de wereld en het Hiernamaals) tot tot aan de Dag waarop zij opgewekt zullen worden.**

Dit vers moet ons bewust maken van het feit dat wij gedurende ons leven al onze tijd nuttig besteden in het uitvoeren van goede daden, opdat we achteraf hier geen spijt van krijgen als wij dit nalaten. Onze geliefde Profeet Mohamed vzmh heeft ons hier ook bewust van gemaakt. Hij heeft ons geleerd dat wij het wereldse leven niet in ons hart moeten hebben, maar juist het leven in het hiernamaals. Daar moeten we ons voor inzetten, het eeuwige leven die hierna gaat komen. In een bekende overlevering van Abdullah Ibn Umar, blijkt dat de Profeet vzmh de schouders van Abullah Ibn Umar pakte en hem adviseerde met de volgende woorden: **"Leef in de wereld alsof je een vreemdeling of een reiziger bent."**

Hiermee adviseerde de Profeet vzmh de mensheid om niet gehecht te raken aan het wereldse leven. Het wereldse leven is immers tijdelijk en van korte duur.

De eerder genoemde metgezel pleegde in verband hiermee het volgende te zeggen:

**“Als je de avond haalt, verwacht dan niet de ochtend te halen en als je de ochtend haalt, verwacht dan niet de avond te halen. Als je gezond bent, maak hier dan gebruik van voordat je ziek wordt (en je niet meer in staat bent goede daden te verrichten) en zolang je nog leeft, moet je jezelf op de dood voorbereiden.”**

Tegenwoordig zijn mensen zich gedurende hun leven weinig of niet bewust van de dood met als gevolg dat mensen niet zorgvuldig binnen de kaders van Allah swt handelen en niet goed handelen met hun medemensen en zichzelf. Daarom heeft de Profeet Mohamed vzmh de mensheid geadviseerd en gezegd: **"Herdenk vaak de verwoester van de lusten; de dood"**. Iemand die zich continu bewust maakt en houdt van de dood en het einde van het wereldse leven, creëert voor zichzelf een stabiel leven, mede omdat deze persoon zich continu afvraagt waarom hij zaken doet of nalaat en zich voorbereid heeft op de Dag der verantwoording. Je ziet ook dat deze persoon bewust is van zijn slechte daden en deze persoon zet zich in om deze slechte daden recht te zetten. Tevens zie dat deze persoon een hechte band heeft met zijn schepper en tenslotte zie je dat deze persoon heel snel tevreden is met zaken die gerelateerd zijn met deze wereld. Het grootste gevaar is dat mensen het gedenken van de dood zoveel mogelijk willen uitstellen, omdat zij niet graag wensen te denken over het afleggen van verantwoording. Je ziet dat deze persoon heel passief is als het gaat om het rechtzetten van zijn slechte daden. Tevens zie je dat deze persoon niet snel tevreden is als het gaat om wereldse zaken, deze persoon probeert zoveel mogelijk materialistische zaken te vergaren en vergeet vaak dat hij/zij een reiziger is naar het hiernamaals. Dit is een zeer onverantwoorde levenswijze.

Allah swt zegt in de koran in soerah al-Djoemoe'ah vers 8:

**Zeg: “Voorwaar, de dood waar jullie voor vluchten, waarlijk, deze zal jullie treffen. Vervolgens zullen jullie worden teruggevoerd tot de Alwetende over het onwaarneembare. En Hij zal jullie dan berichten over dat wat jullie deden.”**

Tot slot, de Profeet van Allah swt heeft gezegd: **“Wie ervan houdt om Allah te ontmoeten, Allah houdt ervan om hem te ontmoeten. En wie het haat om Allah te ontmoeten, Allah heeft een hekel aan de ontmoeting met hem.”**

Beste broeders en zusters, wees bewust hiervan. En laten we vanaf vandaag terugkeren naar het pad van Allah swt en laten we ons goed voorbereiden om de ontmoeting met onze schepper, Allah swt. Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh.