

Vorbereidingen op de maand Ramadan

Vrijdagpreek van 3 juni 2016

Bismillahi Rahmani Arrahiem,

Onderwerp van vandaag is: Vorbereidingen op de maand Ramadan.

Over een aantal dagen zal de maand Ramadan van start gaan. Een vraag die we aan ons zelf moeten stellen is welke voorbereidingen moeten we treffen voor de maand Ramadan?

Allah swt zegt in vers 185 van Soerah al-Baqarah het volgende:

“De maand Ramadan is het (d.w.z. de maand) waarin de Koran werd neergezonden als Leiding voor de mensen en (de verzen daarvan dienen) als duidelijke bewijzen voor de leiding en het onderscheid (tussen het goede en het slechte). Wie van jullie dan de maand meemaakt, laat hem dan vasten. En wie ziek of op reis is, (diegene dient) dan hetzelfde aantal op andere dagen (in te halen). Allah wil het gemakkelijke voor jullie en Hij wil niet het moeilijke voor jullie. En opdat jullie het aantal zullen voltooien en opdat jullie Allah Zijn Grootheid prijzen, omdat Hij jullie geleid heeft en opdat jullie dankbaar zijn”

De maand Ramadan is een grote gunst van Allah swt. Het is een maand vol met kansen om terug te keren naar het pad van Allah swt. Wij dienen de maand Ramadan te ontvangen door oprechte voornemens te hebben om onze zondes te verlaten en oprecht berouw te tonen. Wij moeten ons bewust worden van onze slechte daden en gewoontes en we moeten daar afstand van nemen. De maand Ramadan is een maand van Berouw. Het is een maand om terug te keren naar Allah swt. De deuren naar terugkeer zijn wijd geopend.

De maand ramadan kan gezien worden als een gum, een gum waarmee Allah swt je zondes vergeeft. Let er wel op dat het hier enkel om de kleine zondes gaat. De grote zondes hebben een berouwproces nodig.

De beste wijze om dichter bij te komen bij Allah swt is door op een juiste wijze te vasten gedurende de maand Ramadan.

Allah swt zegt in vers 183 van Soerah al-Baqarah het volgende:

“O jullie die geloven, het vasten is jullie voorgeschreven, zoals het voorgeschreven was aan degenen voor jullie, opdat jullie hoog bewust worden van Allah”

De profeet heeft de volgende woorden van Allah swt overgeleverd: **“Allah zegt: “Iedere daad van de zoon van Adam is voor hem, behalve het vasten. Het vasten is voor Mij en Ik zal hem ervoor belonen”**

Hieruit kunnen we afleiden dat de maand Ramadan een hele bijzondere maand is. Het is een maand waarin jezelf traint om nee te kunnen zeggen tegen jezelf. Je traint jezelf om nee te kunnen zeggen tegen je begeerten en behoeften. De beloning hiervoor is enorm.

Verder is de maand Ramadan een maand waarin we het contact met Allah swt versterken. Het is een maand waarin we de aanbiddingen doen toenemen. Het is een maand waarin we het contact met ons schepper versterken om zo hoger bewust te zijn van onze schepper.

Tenslotte is de maand Ramadan een maand van de koran. Het is een maand waarin we de woorden van Allah swt reciteren en bestuderen. De woorden van Allah swt moeten we proberen te begrijpen en vervolgens weer toe te passen in ons dagelijks leven. De maand Ramadan is een grote kans om hier een start mee te maken.

Beste broeders en zusters, laten we deze voorbereidingen treffen om zo het maximale uit de maand Ramadan te kunnen halen. Zie het als een trainingsmaand. Een maand waarin jezelf gaat trainen. Laten we vanaf vandaag de juiste voorbereidingen treffen om zo succesvol te kunnen zijn.

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh.