

# Vormen van nederigheid

## Vrijdagpreek van 26 augustus 2016

Bismillahi Rahmani Arrahiem,

Onderwerp van vandaag is: Vormen van nederigheid.

Allah swt zegt in soerah Ash-Shu-ara vers 215 het volgende:

**En wend u met zachtmoedigheid tot de gelovigen die u volgen."**

In deze preek worden drie vormen van nederigheid en bescheidenheid besproken.

Allereerst dient een gelovige zich met zijn kleding en uitstraling bescheiden en zachtmoedig te tonen en niet een hooghartige uitstraling te hebben. Zelfs wanneer een gelovige mooie en nieuwe kleding draagt, dan mag dit absoluut geen reden zijn om je hooghartig te gedragen. Dit betekent niet dat je jezelf moet verwaarlozen, Allah swt houdt van reinheid en schoonheid.

Het is overgeleverd dat de Boodschapper van Allah vzmh heeft gezegd: "**degene die in zijn hart het gewicht van een mosterdzaadje aan arrogantie heeft zal het Paradijs niet binnengaan.** Een man die daar bij was zei: "voorwaar, een persoon houdt toch van goede/mooie kleding en schoenen?" De Profeet (saws) zei: "**voorwaar, Allah is mooi en houdt van schoonheid, maar arrogantie is het minachten van de waarheid en de mensen (uit eigenwijze gedachte).**"

Ten tweede dient een persoon nederig te handelen met zijn medemensen, ongeacht leeftijd, nationaliteit, religie, afkomst, etniciteit, rijkdom etc. Een gelovige zal nooit neerkijken op andere, maar ziet deze medemensen juist als gelijken en handelt met respect en hoge waardigheid met ze. Dit zorgt voor verbroedering en een veilige en gezonde samenleving.

Ten derde en tot slot dient een gelovige ten alle tijden en overal nederig te zijn tegenover zijn Heer, Allah swt. De mens dient zich bewust te zijn dat hij machteloos is en dat Allah swt Diegene is die Macht heeft over alle zaken. In het geval een moslim heel veel aanbiddingsdaden verricht, mag dit er absoluut niet toe leiden dat hij een gevoel van hoogmoed ontwikkelt, omdat dit heel gevaarlijk is. Een gelovige moet juist dankbaar zijn voor het kunnen verrichten van aanbiddingsdaden, omdat dit hem als mens verder helpt in het leven en hem innerlijke rust kan opleveren; dit is dus een grote gunst van Allah swt.

In welke eigenschappen die wij zojuist hebben opgesomd herken jij jezelf geliefde broeder en zuster. Hoe zachtaardig en barmhartig zijn wij tegenover onze naasten en anderen? In hoeverre zijn onze harten vrij van hoogmoed en arrogantie?

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh.