

# Zachtmoedigheid als karaktereigenschap

Vrijdagpreek van 19 augustus 2016

Bismillahi Rahmani Arrahiem,

Onderwerp van vandaag is: zachtmoedigheid als karaktereigenschap.

Allah swt zegt in soerah al-Foerqaan vers 63 het volgende:

**En de dienaren van de Meest Barmhartige zijn degenen die zachtmoedig op aarde lopen. En als de onwetenden hen aanspreken, zeggen zij: "Salaam (vrede)".**

Het is van een hoogstaand karakter wanneer jij je zachtmoedig opstelt en je zachtmoedig gedraagt en je zelfs zachtmoedig opstelt tegen de onwetenden wanneer zij je aanspreken en jij hen vervolgens met de salaam antwoordt. Het is niet gepast je te verlagen tot het gedrag van de onwetenden. Wees te allen tijde goed, ook tegen de mensen die slecht praten tegen jou of over jou. Velen van ons vervallen in eindeloze discussies met onwetenden of gedragen zich arrogant en hoogmoedig tegenover anderen. Zachtmoedigheid of nederigheid is een belangrijke karaktereigenschap van een vrome gelovige. Deze karaktereigenschap verhoogt de mens in rang. Vandaag zullen we stil staan bij deze belangrijke karaktereigenschap. Mensen die deze eigenschap bezitten worden beschreven als mensen die bekend staan om hun goede karakter. Deze mensen staan open tegenover iedereen, niet met een frons maar juist met een glimlach, ongeacht wat iemands achtergrond is. Ze behandelen iedereen gelijk en met recht, ze maken geen onderscheid tussen mensen.

Het tegenovergestelde karaktereigenschap is hoogmoed. Hoogmoed is dat je de waarheid niet onder ogen wilt zien, terwijl deze waarheid glashelder voor je is. Hun hoogmoed staat letterlijk in de weg. Verder stelt deze persoon zich hoger op tegenover zijn medemens. Deze persoon voelt zich beter dan andere mensen en dat zie je ook terug in zijn handelen. Hij doet zich voor alsof hij de beste en meest bekwame persoon is die op aarde loopt. Deze persoon behandelt zijn medemens niet met recht.

Allah swt houdt van mensen die nederig en zachtmoedig zijn. Allah swt verhoogt hun positie zowel in deze wereld als in het hiernamaals. Je ziet dat deze vrome gelovigen geliefd zijn bij de mensen. Terwijl de mensen die hoogmoedig zijn juist niet geliefd zijn. Maar niet alleen bij de mensen. De profeet Mohammed zei: **"Geen mens loopt trots rond en wordt hoogmoedig voor zichzelf zonder dat hij Allah zal ontmoeten Die kwaad op hem is."** Daarnaast heeft profeet Mohammed vzmh gezegd: **"Degene die in zijn hart het gewicht van een atoom aan hoogmoed heeft, zal het Paradijs niet binnentreden."**

Als je dit hoort dan is het essentieel om kritisch naar jezelf te kijken of je een bepaalde graad van hoogmoed hebt in je hart, als dat het geval is, dan is het ontzettend belangrijk om in actie te komen om jezelf te veranderen voordat het te laat is. Op de dag des oordeels zullen veel mensen komen met veel daden van aanbidding, zoals het gebed, vasten etc. , maar ze zullen onaangenaam verrast worden dat ze het paradijs niet mogen binnentreden vanwege hun hoogmoed die ze hadden in hun hart.

Als we kijken naar het karakter van onze geliefde profeet Mohammed vzmh dan zien we duidelijk terug dat hij heel zachtmoedig en nederig was. Als iemand hem groette door een hand te geven, dan bleef hij zijn hand

vasthouden totdat de andere zijn hand weer terugtrok en ook keek hij hem aan totdat de andere wegkeek. Hij deed dit om te voorkomen dat de andere niet het gevoel zou krijgen dat hij zich hoogmoedig opstelde tegenover hem. Ondanks de hoge positie van de profeet, gedroeg hij zich heel nederig en zachtmoedig. Een keer kwam een man naar de profeet, de profeet merkte dat deze man aan het shaken was van de zenuwen, de profeet zag dat en vervolgens kalmeerde de profeet deze man door te zeggen dat hij geen koning was en dat hij een normale mens was net als alle andere mensen. Als we ook kijken naar de metgezellen dan zien we deze mooie karaktereigenschap ook heel duidelijk terug. Abu Bakr kreeg een keer te horen dat een vrouw in de gemeenschap heel arm was en niemand had die voor haar kon zorgen. Abu Bakr kwam gelijk in actie en is toen dagelijks langs deze vrouw gegaan om haar te helpen met het schoonmaken van haar huis en met haar huishouden. Terwijl Abu Bakr een hele hoge positie had in de samenleving. Een nobele karaktereigenschap die duidelijk terug vinden is bij vrome gelovigen.

Beste broeders en zusters, laten we ervoor zorgen dat we vanaf vandaag ons best doen om deze nobele karaktereigenschap ons eigen te maken en verder is het van belang om continue kritisch te zijn naar ons zelf om zo te voorkomen dat hoogmoed in ons hart terecht komt.

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh.