

Ziekte van laksheid en passiviteit en het medicijn voor deze ziekte

Vrijdagpreek van 21 oktober 2016

Bismillahi Rahmani Arrahiem,

Onderwerp van vandaag is: Ziekte van laksheid en passiviteit en het medicijn voor deze ziekte.

In de overleveringen van de profeet Mohamed vzmh lezen wij terug dat hij regelmatig zijn toevlucht zocht bij Allah swt tegen laksheid en passiviteit.

Laksheid is een grote innerlijke ziekte die de gesteldheid van een individu, van zijn gezin, zijn dichte kringen maar ook een hele samenleving kan vernietigen. Laksheid of passiviteit is de tegenstelling van pro-activiteit.

In deze vrijdagpreek wordt de toestand van laksheid of passiviteit die men bij een persoon kan aantreffen uitgesplitst in twee gebieden; enerzijds laksheid of passiviteit in religieuze zaken en anderzijds laksheid of passiviteit in de wereldse zaken.

We zien dat mensen laks of passief zijn in hun aanbiddingsdaden. We weten dat de daden van aanbidding zijn bedoeld om de relatie met Allah swt levendig te houden en de gelovigen continu op een hoog bewust niveau te laten zijn. Een persoon die passief is in aanbiddingsdaden is zeer vatbaar en kan een grote potentiële slachtoffer worden van de duivel en zijn influisteringen.

Dit blijkt ook uit de overlevering met de volgende woorden van de profeet Mohamed vzmh:

“Als wij mensen gaan slapen, maakt shaitaan (de duivel) drie knopen achter in onze nek. Iedere knoop die wordt gemaakt, wordt bekrachtigd met: "Je zult lang slapen, dus slaap." Als je nu wakker wordt en je herinnert je Allah, dan zal hiermee de eerste knoop zijn losgemaakt. Als je dan opstaat en woedhoe (kleine wassing, de staat van reinheid die nodig is om onder andere het gebed te kunnen doen) neemt, komt de tweede knoop los. Als je dan gaat bidden, zullen alle knopen zijn losgeraakt. In de daaropvolgende ochtend zal je actief zijn en een goede stemming hebben. Andersom zal je humeurig zijn, traag en lui.”

Uit deze overlevering blijkt dat een echte gelovige iemand is die zich inspant en actief opstelt en zijn begeerten links laat liggen. Dit zijn de kenmerken van een gelovige. Allah swt beschrijft in soerah An-Nisaa vers 142 ook de eigenschappen van de hypocrieten:

Voorwaar, de hypocrieten bedriegen (naar hun mening) Allah, maar Hij (Allah) bedriegt hen. En wanneer zij opstaan voor het gebed, staan zij lui op, om slechts door de mensen gezien te worden. En zij gedenken Allah slechts weinig.

We zien aan de andere kant ook mensen die laks of passief zijn in hun wereldse zaken. De Islam leert ons dat we altijd actief en nuttig moeten zijn voor de gehele gemeenschap. Dat betekent dus ook dat men een goede en gezonde balans vindt in arbeid of zijn werk. Mensen die geen werk hebben, kunnen zich gaan vervelen en je ziet dat deze persoon zich bezig gaat houden met nutteloze zaken en gepraat. Gevolgen hiervan kunnen enorm zijn, te denken valt hier familieruzies etc. Verder dienen wij geen onderscheid te maken in niveau van werk. Ieder mens verricht arbeid dat allemaal nuttig kan zijn. Een gelovige mag niet neerkijken op arbeid van

een lager niveau. Immers, we zien dat onze profeten ook heel zwaar werk hebben verricht in verschillende beroepen. Verder is het belangrijk dat mensen onafhankelijk worden en blijven.

In deze vrijdagpreek is luiheid en laksheid bestempeld als een gevaarlijke ziekte. Een medicijn voor deze ziekte is in eerste instantie continu oprecht jouw toevlucht zoeken tot Allah swt voor bescherming tegen laksheid en luiheid. Ten tweede dient een moslim geduld te hebben in moeilijke en zware tijden en dus niet snel de hoop op te geven. Ten derde dient een moslim zijn tijd altijd te proberen nuttig te besteden. Tot slot is een gelovige iemand die een natuurlijke antenne ontwikkelt voor pro-activiteit en de Islam in praktijk probeert te brengen door profeet Mohamed vzmh in zijn voetsporen te volgen.

'O moslim, sta op en wees actief! Steek je handen uit jouw mouwen; help jezelf en je medemensen en wees nuttig voor de samenleving!'

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh.