

De leugens op 1 april

Vrijdagpreek van 8 april 2016

Bismillahi Rahmani Arrahiem,

Onderwerp van vandaag is: De leugens op 1 april.

Vandaag wordt stilgestaan bij een actueel onderwerp, een onderwerp dat vorige week vrijdag op 1 april heel veel mensen heeft bezig gehouden.

Allah swt zegt in soerah An-Nahl vers 105 het volgende:

Het zijn slechts degenen die niet in de Tekenen van Allah geloven, die leugens verzinnen. En zij zijn de leugenaars.

Dit vers leert ons dat mensen die hoog bewust zijn van Allah swt en Zijn tekenen en Zijn bewijzen onmogelijk leugens kunnen verzinnen om hiermee bewust of onbewust hun medemensen te misleiden of te bedriegen.

Uit een groot aantal overleveringen blijkt dat onze geliefde profeet Mohammed vzmh door heel zijn omgeving met bijnamen 'As-Sadiq' en 'Al-Amien' werd aangesproken, oftewel 'de oprechte' en 'de betrouwbare'. Hieruit kunnen wij opmaken dat de Profeet Mohammed vzmh geen leugenaar was, maar altijd de waarheid sprak.

Het verspreiden van leugens is zeer schadelijk en kan tot gevolg hebben dat mensen schade en pijn oplopen. Daarom heeft onze zuivere religie, de Islam, het verkondigen van leugens in alle situaties verboden. Religie is een zeer serieuze aangelegenheid. Daarom bestaat er binnen de Islam niet zoiets als '1 april dag'. Dus ook als grap is het binnen de Islam absoluut niet toegestaan om een leugen te verkondigen, dit puur om de rechten van mensen en de samenleving te beschermen tegen zeer grote schade.

Zoals gezegd is het binnen de Islam dus in alle situaties verboden om te liegen, met uitzondering van een zeer beperkt aantal begrensde situaties. De waarheid niet spreken mag niet behalve in drie gevallen; wanneer een man met zijn vrouw praat om haar te plezieren en gelukkig te maken, de waarheid niet spreken tegen de vijand in situatie van oorlog en tot slot de waarheid niet spreken om een verzoening tot stand te willen brengen tussen mensen die het oneens met elkaar zijn.

De moslims dienen zich hoog bewust te zijn van het gevaar van het verspreiden van leugens. De profeet Mohammed vzmh zegt hierover het volgende:

"Wee degene die praat om de mensen aan het lachen te maken en leugens vertelt; wee hem, wee hem".

Ook heeft de profeet Mohammed vzmh gezegd:

"Wees waarachtig, want waarachtigheid leidt naar rechtschapenheid en rechtschapenheid leidt naar het Paradijs. Een man zal de waarheid blijven spreken en zal ernaar blijven streven de waarheid te vertellen, totdat hij bij Allah bekend staat als waarheidsgetrouwe. Pas op met het vertellen van leugens, want leugens

leiden naar immoraliteit en immoraliteit leidt naar het Hellevuur. Een man zal blijven liegen en ernaar streven om leugens te blijven vertellen, totdat hij bij Allah bekend staat als leugenaar.”

Kortom: Binnen de Islam is het verboden om leugens te verkondigen. Wij dienen als gelovigen onze tijd beter en nuttiger te besteden. Ouders dienen hun kinderen tijdig en juist op te voeden door serieuze normen en waarden mee te geven. Het is absoluut niet verdedigbaar om iets ‘schadelijks’ als grap voor een dag toe te staan. Voorts dienen wij als broeders en zusters elkaar te wijzen op dit onderwerp en elkaar vaker bewust te maken.

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh.