

Goed karakter, respect en bescheidenheid

Vrijdagpreek van 21 april 2017

Bismillahi Rahmani Arrahiem,

Beste broeders en zusters. Het onderwerp van vandaag is: Goed karakter, respect en bescheidenheid

De Islam draagt de moslims op om goed gedrag te vertonen, zich bescheiden op te stellen en andere mensen en zaken te respecteren.

Allah swt zegt in soerah al-Qalam vers 34 het volgende:

Voorwaar, voor de godsvruchtigen zijn er bij hun Heer Tuinen van Genot.

Omdat de meeste jongeren vanaf vandaag vakantie hebben, is deze preek hoofdzakelijk gericht aan de jongeren van onze gemeenschap.

Allah swt heeft de meeste van onze jongeren in de huidige samenleving begunstigd met studie, werk, dak boven het hoofd en andere welvaart gerelateerde zaken. Veel jongeren bevindingen zich tegelijkertijd ook in de fase van het puberen.

Betreurenswaardig en jammer genoeg zien we vandaag de dag dat veel jongeren - al-hamdolillah zeker niet alle jongeren, maar wel veel – weinig dankbaarheid tonen voor alle ontvangen gunsten van Allah swt. Daarnaast hebben deze jongeren weinig besef en keren zich continu af van het pad van Allah swt, omdat zij zich willen bezig houden met slechte zaken die Allah swt verboden heeft. In de huidige tijd van bijvoorbeeld social media en veelvuldig internetgebruik is er steeds meer ruimte om ook sneller verkeerde keuzes te maken.

De boodschap van deze preek aan de jongeren is: Wees bewust van wat je doet en voorkom dat je achteraf spijt hebt van wat je gedaan hebt. Alle zaken in het wereldse leven, Dunya, lijken heel mooi en zijn verleidelijk, maar wees je bewust dat dit tijdelijk is en zeker niet het echte genot en geluk oplevert. Een waarheid is dat ieder mens, jong en oud, op een dag komt te sterven. Vanwege de Rechtvaardigheid van Allah swt zal ieder mens na het sterven verantwoording moeten afleggen over alle daden, met nadruk op 'alle'. Iemand die veel goede daden heeft verricht en continu bezig is in het leven om zijn daden te verbeteren, zal zeker door Allah swt worden beloond. Iemand die slechte daden verricht en andere mensen aanzet tot slechte daden, deze persoon zal zeker spijt hebben en zal zeker een bestraffing tegemoet zien.

Allah swt zegt in soerah an-Naazi3aat verzen 37 tot en met 41 het volgende:

37. Wat betreft degene die zich dan tiranniek opstelde.

38. En het wereldse leven verkoos.

39. Voorwaar, het Hellevuur is dan (zijn) woonplaats.

40. En wat betreft degene die vreesde om tegenover zijn Heer te staan (voor de Rekenschap) en de (eigen) ziel afhiel van de (slechte) begeerte.

41. Voorwaar, het Paradijs is dan (zijn) woonplaats.

Beste jongeren, laat jezelf dus niet verleiden door de wereldse zaken zoals geld, vermogen of vrouwen. Maar ontwikkel juist een goed karakter en goed gedrag, heb respect voor jezelf en anderen en wees een bescheiden en vrome moslim. Dit is het echte leven wat leidt tot een permanent geluk.

Profeet Mohammed vzmh heeft gezegd: **“Er zijn zeven personen (of groepen) die Allah zal beschaduen met Zijn Schaduw op de Dag dat er geen schaduw zal zijn, behalve Zijn Schaduw”. Één hiervan is de jonge man die opgroeit in de aanbidding tot zijn Heer”.**

En de profeet Mohammed vzmh heeft ook gezegd: **“Wie mij verzekert van hetgeen zich tussen zijn kaken bevindt en hetgeen zich tussen zijn benen bevindt: Ik zal hem verzekeren van de Djannah” Met ‘wat zich tussen de kaken bevindt’ en ‘tussen de benen bevindt’ wordt de tong en het schaamdeel bedoeld.**

Tot slot willen we eindigen met het verhaal van profeet Joesoef vzmh. Profeet Joesoef vzmh was een jonge man die bekend stond om zijn wijsheid en schoonheid. Hij werd op een gegeven moment zelfs verleid door de vrouw van de koning. Op dat moment zei profeet Joesoef “Ik zoek mijn toevlucht bij Allah”.

Hij was zeer hoog bewust en sloeg de uitnodiging af en belandde als gevolg hiervan zelfs voor een lange periode in de gevangenis. Op dat moment zei profeet Joesoef “Mijn Heer, gevangenis is mij geliefder dan datgene waarnaar zij mij uitnodigen”.

Profeet Joesoef vzmh heeft hiermee bewezen dat hij een oprechte gelovige is en Allah swt heeft hem daarna zowel in het wereldse leven als in het hiernamaalse leven beloond.

Beste jongeren, wees nu bewust en probeer je leven te verbeteren. Als je nu een slechte weg inslaat, bestaat er een grote kans dat je dit doorzet als je volwassen wordt. Bescherm jezelf en je vriendenkring.

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh.