

# Het spreken van het goede



## Vrijdagpreek van 24 februari 2017

Bismillahi Rahmani Arrahiem,

Beste broeders en zusters. Het onderwerp van vandaag is: het spreken van het goede.

Allah swt zegt in soerah al-Haddj in vers 24 het volgende:

**En zij werden geleid naar (het spreken van) goede woorden en zij werden geleid naar het pad van de meest Prijzenswaardige.**

Allah swt leert ons in dit vers dat we het goede moeten spreken en dat de beloning hiervan groot is. Zo zegt Allah swt in dit vers dat diegene die het goede spreekt, geleid zal worden naar het goede pad en dat Hij swt diegene zal begunstigen met het goede. De mens heeft twee onderdelen van het lichaam die bepalend zijn of diegene succesvol zal zijn; dat is hoe het verstand wordt gebruikt en hoe de tong wordt gebruikt. Onze tong is eigenlijk het luik naar ons hart, het laat aan de buitenwereld zien hoe we zijn. Als je altijd het goede uitspreekt, dan zul je een zuiver en een goed hart hebben. Als je constant het slechte spreekt, dan is dit een teken dat je hart niet zuiver en goed is. Het is een grote gunst als je in staat bent om je tong te controleren en altijd het goede spreekt. Er zijn vele overleveringen van de profeet Mohammed vzmh waarin hij ons leert dat we onze tong moeten controleren en dat we deze dienen te gebruiken voor het goede. Zo heeft de profeet Mohammed vzmh het volgende gezegd hierover: **“De imaan van een gelovige is niet compleet totdat zijn hart goed is en zijn hart is niet goed totdat zijn tong goed is.”**

Hetgeen wat geproduceerd wordt door de tong van de mens kan een mens sieren of een mens lelijk maken. De woorden van de mens siert de mens. De profeet Mohammed vzmh zei tegen de vader van een metgezel dat hij zijn schoonheid mooi vindt. Vervolgens vroeg de metgezel aan de profeet wat hij precies bedoelt met ‘schoonheid’. De profeet antwoordde vervolgens dat hetgeen wat geproduceerd wordt door de tong de schoonheid is van een persoon. Een gelovige moet om die reden heel hoog bewust zijn van welke woorden hij produceert met zijn tong. Een goed gelovige persoon hoort elk woord te wegen alvorens hij het uitspreekt. Tevens moeten we de woorden die we uitspreken niet onderschatten, zowel in positieve als negatieve zin. De profeet Mohammed vzmh heeft aansluitend hierop het volgende gezegd:

**“Twee uitspraken die licht zijn voor de tong, maar zwaar zijn op de weegschaal (op de Dag des Oordeels) en die geliefd zijn bij de Meest Barmhartige, zijn: “Vrij van alle onvolkomenheden is Allah en vrij van alle onvolkomenheden is Allah, de Almachtige.””**

Allah swt heeft verschillende profeten gestuurd naar de mensheid. De profeten hebben allemaal bewust hun woorden gewogen alvorens zij deze uitspraken. Dit deden ze om mensen goed te kunnen begeleiden naar het pad van Allah swt. De tong van de mens kun je metaforisch zien als een boom; op het moment dat je het goede uitspreekt, dan zullen de vruchten van deze woorden lekker en zoet zijn. Op het moment dat de tong het slechte uitspreekt, dan zullen de vruchten juist zuur en smakeloos zijn. Verder zien we dat onze geliefde profeet Mohammed vzmh ons leert dat het uitspreken van het goede een vorm van liefdadigheid is. Tegenwoordig zie je jammer genoeg dat sommige mensen totaal niet bewust zijn van hetgeen zij produceren met hun tong. Ze roddelen, ze vertellen leugens, ze praten over onzedelijke zaken, ze schelden en vloeken. Ons geloof leert ons dat dit absoluut niet toegestaan is. Wij moeten onze tong leren controleren en beheersen. We moeten het goede spreken óf we moeten zwijgen.

Beste broeders en zusters, laten we deze woorden vandaag meenemen en laten we vanaf vandaag hiermee aan de slag gaan. Wees bewust van hetgeen wat je produceert met je tong en weeg je woorden voordat je deze woorden uitspreekt.

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh.