

Het verharde hart



Vrijdagpreek van 14 april 2017

Bismillahi Rahmani Arrahiem,

Beste broeders en zusters. Het onderwerp van vandaag is: het verharde hart.

Allah swt zegt in soerah al-Hadied vers 16 het volgende:

Is het voor degenen die geloven geen tijd geworden dat hun harten zich onderwerpen aan het gedenken van Allah en (aan) datgene wat neergezonden is van de waarheid? En (opdat) zij niet zoals degenen zullen worden aan wie de boek voorheen is gegeven. De tijd duurde toen te lang voor hen, waardoor hun harten zich verhardden. En velen van hen zijn verdorvenen.

Allah swt leert ons in dit vers dat het essentieel is dat wij tijdig onze harten doen onderwerpen tot het pad van Allah swt. Tegenwoordig zie je helaas vele negatieve ontwikkelingen in de samenleving. Als we kijken wat de grondoorzaak hiervan is, dan kom je snel tot de conclusie dat het ligt aan de harten van de mensen. De harten van de mensen zijn hart en zwart geworden, met als gevolg dat ze de waarheid niet willen accepteren. De gevolgen hiervan voor de samenleving zijn enorm! Allah swt zegt in soerah al-Moetaffifien vers 14 het volgende:

Nee! Maar hun harten zijn bedekt met dat wat zij verwierven.

Allah swt maakt hier een statement dat de persoon zelf ervoor gezorgd dat zijn hart bedekt is waardoor hij of zij de waarheid niet meer herkent. Het verschil tussen het goede en het slechte wordt niet meer gezien en de slechte en de onrechtvaardige zaken worden als normaal ervaren. Hun harten zijn zo hard of zelfs harder dan keien of stenen. Allah swt zegt hierover in soerah al-Baqarah vers 74 het volgende:

Vervolgens verhardden jullie harten zich daarna en werden zij als stenen, of zelfs harder. En voorwaar, er zijn stenen waaruit rivieren ontspringen. En voorwaar, daarvan zijn er (stenen) die uit elkaar splijten, waarna er water uit komt. En voorwaar, daarvan zijn er (stenen) die neerstorten uit vrees voor Allah. En Allah is Zich niet onbewust van wat jullie doen.

Allah swt wilt dat zijn dienaar juist een zacht en een levendig hart heeft. Een hart die het verschil ziet tussen onrechtvaardigheid en rechtvaardigheid. Een hart die altijd de waarheid ziet. De vraag die nu gesteld kan worden, wat zijn de oorzaken voor een verhard hart?

1. Het niet gedenken van Allah swt. Als een gelovige Allah swt niet gedenkt, dan zal er een bepaalde afstand ontstaan tussen hem en zijn schepper. Deze persoon heeft haast geen contact meer met Allah swt. Hij gedenkt Allah swt amper middels het gebed of het lezen van de koran. Deze persoon wordt geleid door verleidingen van de shaitaan, mede omdat hij Allah swt ongehoorzaam is.
2. Het plegen van zondes. Alle zondes zorgen ervoor dat iemand een zwarte stip krijgt op zijn hart. Deze zwarte stippen zorgen ervoor dat zijn hart steeds minder levendig wordt. Hierdoor ontstaat een

verharding van het hart. Deze persoon is zeer kwetsbaar voor de influisteringen en de verleidingen van de shaitaan. Je ziet dat deze persoon steeds verder gaat met het plegen van zondes.

3. Het focussen op materialistische en wereldse zaken. Materialistische of wereldse zaken is een grote afleiding die ervoor zorgen dat iemand zich helemaal gaat focussen hierop. Een gevolg hiervan is dat er een bepaalde afstand ontstaat tussen hem en zijn schepper mede omdat deze persoon de liefde voor materialistische of wereldse zaken heeft geplaatst in zijn hart.

Dit zijn de mogelijke oorzaken voor de verharding van de harten van de mensen. De vraag die nu gesteld kan worden, welke oplossingen zijn er om de harten van de mensen te verzachten?

1. Het gedenken van Allah swt. Zorg ervoor dat je je gebeden tijdig en levendig verricht. Het levendige gebed zorgt ervoor dat het contact met je schepper beter wordt. Tevens is het ook belangrijk om de koran te reciteren en te bestuderen. Verder is het ook belangrijk om je naasten te helpen, op het moment dat je je naasten gaat helpen dan zorgt dit ervoor dat je steeds dichterbij Allah swt komt. Hierdoor zal je hart verzacht worden waardoor je de waarheid weer helder gaat zien.

2. Het gedenken van de dood. Het is belangrijk om de dood te gedenken. De dood is een feit die we allemaal kennen. Niemand zal voor de dood kunnen ontsnappen, iedereen zal dit gaan ervaren. Op het moment dat je dit gedenkt, dan zal je bewust worden. Het moet een stimulans zijn om in actie te komen om zo de juiste voorbereidingen te gaan treffen hiervoor. Het is een reis die we allemaal gaan maken. Op het moment dat je hiervan bewust bent, dan zal je hart verzacht worden.

Beste broeders en zusters, merk je dat je hart is verhard? Dan is dit een kans om hiermee aan de slag te gaan. Zorg ervoor dat de relatie met je schepper sterker wordt!

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh.