

# Het helpen van je medemens



## Vrijdagpreek van 17 februari 2017

Bismillahi Rahmani Arrahiem,

Beste broeders en zusters. Het onderwerp van vandaag is: het inzetten om je medemens te helpen.

Allah swt zegt in soerah al-Baqarah in vers 195 het volgende:

**En geef uit op de weg van Allah en stort jullie zelf niet in de ondergang en doe goed. Waarlijk, Allah houdt van de weldoeners.**

Allah swt leert ons in dit vers dat we ons moeten inzetten om onze medemens te helpen, ongeacht status, religie of afkomst. Tevens leert Allah swt ons dat als je jouw inzet om je medemens te helpen, dat Allah swt je zal helpen zowel in dit wereldse leven als in het hiernamaals.

In de koran worden er verschillende verhalen uiteengezet van profeten. Zo wordt het verhaal van profeet Moussa beschreven aan de hand van een aantal incidenten die plaats hebben gevonden. We lezen terug in de koran dat profeet Moessa vzmh op een gegeven moment voor zijn leven moest vluchten uit Egypte. Profeet Moessa was gevlucht naar de stad Madian. Daar aangekomen zag hij een tweetal zusters die lang aan het wachten waren bij een waterput om water te halen. Hij merkte dat deze zusters heel lang aan het wachten waren op hun beurt. Moessa besloot om voor deze zusters op te komen en hij hielp ze met het water. Deze zusters waren onder indruk van hem en zijn gedrag en thuis aangekomen begonnen ze te vertellen aan hun vader wat ze hadden meegemaakt. Hun vader was profeet Sho'aib. Sho'aib was ook onder de indruk van de behulpzame houding van Moessa. Hij besloot om Moussa bij hem thuis uit te nodigen. Daar aangekomen besloot de familie om hem een aanbod te doen om bij ze te blijven werken en om één van de dochters te huwen. Dit alles omdat ze onder de indruk waren van zijn behulpzame houding en goede karaktereigenschappen. Profeet Moessa zat in een lastige situatie, hij was gevlucht en had geen verblijfplaats. Mede door zijn behulpzame karakter heeft Allah swt de deuren voor hem geopend en zijn ongemakken weggenomen. De lering die we hieruit kunnen halen is dat als je mensen helpt, dat Allah swt je zaken in dit wereldse leven zal vergemakkelijken en je zal steunen. Tevens lezen we in het verhaal over de eerste openbaring aan profeet Mohammed vzmh dat hij ontzettend geschrokken en bang was. Nadat hij thuis was aangekomen bij zijn vrouw Khadija, stelde zij hem gerust met de woorden dat Allah swt hem nooit iets ergs zou laten ervaren mede door zijn goede karakter. Hij stond bekend als een persoon die altijd klaar stond om anderen te helpen. Aansluitend hierop heeft de profeet Mohammed vzmh het volgende gezegd hierover: **“Wie één van de moeilijkheden van de gelovige verhelpt, zal door Allah van één van zijn moeilijkheden verholpen worden op de Dag der Opstanding. En Wie een ongemak (van een ander) vergemakkelijkt, Allah zal in dit wereldse leven en in het Hiernamaals zijn ongemak vergemakkelijken. En wie (de (fouten van) een moslim bedekt, Allah zal in dit wereldse leven en in het Hiernamaals zijn (fouten) bedekken. En Allah blijft de dienaar helpen zolang hij zijn broeder helpt.”**

We moeten ons inzetten om altijd klaar te staan om anderen te helpen. Iedereen op zijn eigen manier. Een keer kwam een man naar de profeet Mohammed vzmh en vroeg aan hem van welke dienaren Allah swt het meeste houdt en ook van welke daad Allah swt het meeste houdt. De profeet antwoordde hem door te zeggen dat Allah swt het meeste houdt van dienaren die zich inzetten om anderen te helpen en de beste daden zijn goede daden die vreugde brengen bij de medemens. Allah swt zal deze mensen helpen op de Dag des Oordeels. Om die reden moeten we in alle tijden paraat staan om onze medemens te helpen.

Vaak hoor je mensen zeggen dat ze geen tijd hebben om vrijwilligerswerk te doen, terwijl ze juist mensen moeten helpen, want dan zal Allah swt jou ook helpen.

Beste broeders en zusters, laten we deze woorden meenemen vandaag en laten we vanaf vandaag hiermee aan de slag gaan. Maak tijd vrij om je medemens te helpen en probeer ook jouw steentje bij te dragen zodat Allah swt jou gaat helpen zowel in dit wereldse leven als in het hiernamaals.

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh.