

# Omgang met je medemens



## Vrijdagpreek van 31 maart 2017

Bismillahi Rahmani Arrahiem,

Beste broeders en zusters. Het onderwerp van vandaag is: omgang met je medemens.

Allah swt zegt in soerah al-Djoemoe'ah vers 2 het volgende:

**Hij is degene die tot de analfabeten een boodschapper uit hun midden heeft gezonden, die zijn verzen aan hen voordraagt, hen reinigt en hun het boek (d.w.z. de koran) en de wijsheid onderwijst, terwijl zij voorheen in duidelijke dwaling verkeerden.**

Allah swt leert ons in dit vers dat Hij de profeet Mohammed vzmh heeft gestuurd om ons te onderwijzen en om ons te verblijden met mooie tijden als we de pad van Allah swt volgen. Allah swt heeft niet de profeet gestuurd om ons bang te maken of om ons angst in te boezemen. De profeet Mohammed vzmh kon niet lezen en schrijven, maar hij was ontzettend intelligent en wijs. Allah swt heeft hem vele wijsheden geschonken om deze vervolgens weer door te geven aan de mensheid. Allah swt zegt in soerah an-Nisaa vers 113 het volgende hierover:

**(..) En Allah heeft aan jou het boek en de wijsheid neergezonden en hij heeft jou onderwezen wat jij niet wist. En de gunst van Allah voor jou is grandioos.**

Tevens als we kijken naar zijn verloop van zijn leven, dan zien we dat hij ontzettend veel heeft meegemaakt en vele beproevingen heeft gekend. Zo is hij opgegroeid zonder ouders, zijn vader heeft hij nooit leren kennen. Hij heeft tijden van armoede, angst en verdriet gekend. Tevens zien we in het verloop van zijn leven dat hij ook vele andere tegenslagen heeft gekend. We trekken hier de lering uit dat een leven van een mens nooit een stabiele lijn kent, je zult zowel stabiele als instabiele tijden kennen. Zowel gemakkelijke situaties maar ook zeker ongemakkelijke situaties. Ondanks dit, zien we in het leven van de profeet Mohammed vzmh dat hij in alle tijden zijn medemens attent en juist behandelde. In deze preek zullen we stilstaan bij de nobele manieren hoe de Profeet Mohammed vzmh omging met zijn medemensen. We zullen een zestal eigenschappen bespreken.

1. De profeet Mohammed vzmh behandelde iedereen gelijk, ongedacht wat iemands achtergrond of religie was. Hij behandelde zijn medemensen met respect en gastvrijheid.
2. De profeet Mohammed vzmh behandelde zijn medemensen met genade en barmhartigheid. Hij was zeer attent als het gaat om de gevoelens van zijn medemensen. Hij maakte geen ruzie en was zeer attent in zijn woordkeus. Een glimlach sierde zijn gezicht. De profeet Mohammed vzmh heeft aansluitend gezegd hierover dat als iemand attent en genadevol omgaat met zijn medemens, Allah swt hem vele voorzieningen en gunsten zult schenken.
3. De profeet Mohammed vzmh stimuleerde zijn metgezellen om goed gedrag te laten zien tegenover zijn medemensen. Positiviteit beheerste hun relaties, de profeet deelde veel complimenten uit als hij een goede gedraging zag bij één van zijn metgezellen. Positief gedrag beloonde hij, waardoor men gestimuleerd werd om dat soort gedrag te laten zien. Tegenwoordig zien we helaas dat negativiteit onze relaties domineert, we zijn continue bezig met straffen in plaats van belonen van goed gedrag. De vraag

die je aan jezelf kan stellen, is wanneer heb jij een vriend of een vriendin een compliment gegeven voor het goed gedrag die je hebt gezien bij hem of bij haar?

4. De profeet Mohammed vzmh oordeelde niet over zijn medemens, hij was zeer meelevend en ruimdenkend. Tegenwoordig als we iets zien, dan hebben we snel de neiging om een oordeel te vellen over de betreffende incident of gebeurtenis, terwijl we niet het hele verhaal kennen. Het is daarom ontzettend belangrijk om niet te snel oordelen. We moeten in alle tijden tweegig zijn in plaats van éénogig.

5. De profeet Mohammed vzmh was heel leergierig en ontwikkeling was voor hem ontzettend belangrijk. Een dag voor hem was een dag van ontwikkeling. Vandaag de dag hebben we ontzettend veel kansen om onszelf te ontwikkelen. Elke mogelijkheid die je hebt om jezelf verder te ontwikkelen moet je grijpen.

6. De profeet Mohammed vzmh was zeer toegankelijk, iedereen kon op hem afstappen om een vraag te stellen of om iets te bespreken met hem. Iedereen voelde zich veilig bij hem, mede vanwege zijn nobele karakter en het vertrouwen die hij gaf aan zijn metgezellen. Angst kende men niet in de omgang met de profeet.

Beste broeders en zusters, laten we ervoor zorgen dat we vanaf vandaag bewust worden op de wijze hoe wij omgaan met onze medemensen. Laten we het karakter van ons geliefde profeet Mohammed vzmh hierbij als voorbeeld nemen. Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh.