

Ons karakter op de weegschaal van de Islam – deel 4

Vrijdagpreek van 20 januari 2017

Bismillahi Rahmani Arrahiem,

Onderwerp van vandaag is: Ons karakter op de weegschaal van de Islam - deel 4.

In de reeks over het karakter op de weegschaal van de islam zullen we inzoomen op de vierde gedeelte van deze reeks. Allah swt zegt in soerah al-Ankaboet in vers 69 het volgende:

“En degenen die strijden omwille van Ons, zullen Wij zeker leiden naar Onze wegen. En waarlijk, Allah is zeker met de weldoeners”.

Als iemand zich volledig inzet en strijd tegen zichzelf dan zal Allah swt hem leiden tot het goede. Wat bedoelt Allah swt hier met strijden omwille van Ons? Strijden slaat hierop de innerlijke strijd die wij dagelijks voeren tegen onze eigen begeerten en behoeftes, in het Arabisch staat dit wel bekend als de Jihad an-nafs. Op het moment dat wij deze strijd aangaan tegen onszelf omwille van de tevredenheid van Allah swt, dan zal Allah swt ons zeker begeleiden naar het goede. Onze eigen Nafs, oftewel onze begeerten, die hebben de neiging om ons te trekken naar het slechte. Om die reden moeten wij deze strijd aangaan om controle te hebben over onze begeerten. Tevens is het onze doel dat onze begeerten ons niet laten controleren. Wij moeten ten aller tijden “nee” kunnen zeggen tegen onszelf. Daarnaast als we deze strijd aangaan en we slagen hierin, dan zie je dat men een aantrekkingskracht heeft tot het goede. Je ziet dat men afstand gaat nemen van zijn slechte karaktereigenschappen. Iemand die gewend is om te liegen, zie je dat hij stopt met het vertellen van leugens en berouw toont en terugkeert naar zijn natuurlijke aanleg. De profeet Mohammed vzmh heeft aansluitend hierop het volgende gezegd: **"Elk kind wordt geboren met de Fitrah (natuurlijke aanleg), het zijn zijn ouders die het tot een Jood, Christen of Magiër maken."**

Elk baby wordt in zijn ‘natuurlijke staat’ geboren en dat wordt in het Arabisch de Fitrah genoemd. De Fitrah, (natuurlijke staat) roept de mens op om naar zijn Schepper te keren en hetgeen te doen wat zijn Schepper van hem vraagt. Maar de mens wordt omringd door vele andere invloeden die hem doen afwijken van deze pad. Ouders, vrienden, leraren en anderen (bijvoorbeeld de straat) druppelen in de gedachten van kinderen ideeën in, die de Fitrah doen veranderen en vervuilen. Ze plaatsen een sluier over de Fitrah, zodat zij (de kinderen) niet meer naar de waarheid kunnen keren. Om die reden is het essentieel dat zodra we de waarheid voor ogen zien, dat we de innerlijke strijd aan moeten gaan om zo op het pad van Allah swt te blijven volgen.

Een voorbeeld hiervan is het incident tussen de tovenaars van Faraon en profeet Moessa. De Faraon liet de beste tovenaars uit het hele land bijeenkomen om te laten zien dat zij ook dezelfde trucjes als Moessa konden. Alle mensen werden verzameld op de dag van het feest. De tovenaars hadden touwen en stokken meegenomen en door hun toverkunst leek het net of het echte slangen waren. Maar Allah openbaarde aan Moessa: **“Vrees niet! Zeker, jij zal de overhand hebben. En gooi dat wat in jouw rechterhand is! Het zal wat zij gemaakt hebben inslikken. Wat zij gemaakt hebben is slechts de truc van een tovenaar en de tovenaar zal nooit slagen, hoeveel vaardigheid hij ook krijgt.”** (Soerah Ta Ha: 68-69) Toen Moessa zijn staf op de grond gooide veranderde de staf in een slang en at toen alle ‘slangen’ op die de tovenaars hadden gemaakt. De tovenaars waren diep onder de indruk en zeiden: **“Wij geloven oprecht in Allah die Moessa heeft gestuurd**

als Zijn Profeet. Allah bestaat echt en is terecht machtiger dan een ieder van ons". Farao was woedend en zei: **"Geloven jullie in hem (Moesa), voordat ik jullie toestemming geef om erin te geloven."** (Soerah al-A'raaf: 123) **"Ik zal zeker jullie handen en voeten aan tegengestelde kant afhakken, dan zal ik jullie allen kruisigen. Zij (de voormalige tovenaars) zeiden: "Voorwaar tot onze Heer keren wij terug. En jij neemt slechts wraak op ons, omdat wij in de tekenen van onze Heer geloven, toen zij ons bereikten. Onze Heer! Schenk ons geduld en laat ons als moslims sterven."** (Soerah al-A'raaf: 124-126)

Deze tovenaars waren aan het begin van de dag nog veelgodenaanbidders en stierven aan het einde van de dag als martelaren! Hierin kunnen we de les uithalen dat zij een innerlijke strijd hebben gevoerd en zo op het pad van Allah swt bleven. Tevens als we kijken naar het bekeringsverhaal van één van de belangrijkste metgezellen van ons profeet Mohammed vzmh, Omar al-Khattab, dan zien we dat hij voor zijn bekering een grote vijand was van de profeet. Hij wou zelfs de profeet vermoorden. Nadat hij bewust werd van de waarheid dat Allah swt de schepper is en dat de koran de woorden zijn van Allah, is hij direct teruggekeerd op het pad van Allah swt.

Dus laten we ons karakter nogmaals eerlijk op de weegschaal van de Islam plaatsen en vervolgens naar de uitkomst hiervan te handelen. Als onze karaktereigenschappen nog niet goed genoeg zijn – en niemand is perfect – dan moeten we onze relatie met Allah swt en de relatie met onze medemensen verbeteren door middel van alle hulpmiddelen die Allah swt ons ter beschikking heeft gesteld. Wij moeten ons niet laten leiden door onze begeertes, wij moeten juist de strijd aangaan met onszelf zodat we blijven of terugkeren op het pad van Allah swt. Als we dit doen, dan zullen we een nobel karakter ontwikkelen en zullen we de tevredenheid van Allah swt bereiken.

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh.