

Vier categorieën mensen



Vrijdagpreek van 27 januari 2017

Bismillahi Rahmani Arrahiem,

Beste broeders en zusters. Het onderwerp van vandaag is: de vier categorieën mensen.

Allah swt zegt in soerah al-Baqarah in vers 201 en 202 het volgende:

En onder zijn er (sommigen) die zeggen: “Onze heer, geef ons in deze wereld het goede, en geef ons het hiernamaals het goede en red ons van de bestraffing van het vuur”. Voor hen is er een deel voor wat zij hebben verworven. En Allah is snel in de afrekening.

De mens kan je plaatsen in vier verschillende categorieën. De 1^{ste} categorie mensen zijn mensen die geheel gefocust zijn op wereldse zaken. Hun doel in het leven is het zoveel mogelijk verwerven van materialistische zaken, zaken die enkel en alleen gerelateerd zijn aan dit wereld. Hun hart is letterlijk verbonden aan dit wereld. De profeet Mohammed vzmh heeft aansluitend hierop het volgende gezegd:

“Degene wiens enige zorg de wereld is, Allah zal zijn zaken verbrokkelen en armoede voor zijn ogen plaatsen en hij zal niets van deze wereld verwerven, behalve dat wat voor hem voorbeschikt is. Degene wiens intentie het hiernamaals is, Allah zal zijn zaken voor hem rechtzetten en de rijkdom in zijn hart plaatsen en het wereldse zal onderworpen tot hem komen.”

We leren uit deze overlevering dat als iemand het wereldse enkel en alleen nastreeft een blijvende honger zal kennen tot zijn laatste adem. Terwijl iemand die het hiernamaals nastreeft juist een tevreden gevoel kent in zijn hart en wereldse zaken komen heel gemakkelijk naar hem toe. Vervolgens zegt Allah swt in soerah al-Israa in vers 18 het volgende:

Wie het haastige (d.w.z. de genietingen van deze wereld) wil, voor hem bespoedigen Wij daarin (d.w.z. in deze wereld) wat Wij willen, voor wie Wij willen. Vervolgens maken Wij voor hem de hel (tot een verblijfplaats), die hij vernederd en verjaagd zal binnentreden.

In dit vers maakt Allah swt ons duidelijk dat deze categorie mensen niet hetgeen bereiken wat ze willen bereiken, mede omdat Allah swt diegene is die de voorziening bepaalt en je ziet dat deze categorie mensen niet zullen behoren tot de mensen die de tevredenheid van Allah swt bereiken.

De 2^{de} categorie mensen zijn mensen die geheel gefocust zijn op het hiernamaals. Alles in hun doen en laten is gerelateerd aan het hiernamaals. Ze zijn totaal niet bezig met de wereldse zaken. Allah swt zegt in soerah Al-Qasas in vers 77 het volgende:

En streef met datgene wat Allah jou heeft gegeven naar het huis van het hiernamaals, en vergeet jouw aandeel niet in deze wereld. (..).

Allah swt leert ons in dit vers dat we ons aandeel in dit wereld niet moeten vergeten. We moeten ons ook inzetten voor wereldse zaken en we moeten zeker een toegevoegde waarde zijn in de samenleving waarin wij leven. Dit betekent concreet dat we ons moeten inzetten als het gaat om studeren, werken, actief deelnemen aan maatschappelijke activiteiten, het helpen van behoeftigen etc. Aansluitend hierop heeft de

profeet Mohammed vmzh een statement gemaakt toen hij te horen kreeg van zijn metgezellen dat één van de bezoekers van de moskee heel veel tijd doorbracht in de moskee in het aanbidden van Allah swt waardoor hij afhankelijk werd van anderen als het gaat om zijn levensvoorziening. De profeet deelde mee aan de metgezellen dat zij beter dan hem waren, ondanks dat hij ontzettend veel tijd doorbracht met aanbidden van Allah swt. Allah swt heeft de wereld en de bijkomende voorzieningen geschapen ten dienste voor de mensheid. Allah swt zegt in soerah al-Moelk in vers 15 het volgende:

Hij is diegene die de aarde aan jullie dienstbaar heeft gemaakt. Loop dan op de wegen daarvan en eet van zijn levensonderhoud. En tot hem is de opstanding.

Als we kijken naar alle profeten, dan zien we dat ze naast hun profeet schap een andere taak vervulde in hun leven. De ene profeet was naast zijn rol profeet ook timmerman, herder of handelman.

Een 3^{de} categorie mensen zijn mensen die zowel niet met wereldse als het hiernamaals bezig zijn. Ze leven zonder doel en streven. Deze categorie mensen steken helemaal geen tijd en energie om bepaalde wereldse zaken te bereiken. Ze werken niet, ze studeren niet, ze zijn zo enkel en alleen passief. Ze eten en drinken. Ze brengen hun leven door als dieren. Ze hebben geen toegevoegde waarde voor de samenleving waarin ze leven.

De 4^{de} categorie mensen zijn mensen die zich inzetten zowel voor wereldse zaken als zaken die gerelateerd zijn aan het hiernamaals. Deze categorie mensen behoren de ware gelovigen bij. Zij besteden hun tijd zo nuttig mogelijk om zowel de tevredenheid van Allah swt te bereiken maar ook om een toegevoegde waarde te zijn in de samenleving waarin ze leven. Ze proberen zich zoveel mogelijk in te zetten om hun leven te verbeteren om zo hun manier van leven naar een hoger niveau te brengen. Tevens zijn ze continue bezig met zaken die gerelateerd zijn aan het hiernamaals. Wij moeten ons best doen om bij deze laatste categorie te behoren. Als we kijken aan het vers waarmee deze vrijdagpreek is geopend dan zien we dat de ware gelovigen zowel het goede vragen voor het wereldse als het hiernamaals.

Beste broeders en zusters, stel deze vraag aan jezelf, tot welke categorie behoort jij op dit moment? Is het een categorie naast het laatste categorie? Dan is het nu de tijd om hier verandering in te brengen.

Bedankt voor jullie aandacht!

Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh.