

Het gedenken van de gunsten van genade

Vrijdagpreek van 9 juni 2017

Bismillahi Rahmani Arrahiem,

Beste broeders en zusters. Het onderwerp van vandaag is: het gedenken van de gunsten van genade.

Allah swt zegt in soerah al-An'aam vers 12 het volgende:

(..) Hij heeft zichzelf genade voorgeschreven. Hij zal jullie zeker verzamelen op de dag der opstanding, de dag waarover geen twijfel bestaat.

Allah swt heeft ons begunstigd met ontzettend veel gunsten. Als je gaat tellen, dan zal je absoluut vermoeid raken hiervan, het zijn er ontzettend veel. Vandaag zullen we stilstaan bij de vier gunsten die gerelateerd zijn aan de genade van Allah swt.

1. De schepping van de dag des oordeels: de dag des oordeels is de dag waarop je voor alles verantwoording moet afleggen. Het is een dag waarop de ware gelovige, de dienaar die geleefd heeft op het pad van Allah swt, zijn prijs ontvangen. Tegelijkertijd is het ook een dag waarop de afrekening van dienaren die niet op het pad van Allah swt geleefd hebben plaatsvinden. Tevens is het ook een dag waarop de onderdrukte dienaar zijn recht zal krijgen van de onderdrukker. Het is een dag waarop rechtvaardigheid zege zal vieren. Om die reden is het een hele grote genade van Allah swt dat hij een dag des oordeels heeft geschapen.
2. Het leven hier op aarde: Allah swt heeft de aarde voor ons geschapen om hier een prachtig leven te kunnen opbouwen. Als we kijken naar de aarde dan zien we dat alles in evenwichtig is. Allah swt heeft alles zo geschapen om ons een evenwichtig leven hierop aarde te kunnen geven. Verder als we om ons heen kijken dan zien we ontzettend grote gunsten om ons heen, kijk om je heen en je zult versteld staan. Jammer genoeg zien we dat de mensheid de aarde aan het verwaarlozen is. Kijk hoe we omgaan met het milieu. Allah swt heeft de aarde aan ons geschonken in bruikleen, wij moeten het optimaal verzorgen. En we moeten Allah swt dankbaar zijn van alles wat we hebben gekregen, het is een zeer grote genade.
3. Beproevingen: Allah swt heeft ons vele gunsten gegeven. Denk hierbij aan je gezondheid, je vermogen, je kinderen etc. Het is een wet van Allah swt dat je beproeft zal worden. Het leven kent geen rechte lijn of continue stabiliteit. Het leven kent stabiele maar ook zeker instabiele momenten. De les die we hieruit kunnen halen is dat het leven hier op aarde variabel en veranderlijk is. Het leven wat vast en niet veranderlijk is, is het leven in het hiernamaals. Het is een stimulans van Allah swt aan ons om ons in te zetten voor het leven in het hiernamaals en de ontmoeting met onze schepper.
4. Rizq (voorzieningen): Allah swt heeft iedereen die Hij geschapen heeft hier op aarde voorziend, alles wat we om ons heen zien krijgt zijn voorziening van Allah swt. Allah swt voorziet iedereen, zowel gelovige als ongelovige. Allah swt is zo genadig dat hij zelfs zijn dienaren voorziet die zich zelfs ongehoorzaam zijn aan hem. Een aansluitend verhaal is een gebeurtenis in het leven van profeet Ibrahim. Op een dag was profeet

Ibrahim een vuur aan het maken om zo zijn eten voor te bereiden. Op een gegeven moment kwam er een man erbij zitten om mee te eten met profeet Ibrahim. Op een gegeven moment begon deze man te knielen voor het vuur, het was een vuuraanbidder. Profeet Ibrahim werd boos en stuurde deze man weg. Allah swt stuurde Jibriel naar profeet Ibrahim om hem hierop aan te spreken. Jibriel vertelde aan profeet Ibrahim dat Allah swt al 60 jaar geduldig is met deze man en ondanks zijn ongehoorzaamheid hem voorziend. En dat hij (profeet Ibrahim) geen eens een uurtje geduldig kan zijn met deze man. Profeet Ibrahim werd bewust dat hij een fout heeft gemaakt en besloot om deze man te gaan zoeken. Profeet Ibrahim sprak deze man aan en zei tegen hem dat Allah swt het hem kwalijk heeft genomen dat hij hem heeft weggestuurd en dat Allah swt al 60 jaar geduldig is met hem. Deze man was zo onder de indruk van de genade van Allah swt en zei dat alleen Allah swt het recht heeft om aanbeden te worden in plaats van het vuur. Hij bekeerde zich ter plekke.

Tenslotte is de komst van profeet Mohammed vzmh een grote gunst van genade van Allah swt voor de gehele mensheid. Hij is diegene die ons begeleid heeft op het pad van Allah swt.

Beste broeders en zusters, laten we deze woorden laten bezinken en laten we vanaf vandaag bewuster omgaan met al onze gunsten die we hebben gekregen van Allah swt. En zorg ervoor dat je behoort tot de dienaren die Allah swt dag en nacht dankbaar zijn.

Tenslotte wil ik afsluiten met een korte mededeling. Zaterdag 17 juni wordt er een iftar georganiseerd voor zowel de broeders als de zusters. Voor de broeders, een kaartje kan je kopen bij Mohamed Skori. Zorg ervoor dat je erbij bent!

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht.

Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh.