

Het geweten van een moslim

Vrijdagpreek van 19 mei 2017

Bismillahi Rahmani Arrahiem,

Beste broeders en zusters. Het onderwerp van vandaag is: het geweten van een moslim.

Allah swt zegt in soerah Yoesoef in vers 23 het volgende:

Hij zei: "Ik zoek mijn toevlucht bij Allah. Waarlijk hij is mijn meester. Hij heeft mijn verblijfplaats aangenaam gemaakt. Waarlijk, de onrechtplegers zullen nooit succesvol zijn."

Allah swt geeft in dit vers een mooi voorbeeld waarin het geweten van profeet Yoesoef heel duidelijk naar voren komt. Profeet Yoesoef werd verleid om een zonde te plegen, door zijn geweten en zijn bewustwording heeft hij voorkomen dat hij in de verleiding is gevallen. Allah swt maakt ons duidelijk in dit vers dat een moslim een goed geweten moet hebben. Deze goed geweten zorgt ervoor dat hij of zij geen zondes pleegt en ook niet de grenzen van Allah swt overschrijdt. Als we kijken naar deze wereldse leven dan zie je dat alle landen en samenlevingen regels hebben bedacht en opgesteld om te voorkomen dat haar inwoners niet de grenzen overschrijden. En je ziet dat deze regels gehandhaafd worden door straffen uit te delen aan diegene die deze regels hebben overtreden. Als we kijken naar de islamitische wetgeving dan zien we dat de islam de mensheid opvoedt om een goed geweten te ontwikkelen. Hierdoor zie je dat de moslim intrinsiek gemotiveerd wordt om niet in de buurt te komen van het slechte. Hij is bewust dat hij over alles verantwoording moet afleggen op de dag des oordeels. Allah swt zegt aan hierover in soerah al-Infitaar vers 10, 11 en 12 het volgende:

En waarlijk, er zijn zeker wakers (d.w.z. engelen) over jullie (aangesteld). Engelen die eerzaam zijn en jullie daden opschrijven. Zij weten wat jullie doen.

Verder zegt Allah swt aansluitend hierop in soerah al-Israa vers 13 en 14 het volgende:

En Wij hebben voor ieder mens zijn (voorbestede) daden om zijn nek vastgemaakt. En op de dag der opstanding zullen Wij voor hem een boek tevoorschijn brengen, dat hij wijd opengeslagen zal aantreffen. Er zal tegen hem gezegd worden: "Lees jouw boek." Jouw ziel volstaat op deze dag als berekenaar tegen jou.

Een ware gelovige wordt geleid door zijn goed geweten, zijn goed geweten begeleid hem naar het goede en houdt hem ver van het slechte. Een mooi voorbeeld hiervan is de volgende gebeurtenis in het leven van de profeet Mohammed vzmh. Er kwamen twee mannen naar hem toe vanwege een kwestie wat er speelde tussen hen. De twee personen begonnen hun stem te verheffen en gingen hard met elkaar in discussie wie de eigenaar was van een stuk grond. Ze kwamen naar de profeet om een oordeel te krijgen over deze kwestie. De profeet zei vervolgens voordat ik een oordeel ga uitbrengen over jullie kwestie moeten jullie bewust zijn

van het feit dat ik een mens ben net als alle andere mensen. Ik baseer mijn oordeel op hetgeen wat ik hoor en zie. Als ik door één van jullie misleidt wordt door jullie mooie argumentaties dan moet je bewust zijn dat je een stuk van de hel hiermee gekocht hebt als je de andere onrecht hiermee hebt aangedaan. Nadat de profeet Mohammed dit zei hebben beide mannen afstand genomen van deze discussie en zijn ze bewust geworden van het risico wat ze hebben gelopen. We leren hieruit dat de islam ons opvoedt om een goed geweten te ontwikkelen. Verder zien we in een ander gebeurtenis een mooi voorbeeld van een metgezel met een goed geweten. Na de dood van de profeet Mohammed vzmh was er een grote hongersnood uitgebroken. De metgezel Othman had een voorraad voedsel gekocht vanuit as-Shaam. Nadat het was aangekomen in Medina kwamen de elite van Medina naar hem toe. Ze boden hem per dirham een winst x5, per dirham gaven ze hem 5 dirham. Othman weigerde en zei dat hij al een deal had met iemand anders waarbij hij een vertienvoudiging kreeg van zijn opbrengst. Deze rijke lieden stonden verstoemd en zeiden tegen hem dat dit onmogelijk was en dat er geen rijkere personen zijn dan zij. Ze vroegen aan hem aan wie hij het heeft verkocht. Othman antwoordde hierop en zei dat hij deze voorraad heeft verkocht aan Allah swt en dat hij deze voorraad als een sadaqa zal uitgeven aan de behoeftigen in Medina. De lering die we hieruit halen is dat je geleid moet worden door je goed geweten.

Jammer genoeg zien we vandaag de dag dat vele moslims hun geweten opzij hebben gezet voor hun eigen belangen. Ze hebben hun geweten voor een zeer lage prijs verkocht. Beste broeders en zusters, zorg ervoor dat je je laat leiden door je goed geweten.

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht.

Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh.