

Het stellen van doelen in je leven



Vrijdagpreek van 5 mei 2017

Bismillahi Rahmani Arrahiem,

Beste broeders en zusters. Het onderwerp van vandaag is: het stellen van doelen in je leven.

Het stellen van doelen voor een mens is ontzettend belangrijk. Men zegt ook weleens, het stellen van doelen voor een mens is netals water voor een vis. Allah swt zegt in soerah al-Moe'minoen vers 115 het volgende:

Dachten jullie werkelijk dat Wij jullie zonder enig doel geschapen hebben, en dat jullie niet tot Ons zullen terugkeren?

Allah swt maakt hier een statement middels het stellen van een retorische vraag, een vraag waarbij het antwoord eigenlijk al gegeven wordt in de vraag. Allah swt maakt hier ons duidelijk dat het leven draait om het stellen en nastreven van doelen. Het wereldse leven is ontzettend kort, voordat je het weet of beseft is het leven al voorbij. De dagen, weken, maanden en jaren vliegen voorbij. Om die reden is het extra belangrijk om doelen te stellen en hiervoor te werken. Allah swt heeft de mens niet enkel en alleen geschapen om te eten, te drinken en te bidden. Allah swt heeft de mens geschapen om het leven naar een hoger niveau te brengen waarbij het stellen en nastreven van doelen centraal staan. Bij deze doelen moet het behagen van de tevredenheid van Allah swt als een rode draad aanwezig zijn, om zo na dit te leven te behoren tot de inwoners van het paradijs. Een praktisch voorbeeld hiervan is van een vrouw die een kind heeft gebarnd. Op het moment dat een vrouw een kind ter wereld heeft gebracht moet ze niet enkel en alleen doelen stellen om het kind groot te brengen tot een volwassen persoon. Allah swt heeft de vrouw niet alleen geschapen om kinderen te baren en groot te brengen. Allah swt verwacht meer doelen van deze vrouw. Deze vrouw moet doelen stellen voor het kind, ze moet het kind grootbrengen tot een volwaardig persoon, tot een persoon die een toegevoegde waarde zal hebben voor de samenleving. Een kind die het verschil gaat maken voor de mensheid en een kind die de samenleving naar een hoger niveau zal brengen. Zodat Allah swt trots en tevreden zal zijn.

Als we kijken naar de huidige samenleving waarin we leven dan zien we dat vele mensen doelen hebben gesteld als het bereiken van een 6 of 7-cijferige banksaldo. De vraag die gesteld kan worden, is wat wil je bereiken met je vermogen of geld? Is het om een mooi huis te kunnen kopen of een mooie auto? Of om een bepaalde studie te gaan bekostigen voor je kinderen? En dan wat wil je dan bereiken? Het is niet erg om materialistische doelen te hebben, maar je moet wel bewust zijn dat dit beperkte doelen zijn. Het is essentieel om doelen te stellen die niet beperkt zijn tot alleen het wereldse leven. De doelen die gesteld moeten worden, moeten doelen zijn die zowel in dit leven als in het hiernamaals vruchten zullen opleveren. Een voorbeeld hiervan is dat een doel kan zijn dat je naast je drukke bestaan een moment in de week besteed om de zwakkeren te helpen met je aangeworven kennis. Of om je verworven vermogen te delen met de behoeftigen. Verder is het ook belangrijk om je doelen vanuit een islamitische perspectief te belichten. Stel je hebt als doel om je studie te bereiken vervolgens wil je een mooie baan krijgen waar je een mooi salaris verdient en vervolgens wil je gaan trouwen en wil je kinderen nemen. De kinderen groeien op en

voordat je het weet ben je oud en ben je in het stadium gekomen dat je afhankelijk bent van je kinderen. Op het moment dat je je kinderen niet de juiste islamitische opvoeding hebt gegeven, dan zal je merken dat deze fase ontzettend lastig gaat worden voor je. Het kan zomaar zijn dat ze je afvoeren naar een bejaardentehuis. Het is om die reden ontzettend belangrijk dat je al je doelen laat belichten vanuit een islamitische perspectief. Zodra je kinderen neemt, dan moet je als doel opstellen om je kinderen een ware islamitische opvoeding te geven. Om zo ook de tevredenheid van Allah swt te behagen.

Nu een aantal praktische voorbeelden. Er was een geleerde die heel zijn leven heeft opgeofferd aan het delen en het verspreiden van kennis. Op zijn sterfbed en tijdens de doodstrijd bleef hij zijn student de opdracht geven om de kennis die hij uitspreekt om op te schrijven. De student zei vervolgens o geleerde, u bent aan het sterven en ondanks dit wil je je kennis delen. De geleerde zei vervolgens tot mijn laatste adem zal ik mijn kennis delen zodat het baat heeft voor mijn medegelovigen om zo de tevredenheid van Allah swt te behagen. Verder als we kijken naar het leven van imam al-Boechari dan zien we dat zijn leven geheel gericht was tot het behalen van 1 doel en dat is het verzamelen van alle juiste hadiths, overleveringen van de profeet Mohammed vzmh. Heel zijn leven stond in het teken van deze doel. Eeuwen later gebruiken wij nog steeds zijn werken om ons religie beter te kunnen begrijpen.

Beste broeders en zusters, ik wil afsluiten met een vraag, welke doelen heb jij in je leven? En als je kijkt naar je doelen, zitten er ook doelen bij waarmee je de tevredenheid van Allah swt behaagt? Moet je er lang over nadenken? Dan is dit het moment om hiermee aan de slag te gaan.

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht.

Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh.