

Standvastigheid



Vrijdagpreek van 30 juni 2017

Bismillahi Rahmani Arrahiem,

Beste broeders en zusters. Het onderwerp van vandaag is: Standvastigheid.

Vandaag zullen we stilstaan bij standvastigheid in het verrichten van goede daden. De profeet Mohammed vzmh heeft het volgende gezegd hierover:

“De meest geliefde daden voor Allah zijn die daden die ononderbroken zijn (die met regelmaat verricht worden) ook al zijn zij niet veel.” (Al-Boekhaarie en Moeslim.)

De beste daden zijn de daden die verricht worden met de meeste regelmaat, hoe klein deze ook zijn. De regelmaat van de daden houdt ook een standvastigheid in de gehoorzaamheid aan Allah. Enkele daden die met regelmaat verricht worden zijn meer waard dan veel daden die op een onregelmatige manier verricht worden. Een mooi voorbeeld hiervan is de toestand van vele moslims tijdens de maand Ramadan. Je ziet dat in de maand Ramadan ontzettend veel tijd en energie gestoken wordt in het geloof. Je ziet dat moskeeën vol stromen en iedereen actief bezig is met het bereiken van de tevredenheid van Allah swt. Zodra de el eid ul-Fitr voorbij is, dan zie je dat alle moskeeën leegstromen. Je ziet dat men weer terugkeert naar de oude gewoontes en je ziet dat men weinig tijd heeft voor hetgeen wat Allah swt voorgeschreven heeft. Het doet denken aan een ballon die gedurende de maand Ramadan volgepompt wordt en zodra de maand Ramadan voorbij is die volgepompte ballon weer helemaal leeg raakt. Allah swt heeft ons de maand Ramadan geschonken als een maand om onszelf te trainen. Het is een maand waarin je je geloof versterkt om vervolgens dit verder door te zetten in de resterende maanden. Om die reden is het belangrijk dat je standvastig blijft in het verrichten van goede daden. Het levert ontzettend veel op voor de gelovige als hij of zij standvastig blijft. De profeet Mohammed vzmh was zeer standvastig in het verrichten van goede daden. Vandaag zullen we stilstaan bij de vier zaken die het oplevert als je standvastig bent in het verrichten van het goede.

1. Allah swt zal je altijd bijstaan. Als je standvastig bent in het verrichten van goede daden en het gedenken van Allah swt, dan zal Allah swt je altijd bijstaan. De profeet Mohammed vzmh heeft aansluitend hierop het volgende gezegd hierover: **‘Zorg dat jij Allah kent in voorspoedige tijden, dan zal Hij jou kennen in tijden van tegenspoed.’**

Hiermee wordt bedoeld dat je Allah dient te gedenken in tijden van voorspoed, gezondheid, rijkdom, opdat Hij jou zal gedenken wanneer jouw gezondheid en rijkdom jou in de steek laten. Allah zal je gedenken aan de hand van jouw eerdere verrichtingen.

2. Je zult een mooi einde hebben. Als je altijd standvastig bent in het verrichten van het goede dan is de kans groot dat je dit leven verlaat in positieve omstandigheden. Je zult dan ook in die omstandigheden worden opgewekt op de dag des oordeels. En de gelovigen die gehoorzaamheid zijn aan Allah swt zullen behoren tot de geslaagden.

3. Liefde van Allah swt. Op het moment dat jij standvastig bent in het verrichten van goede daden en je doet je best om de tevredenheid van Allah swt te bereiken, dan zal Allah swt van je houden. Allah swt heeft het volgende gezegd hierover in een hadith Qudsi: **“Wie zich vijandig toont jegens iemand die aan Mij is**

toegewijd, daar zal Ik mee in oorlog zijn. Mijn dienaar komt nader tot Mij met iets waar Ik meer van houd dan de religieuze verplichtingen, die Ik hem heb opgelegd, en Mijn dienaar komt steeds dichterbij door extra vrijwillige goede daden waardoor Ik meer van hem ga houden. Als Ik van hem houd, dan ben ik zijn gehoor, waarmee hij hoort, en ben zijn gezicht waarmee hij ziet, zijn hand waarmee hij aanraakt en zijn voet, waarmee hij loopt. Als hij (iets) van Mij vraagt, dan geef Ik het hem beslist, en als hij bij Mij toevlucht zoekt, dan sta Ik het hem beslist toe. Ik aarzel over niets meer dan over (het opeisen van) de ziel van Mijn toegewijde dienaar; hij haat de dood en Ik haat het om hem te kwetsen.”

4. Tevredenheid & innerlijke rust in je hart. Op het moment dat je standvastig bent in het verrichten van goede daden dan zal Allah swt je hart doen opbloeien. Hierdoor ervaar je de innerlijke rust waar iedereen naar op zoek is. Deze rust kan je enkel en alleen vinden op het pad van Allah swt. Tevens zal je een zeer tevreden hart hebben, je voelt je ontzettend rijk en je bent dankbaar.

Beste broeders en zusters, zorg ervoor dat je altijd standvastig blijft en dat je blijft inzetten om het goede te verrichten. Tevens is het essentieel om het contact wat je had met Allah swt door te zetten ook na de Ramadan. Zorg ervoor dat je de gebeden in de moskee verricht en zorg ervoor dat je het verrichten van de goede daden door blijft zetten om zo de genoemde voordelen te kunnen ervaren en proeven. En vraag Allah swt ook oprecht in een dua om je hart standvastig te houden.

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht.

Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh.