

Kinderen, een gunst van Allah swt

Vrijdagpreek van 8 september 2017

Bismillahi Rahmani Arrahiem,

Beste broeders en zusters. Het onderwerp van vandaag is: kinderen, een gunst van Allah swt.

Allah swt zegt in soerah an-Nahl vers 53 het volgende:

وَمَا بِكُمْ مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ

En welke gunst jullie ook bezitten, (het) is afkomstig van Allah.

Allah swt heeft ons begunstigd met ontzettend veel gunsten. Het is voor ons onmogelijk om alle gunsten die we hebben gekregen te tellen. Zelfs elk ademhaling is een gunst van Allah swt. Alles wat we bezitten en alles wat we om ons heen zien is afkomstig van Allah swt. Hij schenkt de gunsten aan wie Hij wil, en Hij onthoudt de gunsten aan wie Hij wil. Hij schenkt kinderen aan de meest arme gezinnen, en Hij onthoudt deze gunst aan de meest welvarende gezinnen. Ongeacht hoeveel geld je hebt, als Allah swt je geen kinderen heeft begunstigd dan zal je geen kinderen hebben. Allah swt beproeft elke persoon met een bepaalde zaak. Als een persoon geen kinderen kan krijgen dan is dat de manier hoe deze persoon beproefd wordt. Allah swt kijkt vervolgens dan hoe men op deze beproefing reageert.

Allah swt zegt in surah ash-Shoera vers 49 en 50 het volgende hierover:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ (٤٩) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

Aan Allah behoort het koningschap van de hemelen en de aarde toe. Hij scheidt wat Hij wil. (En) Hij schenkt dochters aan wie Hij wil en Hij schenkt zonen aan wie Hij wil. Of Hij schenkt hun zowel zonen als dochters. En Hij maakt onvruchtbaar wie Hij wil. Voorwaar, Hij is Alwetend, Almachtig.

Kinderen zijn een hele grote gunst. Men zegt ook weleens je bent pas bewust van de waarde van iets als je het niet meer hebt of als je het niet kan krijgen. Diegene die geen kinderen kan krijgen is diegene die het meest bewust is van de waarde van kinderen. Het hebben van kinderen is niet iets vanzelfsprekend. Allah swt zegt in surah al-Kahf in vers 46 het volgende:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

Het bezit en de kinderen zijn de bekoringen van het wereldse leven.

Allah swt maakt ons duidelijk in dit vers dat hebben van kinderen een prachtig geschenk is van Allah swt. De tijd die je doorbrengt met je kinderen is zoet, vooral als het kinderen zijn die je goed opgevoed hebt. Verder zien we ook terug in een overlevering van de profeet dat kinderen die je juist en goed opgevoed een investering is voor jezelf ook voor na je dood. Na je dood heb je er baat bij doordat bijvoorbeeld je kinderen uit jouw naam een goede daad verrichten door bijvoorbeeld geld te schenken aan goede doelen of doordat ze een smeekgebed voor je verrichten. Maar je kinderen kunnen ook jouw beproeving zijn. Je zult op de dag des oordeels verantwoording afleggen op de opvoeding die je hebt gegeven aan je kinderen. Hoeveel ouders zijn op latere leeftijd ziek geworden door hun kinderen? Hoeveel ouders zijn heel hun leven nooit in aanraking gekomen met de politie, maar nadat hun kinderen oud zijn geworden de binnenkanten van de politiebureaus gezien? De vraag die gesteld kan worden, hoe kunnen we dit voorkomen? We kunnen dit voorkomen door onze verantwoordelijkheid te nemen als ouder. Je moet als ouder tijd en energie steken in de opvoeding van je kinderen. Zorg ervoor dat de juiste islamitische normen en waarden meekrijgen op jonge leeftijd. Je moet als ouders tijd en energie steken in de opleiding van je kinderen. De scholen zijn kortgeleden begonnen. Zorg ervoor dat je kinderen hun best doen op school. De Arabische en koran lessen hier in de moskee starten ook deze week, zorg ervoor dat je kinderen serieus deze lessen nemen. Zorg ervoor dat je kinderen koran gaan leren en het woord van Allah swt gaan begrijpen. Zie het als een plantje die je hebt en die mooi en groot gaat krijgen door aandacht en tijd aan te schenken. Stel jezelf de vraag, geef ik mijn kinderen voldoende aandacht? Praat ik met ze over onderwerpen waarmee ze zitten? Praat ik met mijn kinderen over hun toekomstplannen? Weet ik van mijn kinderen wat hun stip op de horizon is? Kort door de bocht, neem als ouder je verantwoordelijkheid, zowel als moeder en als vader. Aansluitend hierop heeft de profeet Mohammed vzmh het volgende gezegd:

Elk van jullie is een herder en iedereen is verantwoordelijk voor zijn kudde.

Kortom, wees bewust van de gunst die je hebt gekregen van Allah swt. En zorg goed voor deze gunst om zo zowel in dit leven als in het hiernamaals te kunnen genieten ervan.

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht.

Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh.