

# Vrees voor het hellevuur

## Vrijdagpreek van 18 augustus 2017

Bismillahi Rahmani Arrahiem,

Beste broeders en zusters. Het onderwerp van vandaag is: vrees voor het hellevuur.

Allah swt zegt in soerah al-Foerqaan vers 65 het volgende:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا

**En degenen die zeggen: “Onze heer, wend de bestraffing van de Hel van ons af. Voorwaar, de bestraffing hiervan is blijvend.**

In soerah al-Foerqaan worden de dienaren van de meest barmhartige (Allah swt) beschreven. Deze dienaren worden gekenmerkt met een aantal eigenschappen. Een eigenschap van deze dienaren is dat ze zeer hoog bewust wat na dit leven zal komen. Ze zijn bewust van het feit dat als iemand niet op de wijze die Allah swt heeft voorgeschreven leeft dat hij of zij het hellevuur zal binnentreden. Ze vragen Allah swt continue voor leiding en voor bescherming tegen het hellevuur. Ze leven tussen hoop en vrees. Ze zijn bewust dat ze voor al hun daden verantwoording moeten afleggen en ze zijn bewust van het feit dat dit leven tijdelijk is en dat er veel komen gaat na de dood. Ze zijn bewust van het feit dat iedereen dit wereldse leven zal verlaten op een dag. Het leven zal niet stoppen na de dood, dan pas zal het werkelijke leven beginnen. Eén van de zaken die onderdeel uitmaken van het geloven in de Dag des Oordeels is het geloven in de Siraat. De Siraat is een brug die over de Hel loopt. Deze is scherper dan een zwaard en dunner dan een haar.

Allah swt zegt in soerah Maryam vers 71 het volgende hierover:

وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا

**Er is niemand van jullie die het (d.w.z. de hel) niet over zal (moeten) steken. Dit is een onontkoombaar besluit van jouw Heer.**

De mensen moeten op die Dag over deze brug heen. De snelheid waarmee dit gebeurt, is afhankelijk van hun daden. De gelovige zal niets voelen van de hitte van de Hel en zal met een grote vaart over deze brug gaan. De vaart waarmee hij voortbeweegt is afhankelijk van zijn daden. Zo zullen er moslims zijn die met vallen en opstaan de overkant bereiken. Kort gezegd, de zonden die iemand heeft begaan werken vertragend bij het oversteken. Sommige moslims zullen zelfs de overkant niet halen en in de Hel terechtkomen.

Als we kijken naar de tijd waarin we nu leven dan zien we dat mensen haast niet bezig zijn met het hiernamaals, ze zijn enkel en alleen bezig met het wereldse leven. Ze denken alleen aan vandaag en niet aan morgen. Ze zijn de dood en de dag des oordeels vergeten en ze zijn vergeten dat als ze niet leven op het pad

van Allah swt ze zullen behoren tot de inwoners van het hellevuur. Helaas zien we dat vele mensen alleen bezig zijn met hun zelf en dat ze vaak in staat zijn om de ergste te dingen doen voor hun wereldse belangen. Ze kennen geen vrees voor het hellevuur.

De profeet Mohammed vzmh was elk moment van de dag bewust van hetgeen wat nog komen gaat. We zien terug in vele smeekebeden dat hij Allah swt vraagt om bescherming tegen het hellevuur. Tevens heeft hij zijn metgezellen geleerd om bewust te zijn van het hellevuur en dat hiervoor moeten vrezen. Deze vorm van bewustwording was een stimulans om het goede te verrichten. Een ware gelovige leeft tussen hoop en vrees, hoop dat Allah swt zijn zondes zal vergeven maar ook vrezen voor de harde bestraffing van Allah swt. Hij balanceert tussen deze twee gevoelens.

Beste broeders en zusters, wees bewust van het feit dat we allemaal een reis zullen maken naar Allah swt. Wees bewust van het feit dat als je niet op pad van Allah swt bent zult behoren tot de dienaren die niet zullen slagen en dat je zult behoren tot de inwoners van het hellevuur. Zorg ervoor dat je je inzet voor het goede en zorg ervoor dat je de tevredenheid van Allah swt bereikt om zo te behoren tot de dienaren die zullen slagen op de dag des oordeels. Bereidt je voor de grote reis die we allemaal zullen maken door zoveel mogelijk goede daden te verrichten.

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht.

Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh.