

Aandacht voor het gezin



Vrijdagpreek van 27 oktober 2017

Bismillahi Rahmani Arrahiem,

Beste broeders en zusters. Het onderwerp van vandaag is: aandacht voor het gezin.

Allah swt zegt in surah al-Foerqaan vers 74 het volgende:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

En degenen die zeggen: “Onze Heer, schenk ons van onze echtgenotes en ons nageslacht een verkoeling voor de ogen (d.w.z. een genot) en maak ons tot leiders van de godsvruchtigen.”

Het is essentieel dat de vader en de moeder voldoende tijd doorbrengt met de kinderen thuis. Je bent als vader en moeder een voorbeeld voor je kinderen. In dit vers maakt Allah swt ons duidelijk dat als het gezinsleven op het juiste weg is het als een grote gunst ervaren kan worden. Het is een verkoeling voor de ogen. Je hart bloeit als het ware op.

Een mooi voorbeeld tussen de ouder en kind relatie is de relatie tussen profeet Louqmaan en zijn zoon. Allah swt zegt in surah Loeqmaan vers 16 het volgende:

يَابْنِي إِنِّي نَذَرْتُكَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِيهَا اللَّهُ إِنْ أَلَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ

“(Louqmaan zei:) “O mijn zoon, waarlijk, al bevindt er zich iets ter grootte van een mosterdzaadje in een rots, of in de hemelen of in de aarde, dan nog zal Allah daarmee komen. Voorwaar, Allah is de Meest Zachtaardig, Alwetend (over het verborgene).”

Louqmaan leert zijn zoon een wet van Allah swt, een wet over de voorzieningen. Als Allah swt voor jou een voorziening heeft bepaald, dan zal het hoe dan ook naar jou toekomen. Je moet ten aller tijden vertrouwen hebben in Allah swt. Hij is diegene die ons voorziet. Dit is één van de vele verzen waarin Louqmaan wijze lessen meegeeft aan zijn zoon. Het contact tussen Louqmaan en zijn zoon was heel sterk en bijzonder. Hij gaf zijn zoon heel veel aandacht en bracht hem vele lessen bij. De lering die we hieruit kunnen halen is dat je als ouder veel tijd en energie moet steken in de relatie met je kinderen. Je moet aandacht schenken aan je kinderen om ze zo te vormen. Er moeten geen drempels zijn tussen de ouder en het kind. Vandaag de dag zien we helaas dat het contact tussen de ouders en de kinderen heel oppervlakkig is. Zelfs de momenten dat er samen gegeten wordt komt soms zelf niet voor. Terwijl deze momenten heel belangrijk zijn voor een gezegend gezin. Wahshee Ibn Harb overleverde dat de metgezellen van Boodschapper van Allah vzmh hebben gezegd: **“O Boodschapper van Allaah, we eten maar we raken niet vol (verzadigd).” Hij zei, “Waarschijnlijk eten jullie niet gezamenlijk? Ze zeiden, “Ja dat klopt.” Toen zei de Boodschapper van Allaah, “Eet gezamenlijk en noem de naam van Allaah erover (Bismillaah), en als resultaat, zal het gezegend zijn voor jullie.”**

De momenten dat je met het gehele gezin bij elkaar ben zijn de meest waardevolle en gezegende momenten van het leven. Dit zijn ook de momenten die wij moeten aangrijpen om onze kinderen de aandacht te geven die zij verdienen. Wanneer je je kinderen aandacht schenkt, zullen zij ook aandacht aan jouw mening schenken. En zo kun je ze waardevolle lessen meegeven.

Beste broeders en zusters, pak deze momenten dus. Bedankt voor jullie aandacht.

Wasalaam oe3alaikom warah,matoe Allahi wa barakaatoeh.