

Het gehoorzamen van regels

Vrijdagpreek van 17 november 2017

Bismillahi Rahmani Arrahiem,

Beste broeders en beste zusters. Het onderwerp van vandaag is: het gehoorzamen van regels.

Het gaat hier om het gehoorzamen van de regels van Allah s.w.t., maar ook om de regels die gesteld worden door de mens, door een overheid of door een werkgever bijvoorbeeld. Deze regels organiseren ons leven. Daarom is het belangrijk dat wij deze regels gehoorzamen.

Allah s.w.t. zegt in Surah Al-Baqarah in vers 229 het volgende:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Dit zijn de Grenzen van Allah, dus overschrijd deze niet. En wie de Grenzen van Allah overschrijdt, zij zijn de onrechtplegers.

Toen onze profeet, vrede zij met hem, in Medina was, bracht hij voor de mensen orde, regels door middel van wetten. Hij vzmh heeft ze wetten gebracht zodat de mensen een georganiseerd leven kregen. Voor zijn komst was er chaos. Na de dood van onze profeet, hebben de metgezellen dit doorgezet. Ook zij hebben wetten en regels gebracht voor de islamitische bevolking, voor onze umah. Zoals ik net al zei: wetten brengen orde in een samenleving.

Zo heeft Omar ibn al-Khattab bijvoorbeeld de wet ingevoerd dat melk niet gemengd mocht worden met water. Wat bedoelde hij hiermee? Wat krijg je als melk met water mengt? Nog meer melk! Dus nog meer handelswaar. Dat werd in die tijd gedaan door de mensen zodat zij meer geld konden verdienen. Hij verbood dit, omdat dit eigenlijk een vorm van bedrog is. Op een avond hoorde hij een vrouw tegen haar dochter zeggen: 'Dochter, ga de melk met water mengen'. Haar dochter zei daarop: 'Maar onze kalief Omar ibn al-Khattab heeft een wet ingevoerd dat wij melk niet meer mogen mengen met water'. Waarop haar moeder weer antwoordde: 'Maar Omar ibn al-Khattab ziet of hoort ons op dit moment niet, dus ga het doen.' Echter stemde de dochter hier niet mee in. Zij had gehoord van deze wet en begreep het belang van het naleven van de wet. Ook al ziet Omar ibn al-Khattab haar niet: ze wordt toch gezien. Door wie? Door Allah s.w.t. Dit is natuurlijk een waarheid! En wij als mensen moeten net zo denken als deze dochter. Wij moeten ook de wetten naleven en ze zeker niet overtreden en in ons achterhoofd houden dat wij altijd worden gezien.

Het doel van een wet of van een regel is, zoals we net al hebben besproken, om orde te scheppen. Wetten en regels zijn bedoeld om ons te beschermen en te beschermen voor bepaalde zaken. Denk maar bijvoorbeeld aan een stoplicht. Sommige mensen rijden door rood licht, omdat ze hier lak aan hebben. Maar wie hebben ze daar uiteindelijk mee? Waarom is dat stoplicht er in eerste instantie? Om het verkeer te regelen en ons te behoeden voor ongelukken. En wat kan er gebeuren als we door een rood licht rijden? We kunnen ongelukken veroorzaken, we kunnen onszelf of anderen verwonden. Dat stoplicht is er dus niet zomaar. En dat geldt ook voor andere wetten en regels.

Allah s.w.t. houdt niet van al-fassad, van chaos. En dit ontstaat wel als de mensheid de gestelde regels niet naleeft. Dus wanneer jij de regels niet naleeft, ben je in strijd met wat Allah s.w.t. ons voorschrijft. Onze profeet vzmh heeft gezegd: La darar wa la dharar. Dit betekent: Doe geen verwonding op en vergeld de ene schade niet met een andere. Dit betekent dat ons verboden is om gevaar te veroorzaken voor onszelf en ook voor anderen. Daarom zijn er regels. Leef deze na!

Een ander voorbeeld is dat sommige mensen de regels op hun werk niet naleven. Dit is ook geen goede zaak. En we hebben het nu niet over de regels die in strijd zijn met de islam, nee. We hebben het over regels die worden gesteld om orde en structuur te scheppen. Regels die bedoelt zijn om ons leven te verbeteren.

Ook Allah s.w.t. is zo te werk gegaan bij het scheppen van de wereld. Hij heeft wetten gesteld voor alle schepsels om zo het evenwicht te bewaren. En toen heeft Hij ons geschapen en ons opgedragen om onze eigen wetten te stellen en deze ook na te leven. Wetten van moslims en wetten van niet-moslims, dat maakt niet uit. Ze zijn er voor een reden, dus laten we ze naleven.

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht.

Wasalaam oe3alaikom warah,matoe Allahi wa barakaatoeh.