

Islamitisch nieuwjaar



Vrijdagpreek van 22 september 2017

Bismillahi Rahmani Arrahiem,

Beste broeders en zusters. Het onderwerp van vandaag is: islamitisch nieuwjaar.

Allah swt zegt in soerah at-Tawbah vers 36 het volgende:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ

Voorwaar, het aantal maanden bij Allah is twaalf maanden. Zo staat het geschreven in het boek van Allah sinds de dag waarop Hij de hemelen en de aarde schiep. Daarvan (d.w.z. van deze maanden) zijn er vier heilig.

Vandaag is het de tweede dag van de maand Muharram en dus is het nieuwe Islamitisch kalenderjaar (1439) al gestart. Dit is een mooie aanleiding voor ons als gelovigen om hierbij stil te staan. Het islamitische jaar kent zijn oorsprong toen de profeet Mohammed vzmh is geëmigreerd vanuit Mekka naar Medina. Om die reden wordt het ook wel de jaartelling van de emigratie genoemd, in het Arabisch Hijriah. Het begin van deze jaartal is in gebruik genomen door de bekende metgezel Omar ibn Alkhattaab. Vanaf dat moment begon de Islamitische jaartelling. In de vroegere jaren hadden ze geen jaartelling. Men gebruikte bepaalde grote gebeurtenissen waar men naar refereerde. Te denken valt hier de geboorte van de profeet Mohammed vzmh. Men zegt ook wel, hij is geboren in het jaar van de olifant. Het jaar van de olifant refereert naar de gebeurtenis met olifanten die de Kahba wouden vernietigen in Mekka. Terugkomend op de emigratie van de profeet, dan zie je dat we daar ontzettend veel lering uit kunnen trekken. Als we de Islamitische geschiedenis bekijken, dan zie we dat er een ontzettend mooie en vredelievende samenleving werd opgebouwd in Medina. Zo leefde er ontzettend veel verschillende stammen en religies naast elkaar. Men ging goed met elkaar om en men liet elkaar in hun waarden. De christenen, de joden en de moslims leefden vreedzaam naast elkaar in Medina. Ondanks de verschillen, gingen ze goed met elkaar om. We kunnen hier ontzettend lering uittrekken en we moeten dit toepassen in ons eigen dagelijkse leven.

Terugkomend op het onderwerp, het begin van een nieuwjaar. Het begin van een nieuwjaar is tevens ook een moment om terug te kijken naar het afgelopen jaar. Het is een moment van reflectie. Niet alleen de eerste dag van het nieuwe jaar is bijzonder, in principe zijn elke nieuwe dag, elke nieuwe maand en elk nieuw jaar heel bijzonder en moeten gezien worden als mooie en belangrijke reflectiemomenten. Elke dag wanneer een persoon ontwaakt en de nacht achter de rug is, dan spreekt de dag hem aan: "Ik ben een nieuwe dag en zal getuigen over je daden." Het advies is dus om onze tijd nuttig te besteden. Wij moeten ons best doen om zoveel mogelijk van onze kostbare tijd niet onbenut te laten en op te vullen met goed gedrag en goede daden. Tevens is het belangrijk om een spiegel voor jezelf voor te houden. Omar ibn Alkhattaab zei: Beoordeel jezelf voordat je beoordeeld wordt. Het is ontzettend belangrijk om jezelf te beoordelen voordat het moment aanbreekt dat Allah swt je zal beoordelen op de dag des oordeels. Stel jezelf de vraag, benut ik mijn tijd goed? Steek ik tijd in het helpen van anderen? Steek ik tijd in het versterken met de band met Allah swt? Steek ik tijd in het lezen en overpeinzen van de koran? Hoe is mijn contact met mijn naasten?

Etc. Stel jezelf deze vragen voordat er vragen gesteld worden. Allah swt zal je ter verantwoording roepen voor alles wat je hebt gekregen en wat je daarmee hebt gedaan.

Zoals eerder aangegeven komt de oorsprong van het begin van de islamitische jaartelling van de emigratie, Hijriah, van de profeet Mohammed vzmh vanuit Mekka naar Medina. We kunnen hier een aantal leermomenten uithalen.

1. Hijriah betekent emigratie, emigratie betekent dat je van de ene plek naar een andere plek gaat om zo de tevredenheid van Allah swt te bereiken of om van iets slechts naar iets goeds te gaan. Je nek omdraaien om iets slechts te ontwijken is een vorm van Hijriah. De leerstelling die we hieruit kunnen halen is dat we ons moeten inzetten om slechte zaken/zondes te vermijden en ons in te zetten voor goede zaken/daden.

2. Het helpen van een ander bij een goede zaak of daad. Als we kijken naar de emigratie van de profeet Mohammed vzmh dan zie je dat zijn vriend Abu Bakr gelijk paraat stond om te helpen. Hij vroeg de profeet of Allah swt hem de opdracht heeft gegeven om te emigreren, de profeet antwoordde bevestigend. Toen zei Abu Bakr ik ben hier voor jou om te helpen. De leerstelling die we hieruit kunnen halen is dat als we iemand zien die bezig is met een daad op het pad van Allah swt dat we hem of haar moeten ondersteunen. Wij moeten gelijk onze schouder geven om diegene bij te staan om zo uiteindelijk het doel te kunnen bereiken.

3. Het inzetten van jongeren. Als we kijken naar de emigratie van de profeet Mohammed vzmh dan zien we dat hij vele jongeren heeft ingezet om de verandering te krijgen in de samenleving die hij voor ogen had. Om die reden is het belangrijk om jongeren in te zetten om bepaalde doelen te bereiken. Geef ze verantwoordelijkheid en de juiste begeleiding. Hiermee zorg je ervoor dat je een goede gemeenschap opbouwt.

4. Optimaal gebruik maken van de moskee en haar rol goed vervullen. Wij moeten de moskee optimaal gebruiken. De moskee is niet enkel en alleen om te bidden, de moskee moet een belangrijke plek hebben in ons dagelijkse leven. Het moet een plek zijn waarin we samenkomen om kennis op te doen. Het moet ook een plek zijn waarin we met elkaar in gesprek gaan over zaken waarmee we zitten. Het moet een plek zijn waarin we elkaar advies geven etc. Als we kijken naar de emigratie van de profeet Mohammed vzmh, dan zie je dat het eerste wat er gerealiseerd is, is een moskee. De moskee was de plek waarin de metgezellen, zowel vrouwen, mannen en kinderen, bij elkaar kwamen om kennis op te doen. Niet alleen kennis, maar ook zaken bespreken om hun leefsituatie te verbeteren. Het moet een onderdeel zijn van ons leven.

Beste broeders en zusters, grijp je kans en neem deze punten mee en praktiseer ze in je eigen leven.

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht.

Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh.