

Reflectie bij ondervinden moeilijkheden

Vrijdagpreek van 10 november 2017

Bismillahi Rahmani Arrahiem,

Beste broeders en zusters. Het onderwerp van vandaag is: Reflectie bij ondervinden moeilijkheden.

Allah swt zegt in surah an-Nisaa' vers 79 het volgende:

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ

Wat jou aan goeds overkomt, is afkomstig van Allah en wat jou aan slechts overkomt, is afkomstig van jezelf.

Uit de overleveringen van de metgezellen leren wij dat zij gedurende hun leven heel moeilijkheden en beproevingen hebben doorstaan. Op deze momenten gingen de metgezellen altijd bij zichzelf te rade wat de oorzaak was van deze moeilijkheden. Zij voelden zich dan ook altijd schuldig, ze vroegen zich af of ze nalatig waren geweest, of ze andere medemensen verkeerd hadden bejegend of misschien wel de grenzen van Allah swt hadden overschreden waardoor ze werden bestraft. Deze serieuze reflectie maakte hen altijd hoog bewust van hun daden en de gevolgen van hun daden en dit leidde ertoe dat zij oprecht berouw toonden. Concreet betekent dit dat zij altijd op zoek waren naar een eventueel verband tussen de moeilijkheden waarmee ze getroffen werden en hun 'slechte' daden. Immers, de Islam leert dat een mens zowel in het wereldse leven als in het hiernamaals gestraft kan worden voor zijn slechte daden.

We leren verder uit diverse overleveringen van de profeet Mohammed vzmh dat een gelovige begunstigd wordt met een bepaalde goedheid en dat een gelovige licht uitstraalt in zijn manier van voorkomen en manier van handelen. Dit merk je aan het feit dat een gelovige altijd standvastigheid, vertrouwen en rust uitstraalt. Een gelovige komt ook altijd sterker uit een beproeving met moeilijkheden en hij komt in een hoger niveau van geloof te staan. Daarentegen geldt voor een ongelovige die bewust het slechte pad bewandelt, dat hij verdriet, wanhoop, angst en onrust uitstraalt en na situaties van moeilijkheden volledig instabiel in het leven staat.

Dit is iets waar we als gelovigen hoog bewust van dienen te zijn. Als gelovigen proberen wij hetgeen ons treft aan moeilijkheden te zien als een soort wake-up call of waarschuwing die van ons vraagt dat we tijdig moeten reflecteren op onze daden.

We moeten goed beseffen dat moeilijkheden - of beproevingen zoals we ze noemen - alle mensen treffen; zowel de gelovigen als de ongelovigen. Voor de gelovigen kan dit dus een waarschuwing betekenen om hen sterker te maken waardoor het niveau van bewustzijn en geloof toeneemt en voor de ongelovigen die zondigen kan dit een soort bestraffing betekenen.

Allah swt bevestigt dit ook in surah al-Anfaal vers 25:

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

En wees bewust van de bestraffing (of ondervinden van moeilijkheden) die niet alleen degenen onder jullie zal treffen die onrecht pleegden. En weet dat Allah hard is in de bestraffing.

De profeet Mohammed vzmh heeft over het ondervinden van moeilijkheden ook gezegd: **“Er zal een tijd aanbreken dat het hart van een gelovige oplost, zoals zout oplost in water. Waardoor vroegen de metgezellen? Van hetgeen zij aan slechtheid en moeilijkheden zien, en dat zij niet in staat zijn om dit te veranderen.”**

Beste broeders en zusters, wees bewust van je fouten en zonden. Wil je een leven bestaande uit rust, gemak, hoop en vertrouwen? Reflecteer dan tijdig op je daden! En bij het ondervinden van moeilijkheden in je leven moet je sterk en standvastig blijven en tijdig oprecht berouw tonen.

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht.

Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh.