

Tekenen of je daden geaccepteerd worden

Vrijdagpreek van 6 oktober 2017

Bismillahi Rahmani Arrahiem,

Beste broeders en zusters. Het onderwerp van vandaag is: tekenen of je daden geaccepteerd worden.

Er zijn een aantal tekenen waarin je kunt zien of je daden geaccepteerd worden door Allah swt of niet. Allah swt zegt in soerah al-Maa'idah vers 27 het volgende:

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

Allah aanvaard slechts (de daden) van de godsvruchtigen.

Allah swt maakt ons duidelijk in dit vers dat alleen de daden van een godsvruchtige geaccepteerd worden. Een godsvruchtige persoon is een gelovige die op de wijze wat Allah swt heeft voorgeschreven leeft. Deze persoon is bewust van Allah swt en probeert met zijn doen en laten, zoals het verrichten van goede daden, de tevredenheid van Allah swt te bereiken. De vraag die gesteld kan worden, hoe kan je herkennen of je daden geaccepteerd worden? Dit is een vraag die zelfs gesteld werd door de metgezellen van de profeet Mohammed vzmh. Zo zien we dat grote metgezellen de vrees hadden of hun daden wel geaccepteerd werden door Allah swt. We hebben een aantal tekenen die erop kunnen wijzen dat daden geaccepteerd worden door Allah swt. Vandaag zullen we stilstaan bij een drietal tekenen:

1. Totale oprechtheid in het berouwproces. Een persoon die een zonde heeft gepleegd verricht het berouwproces. Deze persoon herkent zijn fout en vervolgens erkent hij ook dat hij fout zat. Vervolgens vraagt hij Allah swt vergeving en doet hij een belofte dat hij nooit meer de betreffende zonde pleegt. Deze persoon voelt de pijn al door alleen terug te denken aan de zonde die hij gepleegd heeft. Hij is oprecht in zijn berouw. Een persoon waarvan de daden geaccepteerd worden is 100% oprecht in zijn berouw.

2. Toename in gehoorzaamheid aan Allah swt. Op het moment dat je goede daden verricht en je merkt dat de gehoorzaamheid aan Allah swt toeneemt, dan kan het een teken zijn dat je daden geaccepteerd worden door Allah swt. Al-Hasan al-Basri zei een goede daad volgt weer een goede daad, met andere woorden een goed gelovige is een persoon die continue bezig is met het verrichten van goede daden. Hij is standvastig hierin waardoor de gehoorzaamheid aan Allah swt continue aan het toenemen is. Je ziet dat deze persoon continue bezig is op het pad van Allah swt. Allah swt zegt hierover in surah al-Layl vers 5 tot en met 10 het volgende:

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ (٥) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ (٦) فَسَنِيسِرُهُ لِيَسِرَىٰ (٧) وَأَمَّا مَنْ
بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ (٨) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ (٩) فَسَنِيسِرُهُ لِلْعُسْرَىٰ

Wat betreft diegene die geeft en Allah vreest. En in het goede gelooft. Wij zullen hem het gemakkelijke (d.w.z. het verrichten van het goede) vergemakkelijken. En wat betreft degene die gierig is en zich rijk acht. En het

goede verloochent. Wij zullen voor hem het moeilijke (d.w.z. het verrichten van het slechte) vergemakkelijken.

3. Volharding in het verrichten van goede daden. Een teken dat Allah swt iemands daden accepteert, is het moment dat iemand volhard in het verrichten van goede daden. Het is voor hem of haar een gewoonte om goede daden te verrichten. We lezen terug in de biografie van de profeet Mohammed vzmh dat hij zich volhard in vele goede daden. Wat we hiermee bedoelen is dat je moet vasthouden in het verrichten van goede daden en dat het niet eenmalige acties moeten zijn. Het moeten rituelen zijn voor jou en het moet een onderdeel zijn van je leven.

Beste broeders en zusters, wil je weten of je daden geaccepteerd worden? Sta stil bij de genoemde tekenen.

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht.

Wasalaam oe3alaikom warah,matoe Allahi wa barakaatoeh.