

Zakaat, de armenbelasting

Vrijdagpreek van 29 september 2017

Bismillahi Rahmani Arrahiem,

Beste broeders en zusters. Het onderwerp van vandaag is: zakaat, de armenbelasting.

Zoals vorige week aangegeven bevinden we ons vandaag de dag in de eerste maand van het islamitisch jaar, de maand Muharram. Het is een traditie dat in deze maand de zakaat, de armenbelasting, wordt berekend en uitgegeven.

Allah swt zegt in soerah al-Bayyinah vers 5 het volgende:

وَمَا أَمْرُو إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ

En zij werden uitsluitend opgedragen om niets anders dan (alleen) Allah te aanbidden, terwijl zij hun godsdienst (zuiver) aan Hem toewijden, als monotheïsten. En (zij werden opgedragen om) het gebed te onderhouden en de zakaat af te dragen. En dat is de rechte godsdienst.

Allah swt draagt ons op om het gebed te onderhouden in dit vers. Gelijk daarna verteld Allah swt ons dat we de zakaat moeten afdragen. We kunnen stellen dat het uitgeven van de zakaat een hoge gradatie heeft bij Allah swt. Je hebt daden die we met ons lichaam verrichten, denk hierbij aan het gebed en het vasten. Je hebt daden die je verricht met je tong, bijvoorbeeld het reciteren van de koran of het goede te spreken en het slechte juist tegenspreken. Tevens heb je ook daden gerelateerd aan vermogen, denk hierbij aan het uitgeven van de zakaat. Ten slotte heb je een combinatie tussen daden die verricht worden met het vermogen en het lichaam, dat is de hadj (de bedevaart). Vandaag zullen we stil staan bij de zakaat. De profeet Mohammed vzmh heeft het volgende gezegd hierover:

“De Islam is gebouwd op vijf (zuilen): het getuigen dat niets of niemand het recht heeft aanbeden te worden, behalve Allah en dat Mohammed de Boodschapper is van Allah, het verrichten van het gebed, het betalen van de zakaah (armenbelasting), het verrichten van de hadj (bedevaart) naar het (Heilige) Huis (in Mekka) en het vasten in (de maand) Ramadan.”

We lezen terug in deze hadith dat de zakaat, de armenbelasting, een pilaar is van de islam. Al deze vijf pilaren zorgen ervoor dat het huis van de islam recht blijft staan. Als deze huis een pilaar mist dan zie je dat deze huis scheef komt te staan en niet compleet is. Jammer genoeg zie je tegenwoordig dat deze verplichting heel lichtelijk wordt genomen. Als je vermogen hebt dan is het een plicht om jaarlijks daarvan 2,5% af te dragen. Je hebt een aantal voorwaarden die spelen bij de zakaat. Om te beginnen heb je een nisaab, dat is een drempelbedrag wat bereikt moet worden voordat je over dat bedrag zakaat moet betalen. Dit drempelbedrag verschilt per soort bezitting. Heeft men dit bedrag nog niet bereikt, dan is hij niet verplicht Zakaat uit te geven. Drempelbedrag ligt op 85 gram goud. Vanaf die waarde moet je zakaat betalen. De volgende voorwaarde is dat een Islamitisch jaar over de bezittingen verstreken moet zijn. Nadat een jaar erover heen is, dan pas vindt de berekening plaats en moet men dit bedrag afdragen. Verder geldt de zakaat

op vermogen wat je oppot. Vermogen wat je gebruikt voor levensvoorziening, daarover hoef je geen zakaat te betalen.

Het is belangrijk om deze belangrijke onderdeel van ons geloof serieus te nemen. Allah swt zal de persoon die deze plicht niet verricht ter verantwoording roepen op de dag des oordeels, de hard zal hard zijn. Allah swt zegt in surah at-Tawbah vers 34 en 35 het volgende hierover:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٤)
يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ (٣٥)

En kondig degenen die goud en zilver oppotten en dit niet op de weg van Allah uitgeven een pijnlijke bestraffing aan. Op de dag waarop dit (d.w.z. het goud en zilver) verhit zal worden in het vuur van de hel en hun voorhoofden, hun zijden en hun ruggen (hiermee) verbrand zullen worden. En er tegen hen gezegd zal worden: “Dit is wat jullie voor jezelf hebben opgepot. Proef dan wat jullie hebben opgepot.”

Dit zijn hele duidelijke woorden van Allah swt die geen uitleg nodig hebben. Dit vers moet een wake-up call zijn voor ons allemaal om deze plicht, het uitgeven van de zakaat, serieus te nemen. Tevens moeten we ervan bewust zijn dat het uitgeven van de zakaat vele voordelen met zich mee brengt. Het is een zuiveringsproces wat je iedere jaar laat plaatsvinden. Jij bent diegene die als eerste ervan profiteert. Je zult je beloning vinden op de dag des oordeels en tevens maakt Allah de belofte dat hetgeen wat je hebt uitgegeven dat je het terugkrijgt van Allah swt. Het is een soort lening die je geeft aan Allah swt. Soms uit bronnen die je helemaal niet verwacht. Allah swt zegt hierover in surah al-Baqarah vers 245 het volgende hierover:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ
وَالِيهِ تُرْجَعُونَ

Wie is degene die aan Allah een goede lening zal geven, opdat Hij het vele malen voor hem kan vermenigvuldigen? En het is Allah Die (jullie voorzieningen) vermindert en vermeerderd en tot Hem zullen jullie terugkeren.

Terwijl de ander die het niet uitgeeft hard gestraft zal worden zowel in dit leven als in het hiernamaals. Allah swt zegt in surah at-Tawbah vers 55 het volgende hierover:

فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

Laat daarom noch hun bezittingen, noch hun kinderen jou tevreden stemmen. Allah wil hen hiermee in het wereldse leven bestraffen.

Ten slotte heeft de profeet Mohammed vzmh gezegd: **“Sadaqah vermindert het geld niet, maar vermeerderd het, vermeerderd het.”**

Beste broeders en zusters, laat je niet afleiden door de Shaitaan die tegen je zegt geef geen zakaat waardoor je vermogen af zal nemen, kom in actie en bereken hetgeen wat je moet uitgeven en draag dit af aan de armen. Zorg ervoor dat je behoort tot de gelovigen waarbij hun geloof compleet is en alle pilaren rechtstaan.

Tenslotte wil ik afsluiten met een korte mededeling. Morgen zaterdag 30 september 2017 is het de dag van Ashura. De 10e van de islamitische maand Moeharram is de dag waarop Allah Moesa en zijn volgelingen redde van Firaun en zijn aanhangers door de Rode Zee voor hen te splijten, om een weg te maken waardoor Moesa en zijn volgelingen konden vluchten. Toen Firaun en zijn aanhangers echter probeerden erdoor heen te lopen, ging de zee terug in zijn originele staat, waardoor ze verdronken. Moesa was gewend om op deze dag te vasten uit dankbaarheid voor deze redding.

Toen de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) in Medina kwam, zag hij de Joden op deze dag (Ashura) vasten. Hij vroeg hen waarom zij dit deden en zij zeiden: "Dit is de dag waarop Allah Moesa en de Kinderen van Israel liet overwinnen van Firaun." Hierop zei de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem): "Wij zijn dichter bij Musa dan jullie." Dus de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) vastte op deze dag en spoorde de moslims aan om ook te vasten op deze dag. Tevens heeft de profeet ons opgedragen om een dag ervoor of om een dag erna ook te vasten om zo de joden niet te imiteren. Over de beloning van het vasten op de dag van Ashura zei de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem): **"Met het vasten op de dag van Ashura hoop ik dat Allah de zonden vergeeft van het voorgaande jaar."**

Beste broeders en zusters, neem deze punten mee en praktiseer ze.

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht.

Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh.