

# Dit is de dood

## Vrijdagpreek van 15 december 2017

Bismillahi Rahmani Arrahiem,

Beste broeders en zusters. Het onderwerp van vandaag is: *"Dit is de dood."*

Allah swt zegt in surah al-Anbiyaa in vers 34 het volgende:

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ

**En Wij hebben aan geen mens vóór jou de eeuwigheid (d.w.z. onsterfelijkheid) gegeven. Als jij sterft, zullen zij dan (wel) eeuwig leven?**

Allah swt maakt ons duidelijk in dit vers dat niemand van ons een eeuwigheid, of tewel onsterfelijkheid, heeft gekregen van Allah swt. De mens kent twee feiten in zijn leven: dat hij met de seconde ouder wordt en dat hij op een dag de reis zal maken naar Allah swt. Het is een harde realiteit die we allemaal kennen. De dood is net als een glas water dat iedereen op een dag zal drinken. De dood is net als een maaltijd die eenieder van ons zal nuttigen op een dag. De dood zorgt ervoor dat er een einde komt aan een leven van plezier of genot. De dood zorgt ervoor dat relaties en contacten in dit wereldse leven tot een einde komen. Denk hierbij aan de relatie tussen een ouder en een kind of de relatie tussen een man en een vrouw. De dood zorgt ervoor dat deze relatie tot een einde komt in dit wereldse leven. Allah swt heeft de dood als een weg gemaakt voor de mensheid. De persoon die op het pad van Allah swt heeft geleefd zal na de dood de weg krijgen om naar het paradijs te gaan. Terwijl de persoon die zich niet op het pad van Allah swt bevindt, de weg zal krijgen naar de hel.

De dood is ook een moment waarop je wakker geschud wordt. Het onzichtbare wordt voor jou zichtbaar. De dood is het moment dat de engel des doods de ziel uit het lichaam haalt. Een dienaar die op het pad van Allah swt zit wilt zo snel mogelijk het lichaam verlaten. Deze ziel snakt naar de ontmoeting met zijn schepper. De ziel hoort en ziet alles. Hij hoort en ziet hoe hij gewassen wordt en ook hoe ze hem optillen en meenemen naar zijn graf. De profeet Mohammed vzmh heeft overgeleverd dat de ziel die zich op het pad van Allah swt bevindt zal roepen om dit proces te versnellen. Mede omdat deze ziel zijn plek in het paradijs heeft gezien en wilt dat deze zaken zo snel mogelijk achter de rug zijn. Als het gaat om een ziel die zich niet op het pad van Allah swt bevindt, dan roept en schreeuwt deze ziel naar de mensen van: *"Waar brengen jullie mij?"*. Hij schreeuwt om hulp. Alle schepselen, ook dieren, kunnen hem horen, behalve de mensen. Nadat hij begraven is, hoort hij de laatste voetstappen en zal deze ziel wachten op de afrekening.

Vandaag kan een dag van daden zijn, morgen kan een dag van afrekenen zijn. Nu we nog in leven zijn kunnen we daden verrichten. Zodra je ziel ontnomen wordt, ben je niet meer in staat om daden te verrichten. Er was een oprecht gelovige die op een dag twee rak'aat ging bidden bij een begraafplaats. Nadat hij klaar was had hij geen voldaan gevoel. Kort daarna is hij in slaap gevallen. Heel kort daarna had hij een droom: hij zag de persoon die daar begraven was in zijn droom en hij sprak tot hem. Hij zei tegen hem: *"Die twee rak'aat die je hebt gebeden, zijn voor mij meer waard dan alles wat zich op aarde bevindt."* Het is om die reden heel erg belangrijk dat we ons inzetten om de juiste voorbereidingen te treffen voor de grote reis die we allemaal gaan maken: de reis naar onze eindbestemming waar we voor altijd zullen verblijven. Wij moeten zoveel mogelijk goede daden verrichten, zowel daden van aanbidding tegenover Allah swt, als goede daden

tegenover anderen. Het enige wat ons baat zijn onze daden. De profeet Mohammed vzmh heeft aansluitend hierop het volgende gezegd: **“De dode persoon wordt naar zijn graf gevolgd door drie: Zijn familie, zijn rijkdom en zijn daden. Zijn familie en zijn rijkdom gaan terug ,maar zijn daden blijven bij hem.”**

Wij moeten ons ervan bewust zijn dat onze bezittingen en onze familie geen baat zullen hebben als we de grote reis gaan maken naar het hiernamaals. Om die reden moeten we ervoor zorgen dat deze zaken ons niet afleiden. Wij moeten ons inzetten om zoveel mogelijk goede daden te verrichten. De dood komt altijd onverwachts. Hoe ziek iemand ook is, als diegene overlijdt, dan is het altijd onverwachts. Allah swt gunt ons de tijd om ons voor te bereiden. Wij moeten om die reden niet onszelf de dood wensen als iets schadelijks ons treft. De profeet Mohammed vzmh heeft het volgende gezegd hierover: **“Laat niemand van jullie de dood wensen, want als hij een goed persoon is, dan kan hij in het goede toenemen en als hij een slecht persoon is, dan kan hij terugkeren (naar het goede pad).”**

Verder heeft de profeet Mohammed vzmh de volgende woorden gezegd hierover: **“Niemand van jullie zou de dood moeten wensen op het moment dat iets schadelijks hem treft. Als hij hier niet onderuit kan, dan dient hij te zeggen: “O Allah, laat mij leven zolang daar goed in zit en laat mij sterven als de dood beter voor mij is.”**

Beste broeders en zusters, laten we deze woorden meenemen vandaag en laten we vanaf vandaag de juiste voorbereidingen treffen voor de grote reis die we allemaal ooit gaan maken zodat we een mooie eindbestemming hebben. Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh!