

Het aanbidden van Allah swt

Vrijdagpreek van vrijdag 2 februari 2018

Bismillahi arahmani araheem

Beste broeders en beste zusters. Het onderwerp van vandaag is: het aanbidden van Allah swt.

Allah swt zegt in soerah adh-Dhaariyaat in vers 56 tot en met 58 het volgende:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُونَ
إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ

En Ik (Allah) heb de djinn en de mens slechts geschapen om Mij (Alleen) te aanbidden. Ik wens van hen geen levensonderhoud en Ik wens niet dat zij Mij voeden. Voorwaar; Allah, Hij is de voorziener, de bezitter van macht, de sterke.

Allah swt maakt ons hier duidelijk dat wij enkel en alleen geschapen zijn om Hem te aanbidden en te gehoorzamen. Hij maakt ons hier ook duidelijk dat Hij diegene is die ons voorziet. De tijd die we hebben gekregen van Allah swt is beperkt. We hebben allemaal de zekerheid dat we deze wereld zullen verlaten. De tijd die voorbij is gegaan kan je niet terughalen. Sommigen onder ons zijn zich hiervan bewust en besteden hun tijd goed door goede daden te verrichten om zo de tevredenheid van Allah swt te bereiken. Deze mensen zullen zowel in dit wereldse leven als in het hiernamaals een goed leven leiden. Je hebt ook mensen die niet gehoorzaam zijn aan Allah swt: je ziet dat deze categorie mensen ver staat van het pad van Allah swt. Deze mensen zullen zowel in dit wereldse leven als in het leven in het hiernamaals geen rust ervaren. Om die reden moeten we ons inzetten om Allah swt te aanbidden. Als we ons bewust zijn van het feit dat dit wereldse leven tijdelijk is, dan is dit een extra stimulans om onze tijd goed te benutten door Allah swt te aanbidden. We moeten Allah swt aanbidden totdat we de laatste adem hebben uitgeblazen.

Verder is het belangrijk om stil te staan bij het motief waarom je bepaalde goede daden verricht. De vragen die je moet stellen aan jezelf zijn: "Waarom verricht je bepaalde goede daden? Voor wie doe je het? En wat is je doel hierbij?". Je motief en je intentie moeten zuiver zijn: je verricht goede daden enkel en alleen om de tevredenheid van Allah swt te bereiken. Een persoon die zich actief inzet zal hiervoor vele vruchten plukken, zowel in dit leven als in het hiernamaals.

We zullen stilstaan bij twee vruchten die men verdient in dit wereldse leven. Om te beginnen zien we dat deze persoon innerlijke rust ervaart. Deze persoon zal deze innerlijke rust ook uitstralen in zijn doen en laten. Mensen in zijn omgeving zullen dit zien en ervaren. We zien dat het gedrag van deze persoon nobel is. Tevens zie je dat deze persoon beschermd wordt door Allah swt. Je ziet dat deze persoon niet wordt blootgesteld aan verleidingen en dergelijke zaken. Dit komt ook mede door zijn eigen handelen, maar Allah swt beschermt deze persoon ook. Verder zien we dat de relatie tussen deze persoon en Allah swt sterk is. De dua van deze persoon is levendig: hij verricht dua's niet alleen wanneer het slecht gaat, maar verricht ook dua's wanneer het met hem goed gaat. Een persoon die ver is van Allah swt zie je het tegenoverstelde doen: deze persoon kent geen innerlijke rust, hij kent veel verdriet en angst en je ziet dat deze persoon geen voldaan gevoel heeft in zijn hart.

De tweede vrucht is het ontvangen van liefde van Allah swt. Dit is een bijzondere fase die je kan bereiken.

Op gezag van Aboe Hurairah (moge Allah tevreden met hem zijn), die zei dat de Boodschapper van Allah (moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) zei: "Allah (Almachtige, de Verhevene) heeft gezegd: **"Wie zich vijandig toont jegens iemand die aan Mij is toegewijd, daar zal Ik mee in oorlog zijn. Mijn dienaar komt nader tot Mij met iets waar Ik meer van houd dan de religieuze verplichtingen, die Ik hem heb opgelegd, en Mijn dienaar komt steeds dichterbij door extra vrijwillige goede daden waardoor Ik meer van hem ga houden. Als Ik van hem houd, dan ben ik zijn gehoor, waarmee hij hoort, en ben zijn gezicht waarmee hij ziet, zijn hand waarmee hij aanraakt en zijn voet, waarmee hij loopt. Als hij (iets) van Mij vraagt, dan geef Ik het hem beslist, en als hij bij Mij toevlucht zoekt, dan sta Ik het hem beslist toe. Ik aarzel over niets meer dan over (het opeisen van) de ziel van Mijn toegewijde dienaar; hij haat de dood en Ik haat het om hem te kwetsen."**

Dit moet een doel zijn van ieder van ons. Het eist veel inzet om deze fase te bereiken.

Beste broeders en zusters, aanbid Allah swt om zo zijn tevredenheid te bereiken.

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wasalaamoe 'alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh