

Het belang van vrijwilligerswerk



Vrijdagpreek van 19 januari 2018

Bismillahi Rahmani Arrahiem,

Beste broeders en zusters. Het onderwerp van vandaag is: Het belang van vrijwilligerswerk

Allah swt zegt in surah al-Maa'idah vers 2 het volgende:

[...] Maar help elkaar in het goede en in godsvrucht. En help elkaar niet in zonde en overtreding. En wees hoog bewust van Allah. Waarlijk, Allah is Hard in de bestraffing.

Een gemeenschap die over goedheid, liefde en barmhartigheid beschikt, levert een goede en gezonde leefklimaat op. Het elkaar helpen op vrijwillige basis met goede daden, is van cruciaal belang in een vruchtbare gemeenschap. Goede daden kunnen alle soorten daden betreffen, klein en groot.

De profeet Mohammed vzmh heeft ook gezegd: **"De beste onder de mensen, is hij die nuttig is voor andere medemensen"**.

In een gemeenschap wordt een mens niet als individu gezien, maar juist als een kracht binnen de gemeenschap die onmisbaar is of een onmisbaar gezinslid binnen de familie. Elkaar helpen maakt de gehele gemeenschap sterker.

In de huidige tijd van individualisering, dat wil zeggen dat iedereen geneigd is om alleen aan zichzelf en eigen belangen te denken, is vrijwilligerswerk nog belangrijker geworden.

We spreken over vrijwilligerswerk, omdat er geen vergoedingen of andere beloningen tegenover deze vrijwillige daden of inspanningen staan. Maar in feite is de term 'vrijwilligerswerk' onjuist. Islamitisch gezien is het namelijk geen vrijwilligerswerk, aangezien een persoon die goede daden verricht voor andere, hassanaats verdient en op de Dag des Oordeels op tevredenheid van Allah swt en een geweldige beloning van Hem swt kan rekenen.

De positieve kenmerken van een gemeenschap waarin vrijwilligerswerk centraal staat, is het bestaan van grote verbondenheid, sterke saamhorigheid, gevoel van voldoening en vriendschap en het levert een positief en veilig leefklimaat op.

Allah swt zegt in surah al-Haddj vers 77 het volgende:

[...] en doe het goede, opdat jullie succesvol zullen zijn.

In onze gemeenschap zijn al-hamdolilah heel veel vrijwilligers actief. Echter moet benadrukt worden dat dit altijd meer en beter kan! Onze gemeenschap bestaat uit mensen die hun fysieke kracht kunnen inzetten om anderen te helpen met goede daden, maar ook uit mensen die met hun specialisme of kennis de medemens kunnen helpen. Iedereen kan op zijn manier een positieve bijdrage leveren en hiermee vrijwilliger zijn.

Vrijwilligerswerk binnen de moskee in het bijzonder is ook van cruciaal belang. Het is belangrijk dat gelovigen hun handen uit de mouwen steken en bijdragen aan kleine en grote klussen en bijvoorbeeld hun verantwoordelijkheid nemen voor hygiëne binnen de moskee. De moskee is symbolisch het huis van Allah swt waar de gelovigen de bezoekers zijn. Voor vrijwilligerswerk binnen de moskee ontvangt een gelovige een dubbele beloning, enerzijds voor de inspanningen van het vrijwilligerswerk zelf en anderzijds voor het aangenaam maken van de omgeving voor de gelovigen.

Uit diverse overleveringen blijkt dat onze geliefde profeet Mohamed vzmh een liefde had ontwikkeld voor mensen die vrijwillig goede daden verrichtte.

Een metgezel van de profeet Mohamed vzmh heeft overgeleverd dat eens een donkere vrouw, die zorgdroeg voor de schoonmaak van de moskee, op een dag kwam te overlijden. De profeet Mohamed vzmh had naar haar gevraagd. Zij vertelden hem dat zij was overleden. Toen zei Hij: "Hadden jullie dat maar eerder aan mij verteld. Kunnen jullie mij haar graf aanwijzen?". Hij kwam bij haar graf en verrichtte een gebed.

Tot slot; Allah swt zegt in soerah an-Nahl vers 97 dat de mensen die goede daden verrichten zeker beloond zullen worden:

Degene die goede daden verricht, man of vrouw, en (die) een gelovige is, zullen Wij zeker een goed leven laten leiden. En Wij zullen hen zeker belonen met hun (verdiende) beloning (die) in overeenstemming (zal zijn) met het beste van wat zij deden.

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht.

Wasalaam oe3alaikom warah,matoe Allahi wa barakaatoeh.