

# Het gebed is de sleutel naar Allah swt



## Vrijdagpreek van 29 december 2017

Bismillahi Rahmani Arrahiem,

Beste broeders en zusters. Het onderwerp van vandaag is: het gebed is de sleutel naar Allah swt.

In het Arabisch spreken we over de Salaah. De stam van het woord Salaah is Sila, Sila betekent letterlijk contact tussen twee polen. In dit geval betekent het contact tussen de dienaar en zijn Heer, Allah swt. Het gebed brengt ons dichterbij Allah swt. Een ware moslim onderhoudt zijn gebed om zijn relatie met Allah swt te versterken. Allah swt zegt in Soerah Taa-Haa in vers 14 het volgende:

إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

**“Waarlijk, Ik ben Allah, er is geen god behalve Ik. Dus aanbid Mij (Alleen) en onderhoud het gebed om Mij te gedenken.”**

Stel dat je een fiets, een scooter of een auto hebt. Het kan voorkomen dat er iets stuk kan gaan. Als dit gebeurt dan heb je een expert nodig om het te repareren, zoals een fietsenmaker of een automonteur. En zo is het ook met de mens: een mens heeft een lichaam, een verstand en een ziel. Als het lichaam ziek is, dan ga je naar de dokter. De dokter is de deskundige voor de genezing van het lichaam. Allah swt leert ons dat we ons volledige inzet moeten tonen om genezing te vinden. Het is voor ons een plicht om bijvoorbeeld de beste dokter te vinden voor de aandoening die we hebben. Zo is het ook met het verstand. De voeding voor het verstand is het opdoen van kennis. Wij moeten dus kennis opdoen en onszelf onderwijzen. Uit onderzoeken is gebleken dat mensen die actief hun brein gebruiken de kans verkleinen op het krijgen van ziektes zoals dementie. En dan heb je nog de ziel. Wat is de voeding van onze ziel? Dat is het gebed!

Onze ziel wordt gevoed en gereinigd door het gebed. In de genoemde vers maakt Allah ons dit duidelijk.

Dit vers vertelt ons namelijk dat we Allah swt moeten gedenken door te bidden. Je zou je weleens kunnen afvragen: waarom moeten we eigenlijk vijf keer per dag bidden? Wat is de wijsheid hierachter? Het antwoord daarop is heel simpel. Allah swt wil het goede voor ons. Het gebed biedt ons vele voordelen. We zijn in dit leven continu aan het rennen, soms voor zaken die niet eens belangrijk zijn. En het gebed biedt ons rust en zorgt ervoor dat we onszelf kunnen opladen om weer zo weer verder te kunnen gaan met ons leven om het goede te verrichten.

Zo zegt Allah swt in Surah Hud, aya 114, het volgende hierover:

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنْ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرِي لِلذَّاكِرِينَ

**“En onderhoud het gebed aan het begin en het einde van de dag en (in) delen van de nacht. Voorwaar, het goede neemt het slechte weg. Dit is een Vermaning voor degenen die gedenken.”**

Je bidt vijf keer per dag verspreid over de dag. En waarom is dat zo? Als je je ogen opent, om bijvoorbeeld naar school te gaan of te gaan werken, dan begin je met het gedenken van Allah swt. Wat je dan doet, wordt gezegend door Allah swt. Gedurende de dag kan het zo zijn dat je bijvoorbeeld iets slechts doet of dat je een zonde begaat. En als je dan 's avonds salaah Isha bidt, dan worden deze slechte daden weer gewist. Het goede (het gebed) neemt dus het slechte (de zonden) weg. Het gebed behoedt ons ook van het verrichten van slechte zaken. Het zorgt ervoor dat je een beter karakter krijgt.

Onze profeet vzmh vroeg aan de metgezellen: **“Vertel mij, als er bij één van jullie een rivier voor de deur zou zijn en hij zou er vijf maal per dag een bad in nemen, zou er dan nog vuil op hem blijven?” De mensen zeiden toen: “Er zou geen vuil op hem overblijven.” Hij (vrede zij met hem) zei: “Dit is een vergelijking met de vijf gebeden, Allah vergeeft onze zonden vanwege hen (de gebeden).”**

Het gebed reinigt ons van onze zonden. Maar het is essentieel dat we het gebed goed en op tijd verrichten. Het is een relatie tussen jou en je schepper. Je doet er alles aan om deze relatie te onderhouden en te versterken. Als we kijken naar onze gemeenschap, heb je helaas veel broeders en zusters die het gebed heel lichtelijk nemen. Of ze bidden alleen in de maand Ramadan of helemaal niet. Of je hebt gevallen waarbij het gebed ervaren wordt als een last en aan het einde van de avond als een marathon uitgevoerd wordt. Dit is niet het gebed waarmee je een relatie opbouwt met je schepper. Het gebed leidt tot innerlijke rust, het gebed leidt tot vreugde, het gebed leidt tot het opbouwen van een sterke relatie met Allah swt en het gebed leidt tot de tevredenheid van Allah swt.

Beste broeders en zusters, ik wil afsluiten met een tweetal vragen, ben jij tevreden op de wijze hoe jij het gebed onderhoudt? En ben jij er klaar voor om Allah swt vandaag te ontmoeten op de wijze hoe jij het gebed onderhoudt? Is het antwoord nee, neem dit als een wake-up call en ga aan de slag!

Beste broeders en zusters. Bedankt voor jullie aandacht!

Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh!