

Het niet bemoeien met anderen

Vrijdagpreek van vrijdag 12 januari 2018

Bismillahi Rahmani Arrahiem,

Onderwerp van vandaag is: het niet bemoeien met anderen.

Allah swt zegt in de koran in soerah Taa-Haa in vers 7 het volgende:

وَإِنْ تَجَهَّرَ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يُعَلِّمُ السِّرَّ وَأَخْفَى

En of jij (o Mohammed) hardop spreekt (of zacht), waarlijk Hij (Allah) kent het geheim en dat wat meer verborgen is.

Allah swt maakt ons duidelijk in dit vers dat Allah swt van alles op de hoogte is. Over alles wat je doet, of het nou openlijk of heimelijk is: Hij is ervan op de hoogte. Vandaag zullen we stilstaan bij een onderwerp dat ons allemaal aangaat. Tegenwoordig zie je dat velen veel tijd en energie steken om op de hoogte te zijn van wat anderen doen of van wat anderen bezighoudt. Je ziet dat ze zich bemoeien met zaken die hen helemaal niet aangaan. Vaak zie je dat ze dat doen om de reputatie of de positie van de andere te schaden. Allah swt zegt in surah an-Noer in vers 27 en 28 het volgende:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا
ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٢٧) فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ
لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

O jullie die geloven, treed geen (andere) huizen binnen dan jullie (eigen) huizen, totdat jullie de bewoners ervan om toestemming hebben gevraagd en hebben begroet. Dat is beter voor jullie, opdat jullie er lering uit zullen trekken. Maar als jullie daarin niemand aantreffen, treed deze dan niet binnen, totdat jullie toestemming hebben gekregen. En wanneer er tegen jullie wordt gezegd: "Ga terug", ga dan (ook) terug. Dat is reiner voor jullie. En Allah is Alwetend over wat jullie doen.

Allah swt leert ons hier hoe we om moeten gaan met het bezoeken van een ander. Hij maakt ons hier heel duidelijk dat we absoluut niet zomaar een huis van een ander mogen binnentreden, tenzij diegene toestemming geeft. Symbolisch gaat het om de privé-zaken van een ander. Wij mogen ons niet zomaar bemoeien met privé-zaken van een ander, tenzij diegene jou de toestemming geeft om je ermee te bemoeien. Aansluitend hierop zegt Allah swt in soerah al-Hoedjoeraat in vers 12 het volgende:

وَلَا تَجَسَّسُوا

En bespioneer elkaar niet.

Verder leert onze geliefde profeet Mohammed vzmh dat als iemand zich bezighoudt met (privé) zaken van anderen, bijvoorbeeld in de vorm van spionage, dat hij een zeer lage positie heeft bij Allah swt. Men moet

zich niet bemoeien met zaken die men niet aangaan. Op het moment dat een persoon gefocust is op zichzelf, dan zie je dat deze persoon optimale rust zal ervaren. Je ziet dat deze persoon ook geliefd is bij de mensen.

Vandaag de dag leven we in een tijd waar het bemoeien met andermans zaken helaas de norm is geworden. We zullen stilstaan bij vier punten:

1. Je hebt situaties waarbij er problemen of wrijvingen zijn in de relatie tussen een man en een vrouw. Het komt voor dat iemand erbij wordt gehaald als mediator, een persoon die als doel heeft om de relatie tussen de man en de vrouw weer te herstellen. Meestal is het een persoon die gerespecteerd wordt. Het komt vaak voor dat deze persoon niet de intentie heeft om de relatie tussen deze twee personen te herstellen, maar juist om de privé-zaken van deze twee personen te weten. Vervolgens zie je dat deze persoon deze informatie deelt met anderen.
2. Exposing van anderen door privéfoto's en -video's te delen op social media om zo de reputatie van deze persoon te beschadigen. Je ziet dat dit heel vaak voorkomt. Dat mensen foto's pakken van WhatsApp en vervolgens delen in groepen om zo de status van deze persoon te vernietigen. Dit mag absoluut niet!
3. Het bewerken van foto's van personen om zo hun status te beschadigen. Het komt vaak voor dat mensen foto's pakken van zusters om vervolgens deze foto's zo te bewerken om hen in een kwaad daglicht te zetten. Je ziet vervolgens dat er rampzalige gevolgen ontstaan in de privé-sferen van deze zusters. Dit mag absoluut niet. En jij als persoon die dit doet: wees je bewust dat jij verantwoordelijk bent voor al de fitna (chaos) die hierna ontstaat.
4. Leugens verspreiden rondom een persoon door foto's, video's of geluidsopnames te verspreiden en daar een leugen rondom te vertellen. Je hebt personen tegenwoordig die foto's plukken van social media en vervolgens een verhaal bedenken bij deze foto om de reputatie te vernietigen van deze persoon. Je hebt ook mensen die stiekem geluidsopnames maken en vervolgens deze opnames met knip- en plakwerk verspreiden. Het is Islamitisch niet toegestaan om zomaar opnames te maken.

Beste broeders en zusters, wees jullie hier bewust van. Het is Islamitisch niet toegestaan om je te bemoeien met andermans privé-zaken. Allah swt zal je daarvoor zowel in dit wereldse leven als in het hiernamaals bestraffen. Men zegt ook: wat jij een ander aandoet, zal jou ook aangedaan worden.

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh.