

# Vertrouwen in Allah swt

## Vrijdagpreek van vrijdag 26 januari 2018

Bismillahi arahmani araheem

Beste broeders en beste zusters. Het onderwerp van vandaag is: vertrouwen hebben in Allah swt.

Allah heeft gezegd in soerah Yoesoef is vers 87 het volgende:

إِنَّهُ لَا يَأْتِسُّ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمَ الْكَافِرُونَ

**Waarlijk, niemand wanhoopt aan de Verlossing van Allah, behalve het ongelovige volk.**

We zijn mensen. En mensen hebben gevoelens. De ene keer zijn we ontzettend blij en de andere keer zijn we verdrietig. Dit is in lijn met het leven: het leven kent gelukkige momenten en momenten van verdriet. Wanneer wij tegenslagen ervaren, moeten wij niet de hoop opgeven, maar moeten we ons vertrouwen stellen in Allah swt. We moeten erop vertrouwen dat Allah swt de deuren naar het goede voor ons zal openen in dit leven, voordat Hij dat zal doen in het hiernamaals.

Dit leven kent vele gunsten: we kunnen verheugd zijn doordat we iets moois meemaken, zoals een geboorte of successen zoals het behalen van je diploma bijvoorbeeld. Maar anderzijds kunnen we ook tegenslagen ervaren, met verdriet als gevolg. Deze twee uitersten zijn kenmerkend voor dit wereldse leven. Het wereldse leven is namelijk geen plek waar we ultieme rust kunnen of zullen ervaren. Nee, integendeel. Elke gelovige zal worden beproefd. We zullen tegenslagen ervaren. Dat moeten we onderkennen en daar hebben wij geen invloed op. Echter hebben wij wel invloed op de manier waarop wij omgaan met de tegenslagen. Een gelovige accepteert de Qadr, het lot van Allah swt.

Onze profeet Mohammed vzmh heeft het volgende overgeleverd: **“Hoe wonderlijk is de zaak van de gelovige. Er is iets goeds voor hem in alles en dit is enkel voor de gelovige. Wanneer het goede hem treft, dan uit hij zijn dankbaarheid tegenover Allah en dit is goed voor hem. Wanneer tegenslag hem treft, dan is hij geduldig en dit is goed voor hem.”**

Wanneer ons iets moois of goeds overkomt, dan moeten we dankbaar en tevreden zijn. En als we een tegenslag ervaren, dan moeten we geduldig zijn en moeten we ons beseffen dat het plan van Allah swt beste plan is. Daarnaast moeten we ons beseffen dat deze wereld een test is. Allah swt test ons door middel van beproevingen en tegenslagen. Dit benadrukt Allah swt in surah al-Baqarah in vers 214:

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلا إِنَّا نَصْرُ اللَّهِ قَرِيبٌ

**Of dachten jullie werkelijk dat jullie het paradijs zullen binnentreden zonder dat jullie het gelijke overkomt van dat wat degenen die voor jullie zijn heengegaan is overkomen? Zij werden door ellende en tegenspoed getroffen en zij waren zo geschokt dat zelfs de Boodschapper en degenen die met hem geloofden zeiden: “Wanneer komt de Hulp van Allah?”. Weet dat de Hulp van Allah nabij is.**

Allah swt drukt ons hiermee op het hart dat er vele mensen ons voor zijn gegaan die veel ellende hebben meegemaakt en dat dit zeker een onderdeel is van het leven. Maar, Hij wil ons hiermee ook vertellen dat de Hulp van Allah nabij is. En dat we dus ook gelukkig zullen zijn. Als we maar geduld en hoop hebben.

Een mooi voorbeeld hiervan is het verhaal onze profeet Yacoub en zijn zoon Yusuf. Yacoub heeft heel veel verdriet gekend om zijn zoon Yusuf. Yacoub had ontzettend veel geduld en ontzettend veel vertrouwen in Allah swt. Omdat hij veel vertrouwen had in zijn hart, heeft Allah swt hem voorzien en zijn zoon teruggebracht.

Een ander voorbeeld is het verhaal van onze profeet Moussa. De moeder van Mousa alayhi salam heeft ook een enorme beproeving gehad rondom haar zoon. Zij heeft haar zoon Moussa in de Nijl gelegd, omdat ze bang was dat Fir'aun haar zoon zou vermoorden. In die tijd vermoordde Fir'aun alle babyjongentjes en liet alleen de baby meisjes in leven. Dit staat in Surah al-Qasas in vers 7:

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا خَفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ۗ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ

**En Wij openbaarden aan (dat wil zeggen: inspireerden) de moeder van Moessa: “Zoog hem, maar wanneer jij voor hem (Moesa) vreest, werp hem dan in de zee en vrees niet en treur niet. Voorwaar, Wij zullen hem naar jou terugbrengen en hem tot (één van) de Boodschappers maken.**

Allah swt heeft dit niet aan haar geopenbaard door middel van de engelen, maar heeft deze boodschap in haar hart geplant en haar geïnspireerd om hem in deze rivier te leggen als redding van de bestraffing van Fir'aun. Besef je dat dit een hele moeilijke keuze is geweest voor haar. Maar zij had zo ontzettend veel vertrouwen in Allah swt in haar hart, ze vertrouwdde op de belofte van Allah swt dat haar zoon teruggebracht zou worden, dat ze dit toch heeft gedaan. En Allah swt's woord is de waarheid en haar zoon werd dus ook teruggebracht. Ook in de tijd van onze profeet saw, hebben zijn metgezellen veel tegenslagen meegemaakt. Onze profeet heeft ze altijd op het hart gedrukt dat zij vertrouwen moeten hebben en hij vertelde ze dat er goede en gelukkige tijden zouden komen.

De lering die wij hieruit kunnen trekken voor ons hedendaagse leven is dat wij vertrouwen moeten hebben dat alles gebeurd met een reden. Tegenslagen horen nou eenmaal bij dit leven. Allah swt heeft ons de belofte gedaan dat slechte tijden worden opgevolgd door goede tijden. We lezen dit duidelijk terug in vers 5 en 6 in soerah ash-Sharh:

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۚ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

**Na slechte tijden komen goede tijden. Waarlijk, na slechte tijden komen goede tijden.**

Beste broeders en zusters, wees niet verdrietig en heb vertrouwen in Allah swt. Onthoud: na regen komt altijd zonneschijn.

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wasalaamoe 'alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh