

Zaken die je van het rechte pad afhouden

Vrijdagpreek van vrijdag 9 februari 2018

Bismillahi arahmani araheem

Beste broeders en beste zusters. Het onderwerp van vandaag is: zaken die je van het rechte pad afhouden.

Allah swt zegt in soerah al-Kahf in vers 68 het volgende:

وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا

“En hoe kun jij geduldig zijn met datgene waar jij geen kennis over hebt?”

Dit is een vers die refereert naar een bekend verhaal dat we teruglezen in de koran. Profeet Moussa kreeg de opdracht van Allah swt om op pad te gaan met een wijze geleerde. Voordat profeet Moussa met hem op pad ging, sprak deze wijze geleerde tot hem met deze woorden. We leren hieruit dat de mens vaak snel de neiging heeft om te oordelen over bepaalde zaken waar hij geen kennis over heeft. Vandaag zullen we stil staan bij zaken die een persoon van het rechte pad kunnen afhouden of laten afwijken van het rechte pad. We zullen stilstaan bij vier zaken:

1. Geen kennis over de islamitische principes. Een persoon die geen of weinig kennis heeft over de islamitische principes kan moeilijk of geen onderscheid maken tussen de waarheid en de onwerkelijkheid. Verder zie je dat deze persoon door een gebrek aan kennis de waarheid niet preferereert boven de onwerkelijkheid. Dit leidt ertoe dat deze persoon verder komt te staan van het pad van Allah swt. Je ziet dat deze persoon in staat is om alles te doen wat Allah swt verboden heeft. We zien dit ook terug in de tijd van de profeet Mohammed vzmh. Er waren mensen die niet de Islam zijn binnengetroten door het gebrek aan kennis over de Islam. De natuurlijke neiging van de mens is dat we vaak een afkeer hebben voor hetgeen wat we niet kennen. Om die reden is het essentieel dat we ons continu bezig houden onze kennisontwikkeling om zo de Islamitische principes te kunnen snappen en praktiseren.
2. Het niet accepteren van de waarheid. Je hebt mensen die te koppig zijn om de waarheid onder ogen te zien. Deze persoon heeft een verhard hart. Metaforisch kan je dit zien als aarde waarop niks groeit. Ongeacht de hoeveelheid water die je erop laat vallen: het blijft hard en dor. Dit geldt ook voor deze karaktereigenschap: ongeacht welke advies je geeft, ze blijven doorgaan met hun oude gewoontes, terwijl dit in strijd is met wat Allah swt heeft gezegd. Als je refereert naar de principes van Allah swt, dan zie je en voel je dat ze er een bepaalde afkeer voor hebben. Allah swt zegt hierover in soerah az-Zoemar in vers 45 het volgende:

وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ

“En wanneer Allah alleen wordt genoemd, gruven de harten van degenen die niet in het hiernamaals geloven. En wanneer degenen naast hem genoemd worden, dan zijn zij verheugd.”

3. Hoogmoed & jaloezie: mensen die hoogmoed en jaloezie hebben in hun hart kunnen de waarheid niet voor ogen zien. Hun ego zit ze in de weg. Ongeacht wat je tegen ze vertelt: ze weten het altijd beter. Je ziet dat ze ook hun eigen belangen verdedigen met drogredenen. Ze doen dit om zo de waarheid van Allah swt te ontwijken. We zien dit ook duidelijk terug in het gedrag van Iblies. Hoogmoed en jaloezie hebben ertoe geleid dat hij ongehoorzaam werd aan Allah swt. Tevens zien we dit ook terug in de tijd van de profeet Mohammed vzmh. Zo waren er vele mensen die niet de Islam omarmden vanwege hun hoogmoed en jaloezie, terwijl ze diep van binnen wel wisten dat de Islam de waarheid is.
4. Het volgen van begeertes: mensen die zich laten leiden door hun begeertes worden van het rechte pad gehouden. Je ziet dat ze geen controle hebben over hun begeertes waardoor ze de principes van Allah swt makkelijk opzij kunnen zetten. Vandaag de dag zien we dat vele jongeren zich laten leiden door hun begeertes. Je ziet dat ze vaak geleid worden door materialisme zoals geld en roem. Hierdoor zie je dat ze bewust de principes van Allah swt opzijzetten om deze belangen na te streven.

Beste broeders en zusters, laat je niet afleiden door deze vier zaken en zorg ervoor dat je blijft inzetten om op het pad van Allah swt te blijven. Zo kan je behoren tot de geslaagden.

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wasalaamoe 'alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh