

Zaken die je van het rechte pad afhouden (deel 2)

Vrijdagpreek van vrijdag 16 februari 2018

Bismillahi arahmani araheem,

Beste broeders en beste zusters. Het onderwerp van vandaag is: zaken die je van het rechte pad afhouden deel 2.

Vorige week hebben we stilgestaan bij een viertal zaken die een persoon van het rechte pad afhouden. Dit waren de volgende vier zaken:

1. Geen kennis over de Islamitische principes.
2. Het niet accepteren van de waarheid.
3. Hoogmoed en jaloezie.
4. Het volgen van begeertes.

Vandaag zullen we stilstaan bij nog een drietal andere zaken die je van het rechte pad afhouden.

5. Passiviteit in het gedenken van Allah swt:

Allah swt zegt in soerah Taa-Haa in vers 124 het volgende:

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا

En wie zich afwendt van het gedenken van Mij, waarlijk voor hem is er een benauwd leven.

Allah swt maakt aan ons duidelijk in dit vers dat als iemand zich bewust afwendt in het gedenken van Allah swt een moeilijk en benauwd leven tegemoet gaat. Een zaak die men afhoudt van Allah swt is een passieve houding als het gaat om het gedenken van Allah swt. Je ziet dat deze persoon weinig of geen investering doet in de relatie met Allah swt. Hij voelt het als een obstakel, terwijl het gedenken van Allah swt leidt tot innerlijke rust en tot de tevredenheid van Allah swt. Allah swt zegt aansluitend hierover in soerah az-Zoekhoef in vers 36 het volgende:

وَمَنْ يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ

En wie zich afwendt van het gedenken van de Meest Barmhartige, aan hem zullen Wij een satan koppelen die een metgezel voor hem zal zijn (d.w.z. die hem zal doen afdwalen).

Allah swt maakt ons hier duidelijk dat deze persoon begeleid zal worden door de satan, hij zal hem stimuleren om zich meer af te wenden van het pad van Allah swt. Je ziet dat deze persoon alleen maar verder komt te staan van de principes van Allah swt, de afstand wordt alleen maar groter.

6. Negatieve invloeden van een slechte of verkeerde vrienden

De oprechte vriendschap is een ware gunst van Allah swt dat ons in staat stelt dichter bij Allah swt te komen. Het is een middel dat leidt naar goedheid en oprechtheid en helpt ons het slechte en het verdorvene te vermijden. Ware vriendschap is datgene wat aan goedheid, vertrouwen en bescherming tussen twee vrienden staat. Zij zijn elkaars spiegel en kompas. Het tegenoverstelde is als een vriend een andere vriend negatief beïnvloed. Je ziet dat dit een grote oorzaak is waarom sommige mensen afwijken van het pad van Allah swt. Het is daarom van groot belang dat eenieder van ons naar de juiste vriendschap zoekt. Met name de jongeren dienen heel voorzichtig te zijn met het uitkiezen van vrienden. In deze moeilijke snelle tijden is het van essentieel belang dat de jongeren een vriend nemen die een voorbeeld voor hen kan zijn. Iemand die hen aanspoort tot het goede en hen weerhoudt van het slechte. Helaas zien we tegenwoordig juist het tegenovergestelde. Onze jongeren gaan veelal met vrienden om die hen tot het slechte aansporen en weerhouden van het goede. Een bekende Arabische uitspraak is, als je wilt weten hoe iemand is, kijk dan met wie hij of zij omgaat, dan weet je wat voor persoon is. De profeet Mohammed vzmh zei aansluiten hierop het volgende: **“De gelijkenis met de goede metgezel en de slechte metgezel is niet anders als die met degene die Musk verkoopt en degene die het ijzer smeedt. Degene die Musk verkoopt geeft je er misschien van of je koopt er misschien wat van, of je ruikt er in ieder geval de goede geur van. En degene die ijzer smeedt steekt misschien je gewaad aan en je krijgt van hem een vieze geur.”**

7. Het vertellen van leugens

Een zaak die men afhoudt van het pad van Allah swt is het vertellen van leugens. Een persoon die het vertellen van leugens zich eigen heeft gemaakt zal steeds meer afstand nemen van het pad van Allah swt. De profeet Mohammed vzmh zegt hierover het volgende: **“Oprechtheid leidt tot het juiste en het juiste leidt tot het paradijs. Een man volhardt in het vertellen van de waarheid, totdat hij bij Allah opgeschreven is als een waarheidsgetrouweman. Leugenachtigheid leidt tot Al-Fajur en Al-Fajur leidt tot het vuur en een man gaat door met het vertellen van leugens, tot hij bij Allah opgeschreven staat als een leugenaar.”**

We leren hieruit dat als iemand leugens verteld, op een gegeven moment bekend zal staan bij Allah swt als leugenaar. Deze persoon staat ver van het pad van Allah swt. Allah swt zegt hierover in surah Ghaafir in vers 28 het volgende:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ

Voorwaar, Allah leidt niet wie buitensporig en leugenachtig is.

Allah swt maakt hier duidelijk dat de persoon die leugenachtig is, niet geleid zal worden door Allah swt. Je ziet dat deze persoon uiteindelijk niet op het pad van Allah swt zal bevinden.

Beste broeders en zusters, laat je niet afleiden door deze drietal zaken en zorg ervoor dat je je blijft inzetten om op het pad van Allah swt te blijven. Zo kan je behoren tot de geslaagden.

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wasalaamoe ‘alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh