

Acties die je leiden naar het pad van Allah swt

Vrijdagpreek van vrijdag 23 februari 2018

Bismillahi arahmani araheem,

Beste broeders en beste zusters. Het onderwerp van vandaag is: daden die je leiden naar het pad van Allah swt.

Allah swt zegt in soerah Ar-Ra'd in vers 27 het volgende:

وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ

(..) Hij leidt naar zichzelf degene die (berouwvol) terugkeert.

Allah swt maakt ons duidelijk in dit vers dat de persoon die naar hem terugkeert geleid zal worden door Hem. We leren hieruit dat als wij actie ondernemen om terug te keren naar het pad van Allah swt, dat wij door hem geleid zullen worden. Allah swt maakt ook heel duidelijk in dit vers dat wij het initiatief moeten nemen hierin en inzet horen te tonen. Zonder het nemen van initiatief of actie, gebeurt er niks. Dit geldt met alle zaken in het leven, wij horen ons volledig in te zetten en vervolgens het over te laten aan Allah swt. Vandaag zullen we stilstaan bij een vijftal acties of daden die je leiden naar het pad van Allah swt.

1. Het verrichten van een berouwproces: het berouwproces noemen we in het Arabisch Tawbah. Het berouwproces is een actie die ervoor zorgt dat je terugkeert op het pad van Allah swt. Het is een proces waarbij je afstand doet van zaken die ervoor gezorgd hebben dat je buiten het pad van Allah swt stond. De eerste stap is dat je de zonde herkent. Vervolgens erken je dat dat je fout zat. Nadat je dit hebt gedaan vraag je Allah swt om vergeving en je doet een belofte dat je de zonde nooit meer zal plegen. En vervolgens verricht je goede daden. Het is een proces die zeer hoog gewaardeerd wordt door Allah swt.

Je hebt mensen vandaag de dag die terug willen keren op het pad van Allah swt en leiding willen krijgen van Allah swt maar geen afstand doen van de zondes die ze plegen of gepleegd hebben. In de genoemde vers maakt Allah swt ons duidelijk dat de persoon die berouwvol terugkeert zeker geleid wordt.

2. Het opdoen van kennis: het beter leren kennen van Allah swt leidt tot bewustwording en bewustwording leidt tot het pad van Allah swt. Men zegt ook weleens, je kan pas van iemand houden als je diegene kent. Hoe wil je van Allah swt houden als je Hem niet kent? Om die reden is het van belang om Islamitische kennis op te doen om zo Allah swt beter te leren kennen. Verder is het zo dat kennis licht is, het is licht dat het pad van Allah swt belicht zodat je deze kunt zien om vervolgens deze te kunnen volgen. Allah swt zegt hierover in soerah Noor in vers 40 het volgende:

وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ

(..) En diegene voor wie Allah geen licht maakt, voor hem is er geen licht.

3. Het onderhouden van het gebed: in Arabisch betekent het gebed salaah. Salaah is het contact tussen jou en Allah swt. Het is belangrijk dat je het contact met Allah swt onderhoudt en sterker maakt. Allah swt zegt hierover in surah al-Baqarah in vers 1 tot en met 3 het volgende:

آلَمْ (۱) ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (۲) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ
الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (۳)

Alif – Laam – Miem. Dit is het boek (de koran), waarover geen twijfel bestaat, een leiding voor de godsvruchtigen. Degenen die geloven in het onwaarneembare, het gebed onderhouden en uitgeven van datgene waarmee wij hen hebben voorzien.

4. Vertrouwen hebben in Allah swt: het is essentieel om vertrouwen te hebben in Allah swt. Diegene die vertrouwen heeft op Allah swt en rekt op de hulp van Allah swt zal nooit alleen staan. Allah swt zal hem altijd steunen. Vertrouwen hebben in Allah swt is een actie die ertoe leidt dat je op het pad van Allah swt blijft staan.

5. Het verrichten van een dua: het is belangrijk om smeekgebeden te verrichten aan Allah swt om leiding te vragen. Als we kijken naar de biografie van ons profeet Mohammed vzmh, dan zien we terug in zijn smeekgebeden dat Allah swt vaak vroeg om leiding. Om die reden is essentieel dat wij dit ook doen.

Beste broeders en zusters, neem deze woorden mee en zorg ervoor dat je de genoemde zaken eigen maakt om zo te kunnen behoren tot de dienaren die zich bevinden op het pad van Allah swt.

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wasalaamoe 'alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh