

# Het gezinsleven in de islam (deel 3)



## Vrijdagpreek van vrijdag 30 maart 2018

Bismillahi arahmani araheem,

Beste broeders en beste zusters. Het onderwerp van vandaag is: het gezinsleven in de Islam, deel 3. We borduren vandaag voort op de prachtige reeks rondom het gezinsleven in de islam, de basis voor een gelukkig leven.

Allah swt zegt in surah an-Nisaa in vers 19 het volgende:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

**En ga op een goede wijze met hen om.**

Vandaag zullen we stilstaan bij het volgende ingrediënt om een gezinsleven te kunnen opbouwen die gekenmerkt is met geluk en rust. Dit vers zal vandaag centraal staan. Geleerden hebben gezegd dat dit vers slaat op twee facetten. Om te beginnen leert Allah swt ons dat je op een goede wijze moet spreken tegenover je partner. Een wijze wat gebaseerd is op wijsheid en liefde. Verder hebben geleerden gezegd dat dit vers ons ook leert dat we op een goede wijze moeten omgaan met de gebreken en tekortkomingen van onze partner. Een bekend gezegde is: "Ieder huisje heeft zijn kruisje". Wat betekent dat? Elk gezin of elke familie heeft te maken met problemen of tegenslagen. Dat is normaal. We zijn mensen, we zijn niet perfect.

Zo kan onze (potentiële) partner ook niet perfect zijn. Het is daarom niet realistisch om te zoeken naar een perfecte partner zonder gebreken en tekortkomingen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar jezelf: iedereen kan wel een negatieve eigenschap opnoemen van zichzelf. Het is onmogelijk om iemand te vinden die 100% aan jouw eisen voldoet. Onze profeet Mohammed vzmh heeft hierover het volgende gezegd: **"Een gelovige man behoort zijn gelovige vrouw niet te haten. Als hij een eigenschap in haar haat, dan vindt hij een andere (eigenschap) van haar waar hij tevreden over is."**

Soms moeten we onze ogen sluiten voor slechte eigenschappen en onze ogen nog wijder openen voor de goede eigenschappen. Wat bedoelen we daarmee? Er zullen vast eigenschappen zijn waar we niet van houden in onze partner, maar we moeten ons focussen op de eigenschappen waar wel van houden. Daarnaast moeten we in ons achterhoofd houden dat er geen enkele persoon is die helemaal perfect is. Geduld is hierbij ontzettend belangrijk. Zie je een keer iets wat je niet bevalt in je partner? Sluit je ogen dan. Een wijze man heeft ooit een keer gezegd, als je als mens niet in staat bent om af en toe je ogen te sluiten, dan zal je niet kunnen leven in dit wereldse leven. Met andere woorden het is essentieel om af en toe water bij de wijn te doen wat Nederlanders ook wel zeggen. We moeten kleine dingen niet groter maken dan dat ze zijn. Oftewel: we moeten niet van een mug een olifant maken en niet meteen denken aan een scheiding of op zoek gaan naar een andere partner bij een kleine ruzie of een meningsverschil. Verder moeten we ook niet te hoge verwachtingen hebben. Verder zien we ook dat grote problemen ontstaan doordat er wantrouwen is binnen een relatie. Je ziet bijvoorbeeld dat partners elkaar gaan bespioneren. Een huwelijk moet gebaseerd zijn op vertrouwen. Het vertrouwen moet van beide kanten komen. Als je als man graag een vrouw wilt hebben zoals de dochter Fatima van onze profeet Mohammed vzmh, dan moet je een man zijn zoals Sidna Ali en natuurlijk ook vica versa. Hier hebben we het vorige week ook over gehad: je moet een gelijke van jou zoeken. Iemand die dezelfde denkwijze heeft en op hetzelfde niveau zit qua geloof.

Sommige mensen zeggen: "Ik vind geen rust thuis. Ik voel me daar niet gelukkig en niet op mijn gemak". Dan is de wedervraag: "Wat doe jij er aan om rust in huis te halen en te behouden? Ben je zelf gelukkig en probeer je jouw omgeving gelukkig te maken?"

Allah swt heeft ons verteld dat we in onze communicatie met onze partners goed en zoet moet zijn, zodat er liefde ontstaat en zodat de rust in huis bewaard wordt. Deze rust is ontzettend belangrijk om een goede basis te bouwen in de relatie tussen man en vrouw. De grootste vijand van een goed huwelijk is koppigheid. Koppigheid leidt ertoe dat de koers van het gezin opgesplitst wordt met als het gevolg dat het op een gegeven moment kapot gaat.

Als we merken dat er zich geen geluk bevindt binnen het huwelijk, dan moeten we terugkeren naar de basis: de islam, de koran en de levenswijze van ons Profeet Mohammed vzmh. Zonder deze fundamenteën in ons leven zullen we, zoals we in eerdere preken hebben besproken, geen geluk vinden. Zijn er problemen? Dan moeten we ons beroepen op de geleerden en advies vragen. We moeten niet zomaar opgeven.

Beste broeders en beste zusters: zoek geen perfectie, maar zoek iemand die perfect bij jou past.

Beste broeders en beste zusters bedankt voor jullie aandacht.

Wasalaamoe 'alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh