

# Het gezinsleven in de islam (deel 1)



## Vrijdagpreek van vrijdag 16 maart 2018

Bismillahi arahmani araheem,

Beste broeders en beste zusters. Het onderwerp van vandaag is: het gezinsleven in de Islam (deel 1).

Allah swt zegt in soerah al-Kahf in vers 46 het volgende:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

### Het bezit en de kinderen zijn de aantrekkelijkheden van het wereldse leven.

Vandaag zullen we stilstaan bij het eerste deel van de reeks over het gezinsleven in de Islam. De volgende vraag zal centraal staan in deze vrijdagpreek: hoe kan je een sfeer van geluk en rust creëren in je gezin? In de Islam heeft het gezin een verheven positie in de samenleving. De Islam leert ons dat we onze kinderen al op een jonge leeftijd de islamitische normen en waarden moeten meegeven om zo een juiste fundament te leggen binnen het gezin. Er heerst een verkeerd beeld onder de mensen dat de ouders enkel en alleen de verantwoordelijkheid hebben om zorg te dragen voor de financiën en een dak boven het hoofd en dat ze daarmee voldoende hebben gedaan om een gelukkig gezin te worden. De Islam leert ons dat je enkel en alleen geluk en rust zult ervaren in het gezin als de fundamenteën van het gezin gebaseerd zijn op islamitische normen en waarden. Als de leden van het gezin op het pad van Allah swt zijn, dan zal de sfeer binnen het gezin gekenmerkt worden door geluk en rust.

Als we kijken naar de tijd waarin we nu leven dan zien we dat vele gezinnen kampen met problemen. Problemen die leiden tot onrust en instabiliteit. Als we kijken naar de statistieken dan zien we dat in de afgelopen jaren het aantal echtscheidingen significant zijn toegenomen. Zo zien we dat 60% van de huwelijken binnen de Marokkaanse gemeenschap in Nederland eindigt in een echtscheiding. Als we dieper gaan inzoomen op dit percentage dan zien we twee trends daarin terug. Allereerst zien we dat vele nieuwe huwelijken stranden in het eerste jaar en tevens zien we ook dat huwelijken van een hele lange periode stranden, denk hierbij aan huwelijken van 40 jaar of zelfs langer. Dit zijn mannen en vrouwen op leeftijd en die soms zelfs al kleinkinderen hebben. Deze ontwikkelingen hebben grote negatieve gevolgen voor de samenleving en de gemeenschap. De gevolgen hiervan zien we meestal terug bij de kinderen die uit deze gezinnen komen, zij zijn de dupe van deze echtscheidingen. Deze kinderen ervaren geen rust en geluk meer in huis waardoor ze ergens anders gaan zoeken naar rust en geluk. Meestal zie je dat ze dan belanden op straat en dat ze daar opgevoed worden. Je ziet dat deze kinderen niet de juiste ontwikkeling doormaken waardoor ze op latere leeftijd kampen met problemen. Denk hierbij aan gedragsproblemen en achterstanden. Het gezinsleven wat we hier terug zien is niet het gezinsleven wat de Islam heeft voorgeschreven.

De Islam leert ons dat het gezinsleven leidt tot oprechte geluk en rust. De oplossing voor deze problemen kunnen we om die reden ook terugvinden in de Islam. De Islam leert ons drie zaken die zulke problemen kunnen voorkomen. Om te beginnen leert de Islam ons dat we het gezin moeten bouwen met de juiste islamitische normen en waarden. Hierdoor creëren wij een juiste fundament om een stabiel gezinsleven op te bouwen. Zowel de man als de vrouw speelt hierbij een grote rol. Zij zijn diegene die bepalen hoe het

gezinsleven wordt. Om die reden is het belangrijk dat zowel de man als de vrouw een juiste islamitische basis hebben. Tevens leert de Islam ons dat we moeten investeren in zaken die leiden tot geluk en rust binnen het gezin, terwijl aan de andere kant zaken die leiden tot onrust en instabiliteit juist vermeden moeten worden.

Een zaak die vermeden moet worden zijn onwettige relaties die aangegaan worden door onze jongeren. Als we kijken naar onze jongeren dan zien we dat ze onwettige relaties aangaan met elkaar en we zien dat de ouders dit hebben gedogen. Deze onwettige relaties leiden tot onrust en instabiliteit binnen het gezinsleven. Om die reden moeten de ouders zulke relaties niet accepteren, als hun zoon of dochter behoefte heeft om te trouwen en hij of zij is er toe in staat, dan moeten de ouders stimuleren dat ze een gezinsleven gaan opbouwen binnen een wettig huwelijk. De Islam leert ons dat onze jongeren op een jonge leeftijd moeten trouwen zodra zij in staat zijn om te trouwen, mede omdat in het huwelijk rust en geluk gevonden kan worden en tegelijkertijd grote maatschappelijke problemen worden voorkomen. Zo heeft de profeet Mohammed vzmh het volgende gezegd hierover: **“O jongeren, ieder van jullie die ertoe in staat is, laat hem trouwen, en ieder die het niet kan, laat hem vasten, want het zal een schild voor hem zijn.”**

Beste broeders en zusters, neem deze woorden mee en maak er een vertaalslag van naar je eigen leven. Volgende week zullen we verder gaan met deze reeks. Bedankt voor jullie aandacht!

Wasalaamoe ‘alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh