

Het gezinsleven in de islam (deel 4)



Vrijdagpreek van vrijdag 6 april 2018

Bismillahi arahmani araheem,

Beste broeders en beste zusters,

Het onderwerp van vandaag is: het gezinsleven in de Islam, deel 4. We borduren vandaag voort op de reeks die we kort geleden zijn gestart, namelijk hoe we een gelukkig gezinsleven kunnen opbouwen volgens de richtlijnen van de Islam.

Allah swt zegt in surah Surah ar- Roem vers 21 het volgende:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“En het behoort tot Zijn Tekenen dat Hij uit jullie zelf echtgenotes voor jullie heeft geschapen om daarin jullie rust te vinden. En Hij heeft tussen jullie genegenheid en genade geplaatst. Voorwaar, daarin bevinden zich zeker tekenen voor een volk dat nadenkt.”

Vandaag zullen we stilstaan bij het volgende ingrediënt om een gezinsleven te kunnen opbouwen dat gekenmerkt is met geluk en rust, namelijk *rahma* tussen de man en de vrouw. *Rahma* kan vertaald worden naar het Nederlands als *genade* of *barmhartigheid*. In de koran komt dit woord ruim 300 keer voor. Allah swt impliceert hiermee dat dit een zeer belangrijke eigenschap is van een gelovige. Tevens is het ook één van de namen en eigenschappen van Allah swt.

Genade is een zeer belangrijke karaktereigenschap die we ons eigen moeten maken. Het moet een onderdeel zijn van onszelf, zowel in ons doen als in ons laten. De vraag die gesteld kan worden is hoe je dit kan doen. Om te beginnen moet je het toepassen voor jezelf. Je moet jezelf genadig behandelen. Concreet betekent dit dat je zowel je fysieke als mentale gesteldheid goed moet verzorgen. Vervolgens moet je genadig zijn tegenover je dichte dringen. Denk hierbij aan je ouders, je partner, je kinderen en alle mensen in je directe omgeving. Je hebt mensen die heel genadig zijn ten opzichte van mensen van buiten: ze lachen met ze en zijn zeer attent op de woorden die ze uitspreken om zo de ander niet te kwetsen. Maar als het gaat om de mensen binnenshuis dan laten ze het tegenovergestelde gedrag zien. Ze gedragen zich heel agressief en hard en houden geen rekening met de gevoelens van de ander. Wat verwacht deze man of vrouw van zijn of haar partner? De profeet Mohammed vzmh heeft aansluitend hierop het volgende gezegd hierover: **“Wie niet genadig is, wordt niet begenadigd.”**

Als er rust en vrede nagestreefd wordt in het gezin, dan is het essentieel dat de man en vrouw genadig en liefdevol met elkaar omgaan. Men moet rekening houden met elkaars situatie en men moet attent zijn op elkaars gevoelens. Als een vrouw een werkweek maakt van 40 uur, help haar bijvoorbeeld bij het huishouden of met de kinderen om haar zo te ontlasten. Of als de man thuiskomt na een lange werkdag, zet hem dan niet gelijk onder druk om gelijk boodschappen te doen. Ga genadig en liefdevol met elkaar om. De profeet Mohammed vzmh zei het volgende hierover: **“De beste van jullie zijn degenen die het beste zijn tegenover hun vrouwen. En ik ben de beste richting hen”**

Aansluitend op de preek van vorige week, is het essentieel om je er van bewust te zijn dat iedere persoon zijn tekortkomingen heeft: niemand is perfect. Het is normaal dat men fouten maakt. Als je je daar bewust van bent, dan ontstaat er eerder een situatie die gebaseerd is op vergeving en genade. Tevens leert de islam ons dat de man rechten heeft ten opzichte van de vrouw en dat de vrouw ook rechten heeft ten opzichte van de man. Het huwelijk is een verbond tussen een man en een vrouw. Het is geven en nemen. Overdag en 's nachts. Als een man bijvoorbeeld het bed wil delen met zijn vrouw, dus met haar wil slapen, dan heeft hij hier recht op. Uiteraard moet hier rekening gehouden worden met de situatie van de vrouw. Tevens is het belangrijk om elkaars familie te respecteren en dat hiermee genadevol mee wordt omgegaan. Dit zorgt ervoor dat de relatie tussen de man en de vrouw versterkt wordt.

Beste broeders en zusters, neem deze wijze lessen mee en praktiseer ze ook.

Volgende week zullen we verder gaan met deze reeks. Bedankt voor jullie aandacht!

Wasalaamoe 'alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh