

Het gezinsleven in de islam (deel 2)



Vrijdagpreek van vrijdag 23 maart 2018

Bismillahi arahmani araheem,

Beste broeders en beste zusters,

Het onderwerp van vandaag is: het gezinsleven in de Islam, deel 2. We borduren vandaag voort op de reeks die we vorige week zijn gestart, namelijk hoe we een gelukkig gezinsleven kunnen opbouwen volgens de richtlijnen van de Islam.

Vorige week hebben we het onder andere gehad over de drastische gevolgen van echtscheidingen. Vandaag beginnen we bij de basis van het huwelijk, namelijk het kiezen van een geschikte huwelijkspartner. Allah swt heeft in surah Surah ar-Roem, ayah 21 het volgende gezegd:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“En het behoort tot Zijn Tekenen dat Hij uit jullie zelf echtgenotes voor jullie heeft geschapen om daarin jullie rust te vinden. En Hij heeft tussen jullie genegenheid en genade geplaatst. Voorwaar, daarin bevinden zich zeker tekenen voor een volk dat nadenkt.”

Deze aya wordt heel vaak gebruikt op uitnodigingskaarten voor bruiloften. Als we kijken naar de betekenis van deze aya, leren we dat het huwelijk een hele hoge waarde heeft binnen de islam. Het huwelijk is er om rust, genegenheid en genade te bieden. Onze partners zijn dus een gunst van Allah swt.

Het huwelijk is een sunnah van onze profeet Mohammed vzmh. Allah swt heeft het ons opgedragen. Daarnaast zit het in onze aanleg dat wij als mannen een vrouw nodig hebben. Andersom geldt hetzelfde: vrouwen hebben een man nodig. In een goed huwelijk vinden we namelijk gunsten, voorzieningen (baraqah) en geluk. Wat heb je nodig voor een goed huwelijk? Een goede partner natuurlijk. Als we vanuit islamitisch oogpunt kijken naar een goede echtgenoot of echtgenote, waar moeten we dan op letten? De Profeet Mohammed vzmh zei:

“Een vrouw wordt om vier redenen gehuwd; haar bezittingen, haar status, haar schoonheid en haar geloof. Trouw met hen om hun geloof, opdat je zult slagen.”

Vandaag zoomen we in op twee belangrijke eisen. Deze gelden voor zowel mannen en vrouwen. De eerste, en de belangrijkste, is het geloof. De tweede is een goed karakter. Ik noem dit als twee losse eisen, omdat dit twee verschillende zaken zijn. Ik zal dit uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Stel dat je partner in de ramadan vast, dan is dat een onderdeel van het geloof dat hij of zij praktiseert. Maar stel dat je partner tijdens het vasten scheldt of slechte dingen doet, dan volbrengt diegene het vasten niet op een goede manier. Diegene gedraagt zich dan namelijk niet volgens de richtlijnen van de islam. Het karakter en zijn of haar manieren sluiten dan niet aan op hetgeen wat de islam ons voorschrijft. Een ander voorbeeld is bidden. Veel mensen bidden, maar doen daarnaast slechte dingen. Ook dat getuigt van slechte manieren. Daarom heeft onze profeet Mohammed vzmh ons voorgeschreven om met een goed gemanierde partner te trouwen.

Het allerbelangrijkste waar we naar moeten zoeken, is een *gelovige* partner. Maar wat houdt dat in: een gelovige partner? Hiermee bedoelden we niet gelovig van de buitenkant, dus bijvoorbeeld door islamitische klederdracht of een lange baard laten groeien. Nee, het gaat om het innerlijke: verricht diegene de gebeden? Hoe is de band van diegene met Allah swt? Hoe is het karakter?

Het is belangrijk om te zoeken naar een *oprechte* partner, iemand die je kunt vertrouwen. Allah swt heeft in Surah an-Nisaa, aya 34 het volgende gezegd:

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

“En de oprechte vrouwen zijn de gehoorzame vrouwen en zij waken (over zichzelf en de eigendommen) in de afwezigheid (van haar man), zoals Allah (ook) waakt.”

Het is van belang om jouw eigen geloof goed te prakteren en daarop aansluitend een partner te zoeken die op hetzelfde niveau zit. Een goedopgeleide vrouw en een goedopgeleide man, die beide hun geloof goed praktiseren: wat is er beter dan dat? Ze passen dan bij elkaar. Dat is een huwelijk dat gebaseerd is op goede fundamenten. Allah swt heeft ons verteld dat als een gelovige man de hand vraagt van een vrouw en zij wil met hem trouwen, dan dient de vader dit te accepteren en hen in het huwelijk laten treden. Als een gelovige, oprechte man wordt afgewezen omwille van andere redenen zoals zijn huidskleur of zijn vermogen, dan zal dit leiden tot fitna, chaos. Een andere zaak die grote chaos veroorzaakt, is een huwelijk met een partner die niet rechtgeleid is of een partner die niet op hetzelfde niveau zit qua het geloof. Een gelovige vrouw bijvoorbeeld, die trouwt met een man die rookt, niet bidt en niet werkt: waar zal dit toe leiden? Chaos.

In onze gemeenschap zien we dit gebeuren. Een ongemanierde, ongelovige man wordt verkozen boven een goedgemanierde gelovige man, vanwege zijn status en zijn rijkdom. Het huwelijk dat gesloten wordt met zo'n man zal niet gezegend zijn. Ze zullen niet lang met elkaar samenleven. En als ze met elkaar samenleven, zal dit een moeilijk leven zijn. Er zal zich geen rust en genade tussen hen bevinden. Vaders hebben een grote rol in het beschermen van hun dochters voor deze chaos. En vaders moeten daarnaast zeker luisteren naar de mening van hun dochters. Onze profeet saw heeft ons geleerd dat zowel de man als de vrouw het recht hebben om hun huwelijkspartner te kiezen. Een jonge vrouw kwam naar de Boodschapper van Allah (saw) en zei: **‘Mijn vader heeft me uitgehuwelijkt aan zijn neef, zodat hij zijn lage sociale status kan verbeteren’**.

Daarop gaf de profeet Mohammed vzmh haar toestemming het huwelijk af te wijzen. Haar reden voor het afwijzen van dit aanzoek is legitiem: het huwelijk was namelijk niet gebaseerd op het geloof van deze man, maar de sociale status van haar vader.

Samenvattend is het dus van belang dat wij bij het kiezen van een huwelijkspartner kijken naar twee zaken: geloof en een goed karakter. Deze twee zaken zijn de basis voor een goed huwelijk, waarin we rust, genegenheid en genade zullen vinden. Als we deze zaken niet als basis nemen, zullen wij geen geluk vinden in het huwelijk, maar zal dit juist een last voor ons zijn.

Beste ongetrouwde broeders en zusters, neem dit mee in jullie partnerkeuze. Beste getrouwde broeders en zusters, probeer voor elkaar de schuilplaats van rust te zijn en wees elkaars genade.

Volgende week zullen we verder gaan met deze reeks. Bedankt voor jullie aandacht!

Wasalaamoe ‘alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh