

Wat is jouw ultieme doel voor de toekomst?

Vrijdagpreek van vrijdag 9 maart 2018

Bismillahi arahmani araheem,

Beste broeders en beste zusters. Het onderwerp van vandaag is: wat is jouw ultieme doel voor de toekomst?

Allah swt zegt in soerah al-Insaan in vers 3 het volgende:

إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا

Waarlijk, Wij hebben hem naar de rechte Weg geleid, (om te kijken) of hij dankbaar of ondankbaar wordt.

Allah swt heeft ons geschapen met een vrije wil. Wij kunnen zelf bepalen voor welke pad we kiezen, het juiste pad of het slechte pad. Allah swt beloont of bestraft ons afhankelijk van welke keuze wij zelf hebben gemaakt. Verder moeten we bewust zijn van het feit dat dit wereldse leven een houdbaarheidsdatum heeft, eenieder van ons zal deze wereld op een dag verlaten. Het wereldse leven heeft een tijdelijk karakter, terwijl het leven in het hiernamaals geen houdbaarheidsdatum kent en een eeuwig karakter kent. Het wereldse leven kunnen we om die reden het beste beschrijven als een fase waarin we moeten zaaien om later in het hiernamaals te kunnen oogsten. Het wereldse leven wordt ook beschreven als een reis, een reis die we maken naar het hiernamaals. Om die reden moeten we ook leven als een reiziger. Een reiziger is onderweg naar zijn vaste verblijfplaats. Onze vaste verblijfplaats is het hiernamaals. Afhankelijk van welke voorbereidingen je hebt getroffen, zal je later het paradijs of de hel als verblijfplaats hebben. Om die reden moeten we ons volledig inzetten om zo te behoren tot de inwoners van het paradijs. Allah swt heeft ons met vele gunsten begunstigd in dit wereldse leven. Als we kijken naar deze gunsten dan zien we dat alle gunsten een beperking hebben. Elke gunst kent een einde of heeft een houdbaarheidsdatum. Als we kijken naar het leven in het paradijs, dan gelden er geen beperkingen. De profeet Mohammed vzmh heeft gezegd dat Allah (swt) heeft gezegd: **“Ik heb voor Mijn rechtgeleide dienaren voorbereid wat geen oog heeft gezien noch een oor heeft gehoord, noch is het ervaren in het menselijke hart. Dus, reciteer indien jij wil: ‘En geen ziel weet wat voor blijdschap voor hen verborgen ligt’.”**

Het eeuwige leven in het paradijs is iets wat we als ultieme doel moeten nastreven. Materialistische zaken moeten we niet als ultieme doel stellen. Als we kijken naar de tijd waarin we vandaag de dag leven dan zien we dat vele mensen streven naar materialistische doelen. Terwijl ze het hiernamaals vergeten zijn. Men leeft in een wereldse chaos, wat er toe leidt dat iemand niet (meer) bewust is van het hiernamaals. Pas als deze persoon gegrepen wordt door de engel des doods, dan zal deze persoon bewust worden van het feit dat te laat is. Om die reden moeten we daarvoor al bewust zijn van het feit dat we als doel moeten stellen dat we de tevredenheid van Allah swt willen bereiken om zo te kunnen behoren tot de inwoners van het paradijs. Een verhaal wat hierop aansluit is een gebeurtenis met profeet Soelayman. Profeet Soelayman is een profeet die bekend stond om de vele gunsten die hij heeft gekregen van Allah swt. Op een dag liep hij langs een man. Deze man sprak profeet Soelayman aan en de man zei tegen Profeet Soelayman dat hij een enorme rijkdom heeft gekregen die nooit iemand anders eerder heeft gekregen. Hij keek als het ware naar hem op vanwege de materialistische rijkdom die hij heeft gekregen van Allah swt. Profeet Soelayman reageerde op de man en

zei tegen hem dat alles wat hij zag aan materialistische rijkdom op een dag zal vergaan. Hij maakte aan hem duidelijk dat je niet materialistische zaken als ultieme doel moet hanteren in je leven. Alle materialistische zaken zullen vergaan, behalve een oprechte goede daad die je hebt verricht zal niet vergaan. Om die reden is het essentieel om de volgende vragen aan jezelf te stellen: wat is jouw ultieme doel voor de toekomst? Welke investeringen doe je nu om te kunnen behoren tot de inwoners van het paradijs?

Beste broeders en zusters, neem deze woorden mee en ga hiermee aan de slag. De dood is een wake-up call voor ons allemaal. De dood kent geen leeftijd. Om die reden moeten we niet uitstellen, wie geeft mij en jou de zekerheid dat je er morgen nog bent?

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht.

Wasalaamoe 'alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh