

# Berouw tonen aan Allah swt

## Vrijdagpreek van vrijdag 4 mei 2018

Bismillahi arahmani araheem,

Beste broeders en beste zusters. Het onderwerp van vandaag is: berouw tonen aan Allah swt. Allah swt zegt in Surah an-Noer, aya 31 het volgende:

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

**“En toon allen berouw aan Allah, o gelovigen, opdat jullie succesvol zullen zijn.”**

Vandaag gaan we het hebben over het tonen van berouw bij Allah swt. De maand Ramadan, de maand van vergeving, komt erg dichtbij. Daar moeten we ons op verschillende manieren op voorbereiden, waaronder door berouw te tonen aan Allah swt. We moeten het vragen van vergeving niet voor ons uit schuiven, maar het een onderdeel laten worden van ons dagelijkse leven. Wanneer we iets doen wat het ongenoegen van Allah swt opwekt, moeten we hier vergeving voor vragen: voor zowel kleine zaken als grote zaken.

Waarom moeten we om vergeving vragen? Wij zijn mensen en geen engelen. Wat bedoelen we daarmee? Als mensen zullen we hoe dan ook fouten maken. De profeet Mohammed vzmh heeft ons hier het volgende over verteld: **“Elke mens maakt fouten. Van degenen die fouten maken zijn de beste mensen degenen die het berouwproces verrichten (Tirmidhi).”**

Daaruit kunnen we concluderen dat we hoe dan ook, hoe goed we ook ons best doen, fouten zullen maken. Echter, de manier waarop we hier mee omgaan is belangrijk. Je moet voor zondes die je begaat meteen vergeving vragen en dit zeker niet uitstellen. Wie heeft jou een avond beloofd als het ochtend is? En wie heeft jou een ochtend beloofd wanneer het avond is? Wie heeft jou een morgen beloofd? Daarom is het van belang om meteen, à la minute, berouw te tonen voordat je geen gelegenheid meer hebt om berouw te kunnen tonen.

De fouten die we maken, laten sporen achter op ons hart. Wanneer we berouw tonen, worden die sporen uitgewist, zodat we een schoon hart behouden. Zondes maken ons hart zwart waardoor we op een gegeven moment het verschil niet meer kunnen herkennen tussen het kwaad en het goede.

Elke gelovige moet vergeving vragen, maar je moet er niets voor terugverwachten. Er zijn mensen die zeggen: *‘Ik heb al zo vaak om vergeving gevraagd, maar ik heb er niets voor teruggekregen of ik heb de vruchten ervan niet gezien.’* Dit is onjuist om te zeggen. Allah swt heeft ons namelijk in surah Mutaffifin, aya 14, de volgende belofte gemaakt:

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

**“Nee! Voorwaar, zij zullen op die Dag zeker van hun Heer worden afgeschermd.”**

Daarnaast moeten we ervoor zorgen dat ons berouw **oprecht** is, wat betekent dat we echt afstand moeten nemen van de zonde en dat we verplichtingen die we niet zijn nagekomen, alsnog moeten nakomen. Allah swt benadrukt dit in surah Tahriem, aya 8, met de volgende woorden:

## يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا

**“O jullie die geloven, toon berouw aan Allah met oprecht berouw.”**

Stel bijvoorbeeld dat je een verplicht gebed hebt nagelaten, dan moet je dit inhalen. Als je slecht over iemand hebt gepraat, moet je je excuses daarvoor aanbieden en dit niet meer doen. Stel dat je al 5 jaar geen zakaat hebt uitgegeven, dan moet je dit alsnog doen. Als je een bepaalde verplichting hebt ten opzichte van Allah swt, dan moet je deze nakomen. Toon berouw en Allah swt zal je in shaa Allah vergeven. Mensen daarentegen, vergeven je niet als je alleen maar berouw toont naar Allah swt. Je moet ook om vergeving vragen aan degene die je kwaad hebt aangedaan. Als je een bepaalde zonde hebt gepleegd t.o.v. je medemens, dus als je bijvoorbeeld van iemands voorzieningen hebt genomen door hem te bestelen, dan moet je dit terugbetalen. Als je over hem of zijn familie hebt geroddeld, moet je hier je excuses voor aanbieden. Een hele belangrijke voorwaarde is dat je in de toekomst ook wegblijft van de zonde en niet in herhaling valt.

Laten we ons hart zuiveren en de maand ramadan met een zuiver hart binnentreden, in shaa Allah. Laten we ons best doen om zo min mogelijk zondes te plegen. En wanneer we een zonde plegen, gaan we proberen om zo snel mogelijk en zo oprecht mogelijk berouw te tonen.

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!