

De maand Sha'ban

Vrijdagpreek van vrijdag 20 april 2018

Bismillahi arahmani araheem,

Beste broeders en beste zusters,

Het onderwerp van vandaag is de maand Sha'ban.

Allah swt zegt in surah as-Saff, ayah 10 het volgende:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَذِلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنَجِّكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ

O jullie die geloven, zal ik jullie wijzen op een handel, die jullie zal redden van een pijnlijke Bestrafing?

Vandaag is het de vierde dag van de maand Sha'ban. Zoals velen van jullie waarschijnlijk frequent zeggen, vliegt de tijd voorbij. We zitten nu in de maand sha'ban, de maand voor de gekende maand Ramadan. Wij, mensen, zijn door Allah swt geschapen met een bepaalde tijdslimiet. Elke persoon leeft voor een vastgestelde periode in deze Dunya. Elke persoon heeft van Allah swt een product meegekregen: een product dat waarmee wij figuurlijk handeldrijven met Allah swt. We hebben het hier niet over een materieel product zoals geld of grond. Het product waar we het hierover hebben is de tijd, de tijd die je van Allah swt hebt gekregen. Met behulp van tijd ben je je band met Allah swt aan het produceren en optimaliseren. Een man van 60 bijvoorbeeld, die is ongeveer vanaf zijn 10e bezig met de aanbidding van Allah -en dus bezig met de handel met Allah swt-. Je investeert tijd in de aanbidding van Allah om zo je einddoel te bereiken: al jannah, het paradijs. Die tijd moet je dus echt goed gebruiken. Een verstandige persoon geeft een goede invulling aan zijn tijd en grijpt elke kans en gelegenheid om deze band met Allah swt te verbeteren.

We zijn door Allah swt geschapen met 4 almawasib al ghayrath. Elke tijd of gelegenheid heeft zijn eigen beloning en zijn eigen hassanaats. Zo krijg je tijdens het vasten in de maand Ramadan bijvoorbeeld een bepaalde beloning voor jouw vasten van Allah swt. De gelegenheid waarin we nu zitten is Sha'ban. Ook Sha'ban heeft een bijzondere beloning: degenen die dagen in deze maand vasten, zullen een grote beloning van Allah swt ontvangen in shaa Allah.

De kansen die van Allah swt krijgen zijn een gunst. Deze gelegenheden moeten we niet onderschatten. Het kan namelijk zo maar afgelopen zijn. Het afgelopen jaar zijn we vele mensen verloren in onze Woerdense ummah. Zij hebben deze kansen en gelegenheden niet meer gekregen. Des te dankbaarder moeten wij zijn dat we de tijd en deze kansen wél krijgen. We mogen dus gelukkig zijn dat we in deze mooie maand sha'ban de gelegenheid krijgen om te vasten.

Onze profeet saw deed vaak de volgende smeekbede: **“Oh Allah, zegen de maanden Rajab en Sha'ban voor ons en schenk ons de maand Ramadan (dat wil zeggen: laat ons de maand Ramadan meemaken).”**

Zoals we net hebben besproken, hebben wij het geluk dat we nu in de maand Sha'ban zitten. Deze maand brengt ons met de tijd dichterbij de gezegende maand Ramadan. Onze profeet saw was het gewend om in deze maand de vasten. Aicha (moge Allah swt tevreden over haar zijn) overleverde ons dat onze profeet saw een groot gedeelte van deze maand vastte.

Tevens is overgeleverd dat Oesama ibn Zayd (moge Allah swt tevreden over hem zijn) zei: **“Ik zei: „Oh boodschapper van Allah, ik zie u niet vasten in een andere maand zoals ik u zie vasten in Sha’ban.” Hij, onze profeet vzmh, zei: „Dat is een maand waaraan mensen geen aandacht besteden, tussen Rajab en Ramadan, en het is een maand waarin de handelingen opgeheven worden naar de Heer der Werelden. Ik hou ervan dat mijn daden opgeheven worden terwijl ik vast.”** Dat betekent dus dat al onze goede daden, aanbidding en giften op de weg van Allah swt worden opgeheven naar Allah swt.

De vrome voorgangers, de salaf salih, waren ook gewoon om in de maand sha’ban te vasten, de Koraan te lezen en zakaat uit te geven. Ook waren zij gewoon om in deze maand afstand te nemen van de wereldse bezigheden zoals werken. Zij zagen deze maand als een vakantie: in plaats van dat zij stopten met werken om op vakantie te gaan, besteedden zij deze maand aan ibada -aanbidding-. Ze zagen deze maand als een oefening, een generale repetitie voor de maand Ramadan. Ze bereidden zich dus echt voor op deze maand. Ze deden aan Qiyaam al-Layl (het doorbrengen van een gedeelte van de nacht met het lezen van de Koraan, het aanbidden van Allah swt en andere daden van aanbidding). Zij noemden deze maand ook Shahr al-Qoerra: de maand staat in teken van van het lezen van de Koraan.

Zo heeft Amr ibn Qays (moge Allah swt hem genadig zijn) had een winkel. Hij was gesloten in deze maand, omdat hij zich in deze maand bezighield met Allah swt: door te vasten, de Koraan te lezen en Allah swt te aanbidden.

Een belangrijke zaak om te doen is om na te gaan wat je motief is om te vasten, zowel in deze maand als in de maand Ramadan: doe jij dit voor Allah swt of doe je dit om aan de mensen jouw aanbidding te showen en op die manier tevredenheid van de mensen te bereiken? Je motief zou Allah swt moeten zijn. Daarom is het van belang om deze daad van aanbidding tussen jou en Allah te houden en niet hierover op te scheppen. Daarnaast moet je gewoon je eigen normale werkzaamheden of dagindeling behouden. Er moet niet aan jou te zien zijn dat je vastende bent. Zo laat je jouw goede daad tussen jou en Allah swt.

Beste broeders en zusters, grijp deze kans dus aan en vermeerder jouw aanbidding in deze prachtige maand. Zie het als een oefening voor de maand Ramadan. Laat dit een geheim zijn tussen jou en Allah swt en maak gebruik van elke kans die zich voordoet om te investeren in jouw relatie met Allah swt!

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wasalaamoe ‘alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh