

# De wereldse testen en de test voor het hiernamaals

## Vrijdagpreek van vrijdag 6 juli 2018

Beste broeders en beste zusters. Het onderwerp van vandaag is: de wereldse testen en de test voor het hiernamaals.

Allah swt zegt in surah al-Anbiya, ayah 47 het volgende:

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا

**En wij zullen de weegschalen van rechtvaardigheid klaarzetten voor de Dag der Opstanding. Geen ziel zal dan iets van onrecht worden aangedaan.**

Elk jaar krijgen onze kinderen in deze periode hun examenuitslagen of krijgen zij te horen of zij over gaan naar het volgende schooljaar. Kinderen in groep 8 krijgen te horen naar welk niveau zij gaan: gaan zij naar vmbo, mavo, havo of vwo? Als ouders willen we het beste voor onze kinderen en doen we er alles aan zodat onze kinderen het hoogst haalbare halen. Natuurlijk zijn we blij als onze kinderen slagen! Dit is een wereldse test, waar we ook graag voor willen slagen. Maar we moeten ons wel bedenken dat er een grotere test is, waar we zeker voor moeten slagen. Voor die test bestaat geen herkansing. Voor die test kun je geen jaartje overdoen. Nee, deze test heeft een vastgestelde tijd waarin je je moet bewijzen. Deze wereld is een test voor de mens. In dit leven worden wij beproefd en wij zullen slagen als wij de principes van Allah swt volgen.

Een van de vrome voorgangers (salaf salih) ontmoette een man die niet het juiste pad van Allah swt bewandelde. Deze vrome voorganger vroeg aan deze man: “Hoe oud ben je?”, waarop de man antwoordde: “Ik ben 60 jaar oud”. De vrome voorganger zei vervolgens: “Heb jij niet door dat jouw weg bijna is afgelopen?” Hij bedoelde hiermee dat hij oud was en dat de dood hem te wachten staat. De man zei hierop: ‘Ina lilahi wa ina ilayhi raji’oen’. De vrome voorganger vroeg hem of hij wel wist wat ‘Ina lilahi wa ina ilayhi raji’oen’ betekent. De man wist dit niet en de vrome voorganger legde hem uit dat hij door ‘ina lilahi’ te zeggen erkent dat hij Allah swt aanbidt en hij door ‘wa ina ilayhi raji’oen’ te zeggen erkent dat hij naar Allah swt terugkeert. De man zei dit dus niet vanuit zijn hart, maar alleen maar uit zijn mond. Hij kende deze betekenis niet. De man vroeg hem: wat moet ik dan doen? De vrome salaf adviseerde hem om in zijn resterende dagen terug te keren op het pad van Allah swt volgen zodat Allah swt hem vergeeft. Dit is een advies dat hij hem gaf zodat de man zich kan voorbereiden op de grote test in het hiernamaals.

Allah swt leert ons in surah al-Mulk in aya 2 het volgende:

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

**Degene die de dood en het leven heeft geschapen, om jullie te beproeven (en daarmee aan te tonen) wie van jullie de beste daden verricht. En hij is de almachtige, de meest vergevingsgezinde.**

Ons hele leven in deze dunya is een test. Voor deze test bestaat geen herkansing. Allah swt zegt in surah al-Araf, ayah 34:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ

**En voor iedere gemeenschap is er een (vastgesteld) tijdstip. En wanneer haar (vastgestelde) tijdstip is aangebroken, kunnen zij het (tijdstip) voor geen moment uitstellen, noch kunnen zij het vervroegen.**

Wanneer je naar Allah swt terugkeert, heb je geen kans meer om terug te keren naar deze dounya om goede daden te verrichten. Dan is het te laat. Als je voor die test bent gezakt, heb je geen recht meer op een herkansing. Als je slaagt voor deze test, zul je het eeuwige geluk voelen.

Tot de grote test behoort ook de ondervraging in het graf. Op de dag des oordeels worden we ondervraagd over 4 zaken:

1. Hoe we ons leven hebben besteed;
2. Hoe we onze jeugd hebben doorgebracht;
3. Hoe we ons inkomen hebben verdiend, op een halal of haraam wijze en waaraan we dit hebben besteed, en
4. Wat we hebben gedaan met de kennis die we hadden.

Terugkomend op de wereldse testen: we zijn ontzettend bang en ongerust dat onze kinderen hun toetsen niet halen of een jaar blijven zitten. Maar zijn we net zo ongerust als we zien dat onze kinderen een gebed missen? Of als we zien dat onze kinderen geld verdienen op een haraam wijze? We nemen de testen in deze wereld veel serieuzer dan de testen die we krijgen voor het hiernamaals. Op de Dag des Oordeels worden we ook gevraagd naar onze nakomelingen en onze vrouw. Hoe hebben wij hen gestimuleerd om ons geloof zo goed mogelijk te praktiseren? Dit is ook een test voor ons.

Het is goed om in deze dounya, deze wereld, succes na te streven. En het beste te willen voor onze kinderen. Natuurlijk willen we dat wijzelf en onze kinderen slagen voor alle testen en toetsen die we krijgen. Maar laten we niet vergeten waarom wij op deze wereld zijn geschapen. En laten we ons uiterste best doen om te slagen voor de allerbelangrijkste test: de test die ons leidt naar de tevredenheid van Allah swt en het paradijs.

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!