

De juiste omgang met de koran



Vrijdagpreek van vrijdag 29 juni 2018

Bismillahi arahmani araheem,

Beste broeders en beste zusters. Het onderwerp van vandaag is: de juiste omgang met de koran.

Vandaag zullen we stilstaan bij een zeer belangrijk onderwerp. Het is een concept wat voor iedereen belangrijk is en tegelijkertijd is het ook een medicijn voor vele problemen die we vandaag de dag kennen in ons gemeenschap. Vandaag gaan we het hebben over de juiste wijze hoe we om moeten gaan met de koran. Er is een overlevering van Abdullah ibn Omar waarin hij ons duidelijk maakt hoe we om moeten gaan met de koran. We leren uit een overlevering van hem dat het essentieel is om eerst imaan te ontwikkelen alvorens je tijd en energie steekt in het reciteren en memoriseren van de koran. De koran is gekomen als een leidraad voor de mensheid. Het is een boek waarin Allah swt ons duidelijk maakt hoe we ons leven moeten inrichten. Het is een boek dat we ons eigen moeten maken om zo ons gedrag positief te kunnen veranderen. De koran moet ertoe leiden dat onze imaan, ons geloof, zowel spiritueel als praktisch, toeneemt. Het laatste is hierbij essentieel. Geloof moet je terug kunnen zien in je daden.

Als we kijken naar de tijd waarin we nu leven dan zien we dat er vele problemen zijn binnen de Islamitische gemeenschap. Denk hierbij aan de familiedrama's die zich afspelen hier in Nederland. Als we kijken naar de oorzaak van deze problemen, dan zien we dat dit maken heeft met een gebrek aan imaan, geloof, bij de individu. We zien dat dat vele moslims veel kennis hebben over de islam: ze kennen de theorie door en door. Maar als je kijkt naar de praktische kant, dan zie je dat de kennis die ze hebben enkel en alleen bij de theorie is gebleven: hun gedrag en hun daden sluiten hier niet op aan en laten zelfs het tegenovergestelde zien. De kennis die ze opdoen uit de koran wordt niet gepraktiseerd. De koran is niet enkel en alleen gekomen om gereciteerd of gememoriseerd te worden. Nee, de koran is gekomen om onze harten en onze gedragingen te doen veranderen en te vullen met imaan. Imaan moet leiden tot bewustwording van Allah swt. En bewustwording leidt tot praktische daden. Als we kijken naar de metgezellen van de profeet Mohammed vzmh, dan zien we dat ze alles wat ze te horen kregen vanuit de theorie, de opdrachten van Allah swt en de opdrachten van de profeet Mohammed vzmh, direct praktisch toepasten in hun leven. Je zag dat de koran hun mentaliteit veranderde. Hun harten waren gevuld met imaan. De tijd waarin we nu leven, zien we dat dit omgedraaid is: wij steken veel tijd en energie om deze opdrachten theoretisch te kennen, maar de uitvoer van deze opdrachten wordt achterwege gelaten.

We zullen stilstaan bij een aantal voorbeelden hiervan. Allah swt zegt in de koran dat het strikt verboden is om het leven van een ander te ontnemen. Als we kijken naar de moslims, dan zien we dat er moslims zijn die hun vrouwen of kinderen vermoorden, terwijl ze deze vers door en door kennen. Verder geeft Allah swt de opdracht om niet in de buurt te komen van zinaa (ontucht en overspel). Als we kijken naar de huidige moslims, dan zien we dat ze deze opdracht achterwege hebben gelaten terwijl ze wellicht dit vers hebben gememoriseerd. Daarnaast geeft Allah swt de opdracht om geen alcohol te consumeren. Toen dit vers

geopenbaard was, namen de metgezellen direct afstand van het consumeren van alcohol. Als we kijken naar de tijd waarin we nu leven, dan zien we dat vele moslims over de hele wereld nog steeds alcohol nuttigen. Tenslotte zegt Allah swt in de koran richting de vrouwen dat ze zichzelf moeten bedekken en dat ze een hiyaab moeten dragen. Toen dit vers geopenbaard werd, zag je de vrouwelijke metgezellen gelijk in actie komen om van hun kleding doeken en gewaden te maken om zo hunzelf te kunnen bedekken. Dit om de opdracht van Allah swt te gehoorzamen. Als we kijken naar de tijd waarin we nu leven, dan zien we dat vele moslima's nog steeds niet een juiste hiyaab dragen volgens de islamitische voorwaarden. De rode draad van deze voorbeelden is dat we hetgeen wat we lezen en horen uit de koran en de opdrachten van de profeet Mohammed vzmh direct praktisch moeten toepassen in ons gedrag en ons daden.

Beste broeders en zusters, we leven in een moeilijke tijd. Een tijd die gekenmerkt wordt door een crisis waarbij de harten van de moslims weinig imaan bevatten. De toegang tot Islamitische kennis is zeer groot, maar het daadwerkelijk praktiseren is minimaal. We moeten terugkeren naar ons zelf en we moeten de juiste omgang hanteren als het gaat om de koran om zo onze imaan te doen vergroten.

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!