

# Standvastigheid na de ramadan, deel 2

## Vrijdagpreek van vrijdag 22 juni 2018

Bismillahi arahmani araheem,

Beste broeders en beste zusters. Het onderwerp van vandaag is: standvastigheid na de Ramadan, deel 2.

We borduren vandaag voort op het onderwerp van vorige week, namelijk: standvastigheid in het geloof, na de ramadan. Vorige week hebben we besproken dat we ook na de ramadan standvastig moeten zijn in ons geloof.

Allah swt zegt in Surah al-Hidjr, aya 99 het volgende:

وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ

**En aanbid jouw Heer, totdat het zekere (dat wil zeggen: de dood) tot jou komt.**

We moeten Allah swt dus blijven aanbidden tot onze dood. Dat betekent dat we Hem niet alleen in een bepaalde maand of op een bepaalde dag moeten aanbidden. Als we onze ziel willen reinigen, zullen we een goede band moeten opbouwen met Allah swt. En hoe doen we dat? Door Allah swt volwaardig te aanbidden. Een ware gelovige zal elk moment van de dag, de week, de maand en het jaar bezig zijn met het aanbidden van Allah swt. De welbekende vastenmaand Ramadan is voorbij. Maar dat betekent niet dat we ook moeten stoppen met vasten. Juist degenen die vasten buiten de maand Ramadan, begunstigen en reinigen hun ziel meer dan degenen die dit niet doen. Je band met Allah swt zal hierdoor versterken.

We bevinden ons nu in de maand Shawwal. De verplichte vastenmaand is zoals gezegd achter de rug. Ook in de maand Shawwal is het aangeraden om te vasten, wel te tellen 6 dagen. Je kunt 6 aaneengesloten dagen vasten, maar je mag ze ook spreiden: dus dat je telkens 2 dagen vast of om de dag. Onze profeet Mohammed saw heeft ons overgeleverd: **“Wie de maand Ramadan gevast heeft en dan zes dagen van (de maand) Shawal vast, het is alsof hij het hele jaar gevast heeft.”**

Allah swt vermenigvuldigd onze goede daden en het vasten in de ramadan met 10. We vasten 1 maand, maar het vasten in die maand staat gelijk aan 10 maanden. Als we de 6 dagen in de maand Shawwal vasten, dan staat dit gelijk aan 60 dagen, oftewel 2 maanden vasten. Dus bij elkaar opgeteld staat het vasten in de maand ramadan en de 6 dagen van Shawwal gelijk aan een heel jaar vasten.

Sommigen onder ons hebben nog een aantal dagen die zij moeten inhalen omdat zij deze dagen gedurende de maand ramadan niet konden vasten, door ziekte bijvoorbeeld of vrouwen die vrijgesteld waren om te vasten vanwege hun menstruatie. Een vraag die we dan kunnen stellen is: *‘Moet men beginnen met het inhalen van deze dagen alvorens het vasten van de 6 dagen in de maand Shawwal?’*. Er zijn hierover twee verschillende meningen.

1. Sommige geleerden zijn van mening dat men gewoon de dagen van Shawwal mag vasten, ondanks dat je nog dagen moet inhalen van de maand Ramadan. Zij baseren hun mening op de hadith die is overgeleverd door Alcha r.a. waarin zij vertelt dat zij haar gemiste dagen pas inhaalde in de maand Sha3ban. Het is voor vrouwen immers toegestaan om de gemiste dagen tijdens de ramadan vanwege menstruatie gedurende het hele jaar in te halen. Daarom stellen sommige geleerden dat je de 6 dagen van Shawwal mag vasten, ondanks dat je nog dagen moet inhalen.
2. Anderen stellen dat dit niet is toegestaan. In de hadith die we eerder in deze vrijdagpreek hebben besproken, heeft de profeet Mohammed vzmh aan ons overgeleverd dat **degenen die de maand Ramadan hebben gevast en daaropvolgend (!) zes dagen van de maand Shawwal vast, het is alsof hij het hele jaar gevast heeft.** Dit suggereert dat iemand eerst het verplichte vasten van de maand Ramadan moet hebben afgerond, voordat hij of zij vrijwillig kan vasten in de maand Shawwal. Het woord daaropvolgend is hier essentieel: pas nadat je de maand Ramadan volledig hebt gevast, kun je de 6 dagen van Shawwal daaraan toevoegen. Je moet dus eerst de verplichte daden uitoefenen voordat je begint aan de vrijwillige daden. Waarom? We hebben geen garantie dat we morgen nog leven. Daarom moeten we ervoor zorgen dat we in ieder geval de verplichte daden goed uitoefenen en ook volledig uitoefenen. Het advies van onze imaan is dat we eerst onze verplichte dagen inhalen, voordat wij beginnen aan de vrijwillige dagen van Shawwal.

Beste broeders en zusters, laten we ons inzetten om standvastig te blijven en pak deze kans die je krijgt van Allah swt om zijn tevredenheid te kunnen bereiken. Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!